



Redactie:

Wijnand Rietman
Agnietendaal 18, 6715 JD Ede
Tel. (0318) 62 10 45

Druk: Drukkerij AMV
E-mail: kopijkerkblad@hotmail.com

Recht- en vrij(!)zinnig, Taborkerk 65 jaar.

--Het is dit jaar 70 jaar geleden dat de 'Hervormde Vereniging tot Evangelisatie' werd opgericht. Vijf jaar later kon al een kerkgebouw is gebruik worden genomen, de Taborkerk op 26 augustus 1953.

De voorgeschiedenis én de bloei van Tabor (later zonder 'h') zijn een aardige illustratie van de ontwikkelingen in het kerkelijk leven van Ede: de GB die het van oudsher voor het zeggen had, de 'import' die dikwijls een heel andere kerkelijke achtergrond had - we hebben het over de NHK. De Gereformeerden waren er natuurlijk ook, net als de Lutheranen, maar die laten we even buiten beschouwing.

Door de jaren heen bleek het niet altijd voor iedereen duidelijk waar Tabor (later vooral: Tabor-Centrum) stond, of lag - men spreekt van een kerkelijke 'ligging'. Een enkeling omschrijft Tabor-Centrum als 'vrijzinnig', anderen spreken van 'midden-orthodox'. Weer een ander gebruikt de term 'rechtzinnig' en wordt in de rede gevallen door iemand die opmerkt dat rechtzinnigheid bepaald niet het handelsmerk van de Centrumwijk is.

Is Tabor, of meer bepaald Tabor-Centrum, met een van de beschreven begrippen adequaat te omschrijven? Orthodox, midden-orthodox? Vrijzinnig? De geschiedenis van Tabor lijkt een eerste aanwijzing te geven: de gemeente is immers ontstaan uit onvrede met de gang van zaken in Hervormd Ede (Zie J.H. van de Bank, *Kudde in veelvoud*, p 189 v " Van Kerkelijk Leven' via Evangelisatie naar Taborgemeente' p 189 v. uitg. De Bron, Ede 1996) dat als 'Bonds' te boek staat. En de 'Bond' (voluit: Gereformeerde Bond in de NHK, later PKN) is in het gangbaar spraakgebruik synoniem met orthodox en rechtzinnig. Daar nam Tabor afstand van en kwam dus min of meer automatisch in het gareel van de 'midden-orthodoxie'. Nogmaals: die termen zeggen niet alles. Ze zeggen vooral wat de gebruiker ermee bedoelt te zegen over zijn relatie tot wie zijn wat hij niet (meer) wil zijn: ik ben niet orthodox, waarbij orthodox de connotatie heeft van rechtlijnig, meer dan die van rechtzinnig. Wie niet 'orthodox' is zal orthodox dogmatisch vinden en ouderwets. Wie orthodox is, vindt de rest losgeslagen. Mijn kennismaking met Tabor dateert van 1998. In de gemeentegids uit die tijd wordt Tabor-Centrum zo gekarakteriseerd: *'Tabor-Centrum wil een plaats zijn waar de Schriften van Tenach en Evangelie kunnen klinken, waar het heil in de open kring van een gemeente van Christus wordt in verbondenheid met de wereld. De Schriften verkondigen de Naam van de Heer. Dat houdt in de onttroning van alle andere machten en goden. Vanuit de Schriften valt er een telkens nieuw licht op de hedendaagse mens, op de actuele situatie. In dat licht blijken de goden afgoden te zijn. Wij mensen staan met lege handen. De Heer is noch in woord, noch in beeld te 'pakken', te 'hebben'. Altijd weer staat Hij kritisch ten opzichte van ons leven. Tegelijkertijd geeft juist die kritiek de moed om er te zijn, en verkondigen de Schriften een Woord dat ons in het leven stelt. Nieuwe wegen zoeken om de Schrift uit te leggen, hoort tot de opdracht van de kerk.'* Het is misschien niet het mooiste proza, maar vrijzinnig klinkt het in geen geval. Het accent ligt op 'Schrift' (vijf maal in de tekst), geheel in lijn met het reformatorische adagium 'alleen de schrift' (sola scriptura). Daarnaast klinkt het geluid van Karl Barth door,

die sterk de nadruk legt op God als de 'gans andere' - een 'kristisch tegenover'. Ook de invloed van de zogeheten 'Amsterdamse School' is duidelijk aanwijsbaar, waar die voortdurend wijst op het profetisch-kritisch karakter van met name Tenach, om die vervolgens meer of minder actief politiek te vertalen. Die open opstelling binnen kerk en maatschappij was vanaf het begin kenmerkend: er werd al over oecumene gesproken voordat die min of meer in de mode raakte - iedereen mocht meepraten- en meedoen.

Schrift en traditie

In de beschrijving, als gevonden in een wijkids van inmiddels twintig jaar geleden, komt het woord 'dogmatiek' niet voor. Dat kan geen toeval zijn: de Schriften hebben immers het primaat. Dat geldt nog steeds, in Tabor-Centrum. De dogmatiek (de *doctrina*, het woord is veelzeggend genoeg) is niet de bril waarmee wij de Schriften lezen, het zijn omgekeerd de Schriften van waaruit wij de dogma's van ooit bezien. Wij proberen, anders gezegd, in de Schriften niet te lezen wat wij toch al wisten en meenden en daarvoor Bijbelse bewijslast te vinden. Nee, wij lezen zo onbevangen als mogelijk is.

Is dat vrijzinnig? Of bij uitstek orthodox? Als gezegd, die begrippen stichten vaak meer verwarring dan duidelijkheid. Jammer is in elk geval, dat ze gebruikt worden om de mate van dogmatische vasthoudendheid en rechtlijnigheid aan te duiden, de relatie tot de kerkelijke traditie waarin dogma op dogma gestapeld werd. Niet te ontkennen valt dat in de 'gereformeerde' traditie daarmee in feite een rooms-katholiek verschijnsel zijn intrede deed, waarbij 'Schrift-en-Traditie' gelijkwaardige elementen zijn. Met de nadruk op de traditie - als meetlat voor rechtzinnigheid- verloochent de Reformatie feitelijk een deel van haar bestaansrecht, namelijk dat aloude *sola scriptura*. Dat termen als 'orthodox', 'middenorthodox', 'vrijzinnig', en 'evangelicaal' in het dagelijks spraakgebruik handig zijn voor een ruwe aanduiding van een positie spreekt vanzelf. Maar misschien verdient het wel aanbeveling ze eens anders te gebruiken. 'Orthodox' bijvoorbeeld als aanduiding voor mensen die zeer nauwgezet de Schriften lezen. Dan is Tabor-Centrum 'orthodox': rechtzinnig in de omgang met de Schriften, omdat men alleen zó vrij-zinnig kan zijn.

Gerben H. Westra

SCHRIFTLEZEN

GEEN KOPIJ ONTVANGEN

Bijbelleesrooster

zo. 16	Marcus 9:14-29	Gebedsgenezing	do. 27	Rechters 9:50-10:5	In het heetst van de strijd
ma. 17	Rechters 7:1-12	Gideonsbende	vr. 28	Marcus 9:30-41	Klein = groot
di. 18	Rechters 7:13-8:3	Wie krijgt de eer?	za. 29	Marcus 9:42-50	Amputatie
wo. 19	Rechters 8:4-21	Gewelddaden	zo. 30	Rechters 10:6-18	Redding is niet vanzelfsprekend
do. 20	Rechters 8:22-32	De echte heerser	ma. 1	Rechters 11:1-11	(Over)gehaald
vr. 21	Deuteronomium 12:1-12	Grenzen	di. 2	Rechters 11:12-27	Met open vizier
za. 22	Deuteronomium 12:13-28	Vlees en bloed	wo. 3	Rechters 11:28-40	Aan de HEER de keuze van het offer
zo. 23	Deuteronomium 12:29-13:6	Hart en ziel	do. 4	Psalm 35:1-10	Doe mij recht, HEER!
ma. 24	Deuteronomium 13:7-19	Dien alleen de HEER	vr. 5	Psalm 35:11-28	Lijden onder leedvermaak
di. 25	Rechters 8:33-9:21	Onbeheerst	za. 6	Marcus 10:1-16	Kinderzegen
wo. 26	Rechters 9:22-49	Geweldsspiraal			

Inleveren kopij Kerkblad

nr.	inleverdatum	voor de zondagen
14	28 september	7, 14 en 21 oktober
15	19 oktober	28 oktober, 4 en 11 november

ALGEMEEN PLAATSELIJK

ZWO-collecte 23 september 2018:

Beroepsonderwijs voor straatmeisjes Accra – India



In Ghana leven ruim 60.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie AG Care* vangt straatmeisjes in Accra op, leert hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen.

In de hoofdstad Accra leven 25.000 kinderen op straat. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd meisjes terecht. Jongere meisjes die dat willen, kunnen weer naar school gaan. Oudere meisjes kunnen een beroepsopleiding volgen. Een enthousiast en deskundig team van docenten en begeleiders houdt zich intensief met de meisjes bezig. Ze leren in zes maanden tijd batikken, kleding naaien, koken, catering of het kappersvak. Ook krijgen de meisjes psychosociale zorg.

Met uw gift kunt u dit werk steunen van harte aanbevolen.

Namens de ZWO-bestemmingscommissie,
Wim Pluimers

Financiën van de kerk

Sluitende begrotingen



In 2010 en 2011 hebben we de Noorderkerk en De Akker verkocht. We beloofden toen aan de toenmalige Algemene Kerkenraad dat we minimaal vijf jaar een sluitende begroting en jaarrekening zouden hebben. Dat is ons gelukt. Voornamelijk door de rentebaten uit ons verkregen vermogen. We hebben gedurende die jaren weliswaar intensieve acties Kerkbalans gevoerd

maar we vroegen u niet extra te verhogen omdat we geen tekorten hadden.

Maar de tijden zijn veranderd. De rentebaten zullen binnenkort vervallen en de kosten gaan stijgen.

Daarom zullen we in de komende jaren tekorten op de begroting en jaarrekening krijgen. Althans, als we niets doen.

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1^e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur.

De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

Perspectief '28

Het College van Kerkrentmeester heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Op 4 september jl. is de nota Perspectief '28 besproken en vastgesteld. Het is een advies aan de Algemene Kerkenraad de komende 10 jaar ingrijpende maatregelen te treffen teneinde na verloop van tijd een sluitende begroting te krijgen. Het advies bestaat uit een tweetal fasen. Deze worden hierna toegelicht.

Eerste fase ombuigen

De eerste fase van onze ombuigingsoperatie – een mooi woord voor bezuinigen – bestaat uit een viertal voorgenomen acties:

Eind 2020 zal de huur van de Noorderkerk worden opgezegd

In de loop van 2021 zal de bijstand in het pastoraat van de Beatrixkerkwijk worden afgebouwd

Medio 2020 zal ds. Volgenant Harskamp verlaten. Er zal geen nieuwe predikant voor die wijkgemeente worden aangetrokken

In de loop van 2023 zal ds. Westra met emeritaat gaan. Deze predikantsplaats zal niet worden vervuld.

De gevolgen hiervan zijn natuurlijk ingrijpend. Maar we zullen er wel voor zorgen dat alle wijken de pastorale zorg krijgen die ze nodig hebben. Binnen de huidige formatie zullen oplossingen worden gevonden.

Voordat definitieve beslissingen worden genomen zullen er informatiebijeenkomsten voor de betrokken wijken worden gehouden.

Tweede fase

Dan zijn we er nog niet. Op basis van de huidige prognoses zullen we de komende jaren toch nog met tekorten worden geconfronteerd. Onderstaande tabel laat zien hoe de inkomsten en uitgaven zich de komende 10 jaar zullen ontwikkelen ondanks de hiervoor aangekondigde maatregelen.

jaar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ink.	928	908	859	859	857	824	824	825	828	828
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

uitg.	1009	990	989	972	989	912	928	944	961	978
-------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

tekort	-81	-82	-130	-113	-132	-88	-104	-119	-133	-150
--------	-----	-----	------	------	------	-----	------	------	------	------

Deze cijfers zijn aangepast aan de te verwachten kostenontwikkeling. Hierbij zijn de VVB opbrengsten jaarlijks met 2% verhoogd. Daarmee nemen we wel een risico. Voorts is de ingeschatte kerkverlating en overlijden verwerkt.

De te verwachte tekorten zouden oplopen tot 150.000 euro per jaar.

De oplossing

Hoe kunnen we financieel weer gezond worden? Daar is een combinatie van maatregelen voor nodig.

Het mooiste zou zijn als de VVB de oplossing zou kunnen bieden. We zullen de komende jaren dan ook bijzondere aandacht besteden aan maatregelen om de VVB te verhogen

Om over 10 jaar een sluitende begroting te hebben zullen de volgende maatregelen noodzakelijk zijn:

- Herbezinning op gebruik van de kerkgebouwen
- Heroverweging van inzet en volume van predikantsplaatsen
- Herindeling van de wijken

Procedure

Het College van Kerkrentmeesters heeft de nota Perspectief '28 op 4 september vastgesteld. De nota is aan alle wijkkerkenraden

Kerkdiensten

Zondag 16 september

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur Drs. T. Werner

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. T.P. de Jong
Heilig Avondmaal

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. N. Vlaming (Utrecht)

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. R. Verhulst

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur ds. J.P. Prenger

Harskamp:
10.00 uur ds. R. van Riezen, de Glind

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. A. Romein, Ede

Hartenberg:
10.00 uur ds. R. Reiling
14.30 uur mevr. W. Schouten
zangviering

De Gelderhorst:
10.30 uur dhr. H.W. Reijn - met tolk

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. G.F. Dekker

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 15 september
19.30 uur dhr. D. Jansen

Zondag 23 september

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. C. Oosterveen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. T.P. de Jong
19.00 uur ds. C.W. Saly
ZomerZangavond

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. G.H. Westra

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. Y. Verhaar

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur pastor J.A. Lucassen

Harskamp:
10.00 uur ds. H. Wolters, Barneveld

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. A.J. van Zanden
viering Heilig Avondmaal

Hartenberg:
10.00 uur ds. J.S. Heutink
14.30 uur dhr. G. Sleuwenhoek
vertelviering

De Gelderhorst:
10.30 uur mevr. A. van Engeland
met tolk

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. R. van Laar

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 22 september
19.30 uur ds. D. Floor

Zondag 30 september

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur Drs. T. Werner

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. A. Hogenbirk, Nijmegen

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. G.H. Westra
viering 65-jarig jubileum
Taborkerk

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. J. Meijer

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur ds. J.P. Prenger

Harskamp:
10.00 uur ds. T. Volgenant-Beima

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. M. Diepenbroek, Ede

Hartenberg:
10.00 uur ds. Van Slooten
14.30 uur mevr. J. Fredrikze
zangviering

De Gelderhorst:
10.30 uur ds. M. Visser

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. J.E. Akiyah

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 29 september
19.30 uur ds. Trig

toegezonden. Behandeling zal in de september- c.q. oktobervergadering van plaats vinden. Daarna gaat de Algemene Kerkenraad in de vergadering van november discussiëren over die nota en zullen beslissingen worden genomen. Let wel: het gaat om uitgangspunten en richting van te voeren beleid.

Commissie

De Algemene Kerkenraad heeft een commissie 'Geld' ingesteld die eind oktober rapporteert over welke mogelijkheden er zijn binnen de PGE om onze financiële positie te verbeteren.

Daarna zal de AK een commissie "Toekomst" instellen die, op basis van genoemde uitgangspunten, een advies gaat geven over de invulling van deze maatregelen.

Deze commissie zal bestaan uit deskundige gemeenteleden, uit iedere wijk een afgevaardigde. Voorts zal de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters deel uitmaken van deze commissie.

De commissie zal gebruik maken van de rapportage van de commissie 'Geld'.

Communicatie

Deze Commissie zal de gemeente regelmatig informeren over de voortgang van de werkzaamheden. Het ligt in de bedoeling dat de Commissie binnen een jaar advies zal uitbrengen aan de Algemene Kerkenraad. De te treffen maatregelen zullen uiteindelijk dienen te zijn afgerond binnen de komende 10 jaar. Dat lijkt erg lang. Maar gelet op onze ervaring bij het aftstoten van de Noorderkerk en De Akker is daarvoor veel tijd nodig.

Nota Perspectief '28

Deze nota is ook beschikbaar voor gemeenteleden. Vanaf heden

kan deze worden verkregen. Dat kan op twee manieren: telefonisch bij het Kerkelijk Bureau of via het emailadres.

Telefoon: 0318 – 612336

Email: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ede.nl

Tenslotte

Wij hebben de hele gemeente nodig om deze, voor velen zeer ingrijpende maatregelen, te kunnen realiseren. Alle wijken zullen op de een of andere manier hiermee worden geconfronteerd, maar in gezamenlijkheid zullen we deze klus kunnen klaren.

Met een groet van
het College van Kerkrentmeesters PGE

Viering 70 jaar Wereldraad van Kerken

Op donderdag 23 augustus 2018 vierde de Wereldraad van Kerken haar 70-jarig bestaan in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Namens de Raad van Kerken in Ede mocht ik bij deze viering aanwezig zijn. Het was een mooie en feestelijke bijeenkomst waar ik graag iets over wil vertellen.

Precies 70 jaar geleden, op 23 augustus 1948 werd hier, in deze kerk, de Wereldraad van Kerken opgericht. Drijvende kracht hierbij was de Nederlander dr. Visser 't Hooft.

De wereldraad werd opgericht in een tijd waarin men leed onder de naweeën van de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen vluchtelingen zwierven nog door Europa en Azië, zoekend naar houvast in een gebroken wereld. Temidden van de puinhopen, ook in geestelijke zin, kwamen afgevaardigden van kerken over de gehele wereld bij elkaar om zich met elkaar te verzoenen en een nieuw fundament te leggen voor samenwerking tussen Christenen over de gehele wereld.

Zo kreeg de oecumene een nieuwe start en tijdens de viering in Amsterdam werd hier voortdurend aan gerefereerd.

Voor jongeren was veel ruimte tijdens de viering: zang en dans hadden een prominente plek, immers wat is een kerk zonder jeugd? Vijf jonge mensen, uit Columbia, Griekenland, Zuid-Sudan, Zuid-Korea en Palestina hadden hun eigen schoeisel meegenomen en gebruikten dit bij hun getuigenis en geloof in een wereld, waar vrede en gerechtigheid zullen terugkeren.

De "Walk for Peace and Justice", die eerder deze dag in Amsterdam had plaats gevonden, kwam als thema steeds weer in de viering terug. Aan het slot van de dienst mochten we dan ook dansend en zingend ("We are marching in the light of God") de Nieuwe Kerk via de hoofdingang verlaten, die nu weer eens gebruikt kon worden. En wanneer we dan wandelend door de wereld gaan, dan mag iedereen mee doen, zoals we zongen:

For everyone born, a place at the table
For everyone born, clean water and bread,
A shelter, a space, a safe place for growing,
For everyone born, a star overhead.

Als gezegende mensen mochten we weer gaan, in het geloof, dat we als Christenen in deze wereld het verschil kunnen maken en kunnen doen waarvan anderen menen, dat we het niet kunnen doen: gerechtigheid en vrede brengen voor alle mensen op deze aarde. Dat is volgens mij de kern van het Evangelie en dient de rode draad van de oecumene te zijn, ook in Ede: volgend jaar hopen we het 50-jarig bestaan van de Raad van Kerken in Ede te vieren met een bijeenkomst voor alle belangstellenden.

Wanneer u nieuwsgierig bent geworden en de dienst eens terug wilt zien, dan is de link via de site van de Raad van Kerken (hopelijk) nog steeds actief: Zie:

<https://www.youtube.com/watch?v=rDVSoGfMRHk>

Of via: <https://www.raadvankerken.nl/?b=5162>

Albert Schol,
Voorzitter Raad van Kerken te Ede
albertschol@hetnet.nl

Arend Peelen: 40 jaar kerkmeester Harskamp



Op zondag 2 september tijdens de kerkdienst in Harskamp hebben de kerkenraad van de wijk Harskamp en het College van Kerkrentmeesters afscheid genomen van Arend Peelen in zijn kwaliteit als ouderling-kerkrentmeester van de wijk Harskamp.

Bij dit afscheid stond ds. Volgenant stil bij de vele activiteiten die Arend Peelen de afgelopen 40 jaar voor zijn wijk Harskamp heeft verricht. Ook het College van Kerkrentmeester dankte Arend voor zijn werkzaamheden als kerkmeester en

voorzitter van de Technische Commissie van het CvK. Een lange tijd van 40 jaar die eigenlijk volgens de Kerkorde niet kon. Maar omdat we Arend al die jaren hard nodig hadden, hebben we die regels omzeild en konden we van Arends vakmanschap en inzicht in onderhoudszaken dankbaar gebruik maken.

Als waardering ontving Arend een draagspeld in goud met briljant, samen met een oorkonde, uit handen van de voormalig secretaris van het CvK, Lodewijk Gimbel.

Ook langs deze weg zeggen wij Arend Peelen hartelijk dan voor zijn inzet gedurende 40 jaar kerkmeester voor de wijk Harskamp. Dat ook Marja, zijn vrouw, deelde in de dank, mag niet onvermeld blijven.

Het College van Kerkrentmeesters PGE

Uit de Classicale Vergadering Veluwe

In de vergadering van de CV Veluwe op 3 september in 't Kerkeem te Voorthuizen kon preses Martin Morsink de op 2 september bevestigde classispredikant ds. Wilbert van Iperen verwelkomen. Tijdens de vergadering is even teruggekeken op deze bevestigingsdienst, die plaats vond in de Grote Kerk te Elburg. Een paar punten uit het bevestigingsformulier: 'Uit het midden van de dienaren van het Woord zijn de classispredikanten geroepen om samen met de classicale vergadering toezicht te houden op het kerkelijk leven in de classis in een geestelijk leiderschap

dat niet heerst maar dient.' 'Zij zullen, in vertrouwen op de Geest, de gemeenten en hun ambtsdragers inspireren tot ontmoeting en gesprek, tot het delen van vreugde en zorgen, en het zoeken naar wegen, nieuwe en vertrouwde, om kerk te zijn in deze tijd, in verlangen naar de toekomst van Gods rijk.' 'Zij zullen, kortom, met de goede Herder voor ogen, de gemeenten en ambtsdragers die hen zijn toevertrouwd, liefdevol begeleiden, zodat zij in deze wereld gestalte kunnen geven aan hun roeping om het Woord te horen, verkondigen en dienen.' Zo weten we een beetje wat ds. Van Iperen in zijn niet geringe takenpakket heeft!

De preses opent de vergadering met Schriftlezing en gebed. Daarna werd onder leiding van de nieuwe classispredikant het geloofsgesprek gevoerd aan de hand van de tekst van Romeinen 12:9-20 (ook gelezen tijdens de bevestigingsdienst). In twee- of drietalen werd gesproken over: welk woord / welke zin blijft hangen? Wat betekent dat woord / die zin voor jou persoonlijk? Wat heeft het woord te betekenen voor de christelijke gemeente, hoe krijgt het concreet handen en voeten? Aan het eind van het gesprek gaf een ieder aan welke zin bleef hangen: er klonk een mooie variatie aan antwoorden.

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

-Benoemingen: Jolanda Aantjes-Lubbersen (kerkelijk werker te Hall en Voorstonden) werd benoemd tot adviseur van de CV namens de kerkelijk werkers. Bert Broekhuizen is benoemd tot lid van de Commissie Rentebaten Regionale Gelden.

-Presentatie website: Scriba Gerrit Bok toonde de aanwezigen de website van de CV Veluwe, zie www.pknclassisveluwe.nl

-Algemene Verordening Gegevensbescherming: Net als de gemeenten moet ook de classis zich houden aan de AVG. De privacyverklaring is op de website geplaatst. Bij dit punt bleek wel dat nogal wat gemeenten worstelen met de AVG-voorschriften.

-Ringen: Na de overgang van de 74 classes naar elf nieuwe classes zijn de vroegere classes omgevormd tot ringen van gemeenten. In deze ringen vindt de ontmoeting van gemeenten plaats. De ring geeft gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar, onder meer door het stimuleren en zelf voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten in het nakomen van hun taak en roeping. In de ring kunnen de plaatselijke gemeenten elkaar dus op allerlei manieren ontmoeten en ondersteunen.

In de ringen binnen de CV Veluwe (Apeldoorn, Ede, Harderwijk, Hattum en Nijkerk) blijkt de invulling van e.e.a. verschillend op gang te komen, het is nog even zoeken naar een goede vorm.

Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba CV Veluwe



www.besprekhetamen-ed.nl

Besprek het Samen is deze maand van start gegaan. Fijn dat u zich al in groten getale heeft aangemeld. Wanneer u ook nog wilt deelnemen, meldt u dan aan via de website.

De volgende activiteiten vinden binnenkort plaats.

U bent van harte uitgenodigd!

Op donderdag 13 september 2018 om 20:00 uur in de de Open Hof door Aad van Tilburg

Vrijheid bij Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer (1906 - 1945) schreef vaak over vrijheid. Zijn student, collega, familielid, mede-verzetstman en biograaf Eberhard Bethge hield in 1977 in Kampen een voordracht over vijf aspecten van vrijheid bij Bonhoeffer. Wat betekenen deze voor ons.



Op donderdag 13 september 2018 om 14:00 uur in het parochiecentrum van Katholiek Ede, door ds. Caroline Oosterveen en pastor Hans Lucassen.

Engelen bestaan

Caroline en Hans bespreken in samen-spraak van engelen bestaan. Engelen worden gezien als geestelijke begeleiders die poorten en ook je hart kunnen openen.



Op woensdag 26 september 2018 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door Margriet den Arend -

Omgaan met dementie

Interactieve bijeenkomst rond het thema: omgaan met dementie. Deze avond is bedoeld voor mensen

met beginnende dementie, familie, naastbetrokkenen, vrijwilligers en belangstellenden.

Op donderdag 27 september 2018 om 20:00 uur in de Gemeentecentrum bij de Lutherse kerk door Jan van Rossem

Schütz, vader van de protestantse kerkmuziek

Schütz en Bach zijn de grootste componisten van de protestantse kerkmuziek. Schütz aan het begin van de Barok, Bach aan het einde. De 500 werken van Schütz zijn bijna allemaal gebaseerd op teksten uit de Lutherbijbel. Zijn doel was de diepte van bijbelteksten uit te beelden.

Op zaterdag 29 september 2018 om 19:30 uur in de Lutherse Kerk, **Jong talent in Ede**

Traverso concert door speelsters uit Thailand.



Op donderdag 4 oktober 2018 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door Piet Poot - **Zangen van Zoeken en Zien**

Samen zingen o.l.v. Piet Poot. We zingen uit de oecumenische liedbundel Zangen van Zoeken en Zien. Dit is een bundel met liturgische liederen in een eigentijdse geloofstaal met een open en vernieuwend karakter.



Op zaterdag 6 oktober 2018 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door BHS orkest & kamerkoor **Concert 'de Eeuwigheid'**

Voor de 2e keer organiseren we een concert door het Bespreek het Samen orkest en kamerkoor. Het orkest speelt o.a. The isle of death van Rachmaninoff.

Het Bespreek het Samen team

Bespreek het Samen

Op 22 september wordt het nieuwe seizoen van de aloude serie 'Avondmuziek' geopend met een concert door Mark Beurgens (piano), met als titel (en inhoud): 'Klassiek en jazz'.

Het concert vindt plaats in de Taborkerk, begint om 19.30 uur. De toegang is gratis - collecte aan de uitgang

Het programma ziet er als volgt uit:

1. Sonate in b mineur L33 van Domenico Scarlatti
2. Fantasie in fis mineur op. 28 van Felix Mendelssohn Bartholdy
3. Prelude op. 23 nr 4 in D majeur van Sergei Rachmaninov
4. Vallée d'Obermann van Franz Liszt
5. Drie Preludes van George Gershwin
6. Berceuse op. 65 van Nicolai Kapustin
- 7 Etude op. 40 nr 3 "Toccatina" van Nicolai Kapustin
8. Improvisatie op 'Autumn Leaves'.

Viering 65-jarig bestaan Taborkerk

Iedereen die betrokken was resp. is bij de Taborgemeente (Centrum) is hartelijk welkom op zondag 30 september, vanaf 10.00 in de Taborkerk. Zie verder onder wijkberichten.

Oproep

Aan alle leden van de Noorderwijkgemeente, en aan alle leden van de andere wijken.

In 2020, wat gaat er dan gebeuren? Moeten we dan voor de tweede keer uit de Noorderkerk? We hebben een diversiteit aan kerkdiensten, onze eigen predikant Caroline Oosterveen, gast-predikanten, onze Special Sunday's met speciale gasten, zoals een schrijver, een psychiater, een professor en zelfs onze eigen burgemeester als preek van de leek, hoe mooi was dat! Daar genieten we van en dat willen we toch niet kwijt! Als we in de Noorderkerk willen blijven, dan moet de vaste vrijwillige bijdrage fors omhoog!

Met elkaar zijn we zes wijken, samen, horen we bij elkaar als Protestantse gemeente Ede. Heb Uw naaste lief als Uzelf, we moeten voor elkaar zorgen, om elkaar denken! Solidariteit met de Open Hof gemeente, zodat ze een predikant kunnen benoemen voor 100%. Solidariteit voor de Noorderwijkgemeente, zodat we in de Noorderkerk kunnen blijven. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Als richtlijn: 300€ per persoon, dat is nog geen drie tientjes per maand, U kunt het verspreiden over een heel jaar, en 500€ per gezin, meer mag, graag zelfs! Ieder naar eigen draagkracht, alle beetjes helpen ook mee! Als de auto stuk is, dan wordt hij gerepareerd en hebben we daar ook geld voor over, als we vakantie vieren, of een dagje uit, dan hebben we daar ook geld voor over.

Genot gaat voor God? Of toch niet? Er moet veel geld in het laatje komen, we moeten wat over hebben voor Gods huis. Verhoog Uw vaste vrijwillige bijdrage a.u.b.! Alle goeds voor jullie allen! Ga met God en Hij zal met jullie zijn.

Hartelijke groeten,
Gerhard en Antje Mollema,
g.mollema@versatel.nl

PCOB-afdeling Ede

Maandag 17 september a.s. heeft onze eerste ledenbijeenkomst van het seizoen 2017-2018 plaats. Het thema voor deze middag: "Hommage aan Jules de Corte". Jules de Corte (1924-1996) schreef en componeerde meer dan 3000 liedjes. Bert Tielemans, een "kenner", vertelt over hem en zingt van hem, begeleid door de pianist Kees van Zantwijk. Aansprekende muziek!

Al met al een bijzonder middagprogramma waarvoor wij u en uw vrienden van harte uitnodigen.

Tijd: maandag 17 september a.s.

van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur.

Plaats "Ons Huis", Kerkelijk centrum bij de Taborkerk, Hovystraat 2 te Ede.

Oproep

Stichting Bethanië is op zoek naar vrijwilligers! Komt u een keer kennismaken?

Naast alle medewerkers die werken in Bethanië, beschikken wij ook over een grote groep vrijwilligers. Zoals altijd kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Vrijwilligers geven onze cliënten extra, persoonlijke, aandacht wat hun welzijn ten goede komt.

Zoal u wel weet zijn we in Bethanië steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. Zo ook deze die we bij u onder aandacht willen brengen. Het restaurant zit dagelijks vol met cliënten van binnen en buiten Bethanië. We willen graag onze maaltijden rond gaan brengen bij hen die niet bij machte zijn om naar Bethanië te komen maar wel gebruik willen maken van onze maaltijdvoorziening. Daarom zijn we op zoek naar maaltijdbezorgers. De tijden van het bezorgen zijn tussen 15:30 – 17:00 uur. We hopen dat we steeds meer maaltijden kunnen leveren in de wijk. Hebt u interesse om deze maaltijden te bezorgen, of om er zelf gebruik van te maken, dan kunt u informatie bij mij opvragen. Weet u een geschikt persoon in uw eigen netwerk, attendeert u dienege dan op deze functie en laat hen contact met mij opnemen.

Als ik uw interesse heb gewekt nodig ik u van harte uit voor een bak koffie en een kennismakingsgesprek in ons mooie restaurant. Welkom!

Met vriendelijke groet,

Tamara ter Velde Stichting Bethanië Platteelhof 3 6711 JK Ede
ttervelde@bethanie.nl 0318-689999

Alexanderconsort

Op zaterdag 22 september verzorgt het Alexanderconsort weer een cantateconcert.

Cantate 17 "Wer Dank opfert, der preiset mich" is één grote lofprijzing. Geen kommer en kwel deze keer.

Het openingsdeel is een fugatische jubel door koor en orkest.

En er zijn vrolijke aria's voor sopraan Marjon Strijk en tenor Falco van Loon, terwijl de alt Franske van der Wiel en bas Robbert Muuse met hun recitatieven een beschouwende rol hebben.

Omdat dit een korte cantate is zingt het koor nog 2 stukken.

1. Motet "Lobet den Herrn alle Heiden", net als de cantate een werk van J.S. Bach, is een 4-stemmig stuk over ps. 117 en bevat allerlei compositorische hoogstandjes.

2. Lux Aurumque is een modern stuk van Whitacre. Een prachtig 8 stemmig werk over gouden licht, engelen en het Kindje.

Ook is er ruim de tijd voor het orkest dat diverse delen uit Tafelmusik TWV 55 van Telemann zal spelen.

Swingende muziek!

Kerk is open om 15.45 en aanvang concert 16.15 uur. Toegang vrij en collecte na afloop.

WEES WELKOM!

Open repetitie van het Chr. Regiokoor "Fiducia" met mini-concert in de Beatrixkerk te Ede

Het Chr. Regiokoor "Fiducia" is op woensdag 5 september weer enthousiast begonnen met haar repetities. Voor het koor is het een druk najaar aan het worden. Zo is er eerst op woensdagavond 19 september een open repetitie. Dit keer niet in de vertrouwde omgeving van de eigen repetitie ruimte maar in de

mooie Beatrixkerk aan de Beatrixlaan in Ede. Iedereen die van zingen houdt is daar van harte welkom om mee te doen of te komen luisteren. Het koor zal samen met de aanwezigen laagdrempelige muziek gaan instuderen en deze, na een korte pauze ten gehore brengen. Zo ontstaat de mogelijkheid sfeer te proeven en het koor en de muziek te leren kennen.

Ook publiek is daar van harte welkom om te luisteren en een sfeervol miniconcert bij te wonen. Het geheel is gratis toegankelijk en in de pauze staat de koffie klaar.

Het koor heeft ook dit jaar weer mooie plannen. Het werkt toe naar een groot traditioneel kerstconcert op 13 december in de Oude Kerk in Ede met de medewerking van diverse bekende musici. Op 9 november staat de medewerking op het programma aan een concert, ook in de Oude Kerk te Ede, samen met The Martin Mans Formation o.l.v. Martin Mans. Het koor Fiducia zal daarbij worden ondersteund door het chr. gemengd koor Immanuel uit Katwijk. Dat belooft een hele mooie avond te worden. Ook wordt er meegewerkt aan een huwelijksdienst van een van de koorleden in Barneveld. Een druk najaar en ook voor het volgende jaar zijn er al volop plannen, o.a. samen met een aantal andere koren van dirigent Peter Burger een Passie en Paasconcert te geven in de Doelen te Rotterdam. Aan het eind van dit jaar zal er ook een oproep verschijnen om hieraan als projectlid mee te doen.

Kortom: wees welkom op de open repetitie op 19 september a.s. in de Beatrixkerk aan de Beatrixlaan in Ede. Aanvang repetitie 19.30 uur. De avond zal met een minconcert worden afgesloten. Toegang gratis.

Najaarsconcert

Het Interkerkelijk Koor Immanuel hoopt zaterdag 13 oktober samen met het Kleinkoor Musica Religiosa uit Kampen een najaarsconcert te geven in de Oude Kerk te Lunteren.

Er zullen deze avond mooie liederen met zang en instrumenten ten gehore worden gebracht. Medewerking wordt er verleend door Jan Hendrik van Schothorst (orgel) en Maurice van Dijk (trompet). Beide koren staan onder leiding van Gerwin van der Plaats, hij zal ook de piano bespelen.

De aanvang van het concert is om 19.30 uur en de kerk is open om 19.00 uur.

Er zal een collecte gehouden worden voor de gemaakte onkosten.

U bent deze avond van harte welkom.

Maatschappelijk opvang valleiregio ede zoekt:

KOOKVRIJWILLIGERS

(3 á 4 UUR PER WEEK / TWEE WEKEN)

Maatschappelijke Opvang Valleiregio (MOV) helpt de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Dit gebeurt door opvang voor dak- en thuislozen, korte trajectbegeleiding voor mensen die zelfstandig willen gaan wonen, onderdak bieden aan langdurig verblijfbewoners. Veel dak- en thuislozen hebben meer dan één probleem. Daarom werkt MO Valleiregio al jaren samen met gespecialiseerde hulpverleningsorganisaties en de gemeente. Verschillende organisaties hebben een spreekuur in ons Sociaal Pension.

Kun jij lekker koken en wil je een ander graag meenemen in je enthousiasme? Dan ligt hier een kans! Een groepje van zes tot tien bewoners zoekt iemand die met/voor hen de dagelijkse, gezamenlijke, warme maaltijd wil bereiden. Onder jouw leiding en stimulering ontdekken bewoners hoe gemakkelijk en leuk het is om te koken. Pak jij de uitnodiging aan?

Wij vragen:

- * je komt een keer per week of per twee weken op een vaste dag koken van 16:00 – 19:00 uur
- * je gaat voor de duur van minimaal een jaar een contract aan
- * je bent zelfstandig, geduldig en vriendelijk en weet balans te vinden tussen afstand en nabijheid. Je staat stevig in je schoenen
- * je respecteert de doelstelling van het Leger des Heils
- * je hebt respect voor andere normen en waarden

Wij bieden:

- * waardering, gezelligheid en begeleiding, goede werksfeer
- * een vrijwilligersvergoeding
- * WA verzekering
- * een zorgvuldig afgebakende activiteit

Reageren:

Wil je kookvrijwilliger worden?

Neem dan contact op met Trudie Visser, 0318-439710 (werkdagen di-do-vrij), of per mail trudy.visser@legerdesheils.nl

Klinkenberg

Dinsdag 28 augustus is de bijbelkring weer bij elkaar geweest. Wij hebben gelezen uit Lucas 10: 29-37. Het thema was: 'Goed verzorgd'. De Samaritaan verzorgde de wonden van de gewonde man met olie en wijn.

Wij hebben met elkaar gesproken over de manier waarop je iemand kunt verzorgen en welke middelen gebruiken wij nu.

De groep deelnemers aan de bijbelkring is inmiddels te groot geworden voor één buurtkamer. Wij hebben dan ook besloten de groep te verdelen. Vanaf september zijn er 2 groepen, een groep in gebouw de Sijsselt op de tweede dinsdag van de maand en een groep in gebouw de Roekel op de vierde dinsdag van de maand.

Op 25 september is er een bijeenkomst in buurtkamer 'Populier' in gebouw de Roekel.

Oproep:

Ik mag de synthesizer van mijn oudste zoon François gebruiken voor de bijbelkring. Zelf kan ik niet spelen. Wie wil ons muzikaal begeleiden tijdens de bijbelkring op dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur.

U kunt contact met mij opnemen via onderstaand mailadres of telefoon.

Nieuwe vrijwilligers.

Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons willen helpen om de bewoners op te halen en weer terug te brengen naar hun kamer. De bijbelkring vindt plaats op de 2e en 4e dinsdag van de maand.

Voor vragen en om u aan te melden kunt u contact opnemen met mij via mail of telefoon.

E mjceberson@telfort.nl T 0318-655751

Ik wens u allen Gods nabijheid toe.

Een hartelijke groet van,
Marie-José Ebersson

Gezocht

Ingrid de Bruijn op dit moment woonachtig in London zoekt voor teugkeer naar Ede zelfstandige woonruimte in Ede bij voorkeur in de wijk Beatrixpark contact: debruijningrid@hotmail.com

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR



Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuis, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

Jubileum

Op zondag 30 september staan we ook in de dienst stil bij het 65-jarig bestaan van de Taborkerk (ooit met 'h' geschreven) en het 70-jarig jubileum van de Hervormde Vereniging tot Evangelisatie. Aan de dienst werken Margret Spelt (Orgel), Kor Mollema (Euphonium) en de Cantorij mee. Na de dienst is er koffie met gebak, plus een ander drankje. Ook na de dienst: aanbidding van een brochure over de jongste geschiedenis van Tabor, aangevuld met interviews van gemeenteleden die 'er' decennialang bij zijn geweest! Iedereen is uiteraard welkom, ook mensen die niet meer actief deel uitmaken van Tabor-Centrum.

Seniorenkring

Alweer de tweede bijeenkomst van dit seizoen, ook deze keer vanaf 10.30. Voor een prettig gesprek en een bak goed koffie. Op 3 oktober, in de zijzaal van de kerkzaal. Laat even weten of u al dan niet aanwezig zult zijn (655661).

Goede groet,
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
<http://ede.protestantsekerk.net>

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

Uit de wijk

In memoriam Eppie van Beek- vd Berg

Een klein stenen beeldje, uit één stuk, van een vrouw, zittend, ingekeerd....maar wel met een schaalje in haar handen. Dit beeldje van ver weg uit Irkoetsk voelde ze graag in haar eigen handen. Ook toen niet kunnen horen en zien haar wereld kleiner maakte. Het beeld komt bij je en wordt warm van jouw liefde... Aan het eind van haar lange leven reikt dit beeld ons veel aan. Net als sterke vrouwen uit de bijbel (wij stonden stil bij Debora) vond Eppie het belangrijk dat een vrouw haar eigen kracht leert kennen en de schoonheid daarvan ziet. Een geschenk om door te geven aan de mensen om je heen; je kinderen, kleinkinderen, vrienden.... Word zelfstandig. Voor deze en andere lessen werd zij graag bezocht, net zoals Debora onder haar palmboom. Of schreef ze zeer betrokken vele woorden als kleine geschenkjes. In het verhaal van Debora wil men niet zonder haar de strijd ingaan. Die strijdkracht zat ook in Eppie. Voorop in een demonstratie, leren zwemmen, betrouwbaar in het verzet in de oorlog, achtergronden van samenleving en politiek beschouwen, én je inzetten voor goede doelen. Ze deed het.

Dat alles kan niet zonder soms stil te gaan zitten en in te keren. Hoe mooi is het verhaal dat zij een keer hardop heeft gebeden toen ze in bed lag, woorden voor een kleinkind dat op bezoek was. Wat zeg je nou tegen God?- was de vraag. Met de woorden hardop liet zij iets van haar geloof en haar binnenwereld zien.

Soms was ook diè een zoektocht, in onze wereld met zoveel verschillen, geloven, meningen. Toch was geloof voor haar telkens opnieuw een vlam van hoop om door te gaan. Niet zonder hoop, maar met geloof in Gods liefde. En die van mensen om haar heen! Die verwarmde haar ook toen zijzelf opgebrand leek te raken en steeds meer afscheid nam.

Wie na haar komt kan veel mooie dingen meenemen van het schaalje vol woorden en daden van Eppie. Hoe treffend dat de naam Debora betekent woord en daad.....

Als teken van hoop dat dat steen kan verwarmen heeft elk familielid een steenkaars met een lont erin. Want de diepste hoop van Eppie was dat wie haar lief was nooit zonder liefde van God hoeft te zijn....

Caroline Oosterveen

In memoriam Gien van Breunessen-Scholten

Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.

Ze kon de woorden uit Matheus letter voor letter meespreken én er amen op zeggen.

Daar, in die kamer in het ziekenhuis, waar ze na een val naar toe moest. En waar longontsteking toesloeg. Net, of in andere context woorden anders oplichten.

Want vanuit een zeer strenge (geloofs-)opvoeding heeft ze veel geworsteld, juist met de vraag of je wel ooit amen kunt zeggen op liefde, rust en vrede. Dreiging van oordeel en onmacht, je klein voelen, gingen telkens met haar mee. Als last. Net als vragen over de wereld die ze vaak via de radio in zich opnam en meedroeg.

Lucht en licht was er in haar bestaan als ze met familie was, met hen sprak, lachte, deelde, ontknoopte a.h.w.....Tederheid doet dichterbij komen. En maakte haar tot een betrokken, lieve, meelevende mens. Onmacht en verlangen liggen soms zo dicht bij elkaar.

Voor die knoop heeft ze altijd God gezocht. Terwijl gedachten en gevoelens nog in je razen, en je antwoorden echt niet helder hebt, toch luisteren naar de stem van Jezus die je uitnodigt rust te geven...is dat niet het echte wonder van je toevertrouwen?...in alle kleinheid die je voelt?

Mooier dan met een anekdote die verhaald werd in de afscheidsdienst kan het niet gezegd.

Bij een herdenking in Margraten kwam zij per ongeluk(?) op de eretribune terecht. En werd ook nog eens aan haar gevraagd om een krans te leggen.

Ze deed het. Stond even middenin de belangstelling. Recht op. En boog- ; maar wel zoals de koningin, zoals ze zei.

Terwijl haar kinderen om haar heen stonden in het ziekenhuis, handen in elkaar, is zij op weg gegaan naar de rust van haar Heer. Op de begraafplaats, na een warme dienst waarin haar nichtje Jetty zo prachtig zong: May Gods presence illuminate your heart, hebben we haar gebracht naar het graf van haar man.

Een karretje op de zandweg reed.....zong ze vroeger graag.

Wij zeiden met haar mee, en daarin vervat ook de wens voor innerlijke rust voor al wie haar lief zijn: Ik wens je wel thuis, mijn vriend.

Caroline Oosterveen

In de dienst van 9 september is Eva Janna Maria van Baar gedoopt. Dochter van David de Baar en Joukje van der Berg. Bij de start van haar lieve leventje, een wonder en geschenk, willen zij haar meegeven:

"Eva Janna Maria, we laten je dopen omdat we je willen vertellen van de mooie verhalen uit de bijbel.

En we hopen dat deze verhalen een leidraad mogen zijn in jouw leven.

Dat je troost, verwondering en geborgenheid mag vinden bij God. Laat je niet beperken door je geloof, zie de liefde, voel je vrij en voel je gesteund.

We hebben er alle vertrouwen in dat je het goede zult doen voor jezelf en de ander.

Eva Janna Maria, door deze doop is er altijd iemand bij je en

deze gemeente, jouw familie en vrienden zijn er getuigen van. Omarm jezelf met liefde en laat je omarmen door Liefde. Heel veel liefs van je vader en moeder” Een wens van liefde die ook stem mag krijgen in ons allen nu weer een nieuw seizoen binnengaan. Bij de stappen die we zetten.

Elise Scheper maakte in deze dienst de stap van afscheid van de kinderkring, waar ze zoveel heeft gegeven en ontvangen. Ontroerend is de overpeinzing van haar moeder bij de voorbereiding. Ik geef hem graag door...

“Ik dacht aan het nummer van ABBA: Slipping Through My Fingers. Misschien dat je hiernaar wil luisteren en kunt bepalen of dit passend is? Ik vind het zelf erg toepasselijk. De groei van je kinderen (in het bijzonder nu natuurlijk de oudste) Dat je fases door gaat en alles zo snel ook lijkt te gaan. En iedere keer je kind lijkt te kennen, maar dat je kind ook haar leven heeft. Dat je zo moet genieten van de momenten en in het moment zijn, want voor je het weet zijn ze groot en leiden ze hun eigen leven. Het is een nummer van ABBA wat mij ontzettend raakt.”

Wat een mooie mensen bestaan er toch.

Zo gaan we vol verwachting weer een nieuw seizoen in de kerk beginnen. Met elkaar. Want ontdekken dat je pas met elkáár zinnen bent in een eindeloos geheel- is dat niet het allermooiste?

Gij God,
ruimte waarin wij leven, bewegen en zijn,
stille stem die ons verbindt
met de pijn van de wereld
levensadem die ons doet zuchten om de komst
van uw rijk van goedheid en waarheid,
van recht en vrede:
raak ons aan.
Wek de liefde die ons vormt
tot het beeld van U, die liefde zijt.

Erik Borgman

Vrede en alle goeds,
Caroline Oosterveen

De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk van 4 september 2018

Op 4 september kwam de kerkenraad van de Noorderwijk bijeen. Sander van Voorst opent de bijeenkomst met een gedicht van eigen hand “Doorgaande start”. We kunnen terugzien op een goed afgelopen jaar. Voor het komende jaar staan ook weer diverse activiteiten op stapel. Op 8 september is de heidewandeling en op 9 september de startzondag onder andere in het teken van een doopdienst. Het diaconaal project voor dit jaar is wederom de Johannietier opvang. Na de kerkdienst van 7 oktober zal er een gemeenteberaad zijn, waarin leden van het College van Kerkrentmeesters de financiële situatie van de PGE zullen toelichten.

De vergadering wordt besloten met het gedicht “Weest voorbereid”

Tijmen Apeldoorn

HASKAMP GEREFORMEERD



Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 (na 18.00 uur)
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Wijk

Wat mochten we een mooie dienst hebben op zondag 2 september, de bevestiging van Dick en Henk en een heel warm afscheid van Arend na 40 jaar trouwe dienst en wat een verrassing was de bijdrage van het college van kerkrentmeester, een oorkonde met bijbehorende versierselen zoals dat volgens mij heet en een prachtig boeket bloemen voor Marja. Arend was blij en ontroerd wat heel goed te begrijpen is. Arend nogmaals dank namens alle leden van wijk Harskamp voor alles wat je gedurende zoveel jaar voor onze kerk hebt gedaan. Henk en Dick: Gods zegen gewenst bij het invulling geven aan de taak die jullie hebben aanvaard.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Startweekend “Een goed gesprek”

Zoals u kunt zien is het thema van het startweekend “Een goed gesprek”. Goede reden dus om bij te kletsen onder het genot van een lekker hapje en drankje tijdens de BBQ!

Op zaterdag 29 september bent u vanaf 17.00 uur van harte welkom op het kerkplein. Voor de kinderen zal er een leuke speurtocht worden uitgezet en zij zijn vanaf 16.00 uur welkom. U kunt zich aanmelden voor 24 september via postmaster@gereformeerdekerkharskamp.nl of via de bus in de kerk.

Op zondag 30 september is de feestelijke startdienst om 10:00 uur. Deze zal worden voorgegaan door ds. T. Volgenant – Beima. Zanggroep Zimri zal liederen zingen die we kennen van Opwekking, Gospel, Sela en Remco Hakkert.

Na de dienst is er koffie, thee en limonade met zelfgebakken cake/taart/koekjes en kunnen we nog even gezellig napraten. Graag horen we of u iets lekkers meeneemt.

Hartelijke groeten, namens de liturgiecommissie,
Rian en Carina

Startzondag Harskamp 30 september



De liturgiecommissie presenteert u in dit kerkblad een uitgebreide uitnodiging en het programma voor het startweekend op 29 en 30 september.

Op zondag houden we ook ‘open kerk’. We zetten de deur wagenwijd open voor u en eventuele gasten. U wordt van harte uitgenodigd een gast mee te nemen naar de kerk.

Kent u iemand die u wel eens zou willen uitnodigen om iets te proeven van het evangelie?

Durft u het aan om hem of haar mee te vragen? Of is er iets dat u weerhoudt?

Gastvrijheid is meer dan een trucje om één keer per jaar mensen uit te nodigen in de kerk. Gastvrijheid is een zuurdesem, het behoort bij het DNA van een christen.

Vorig jaar mochten we een aantal gasten welkom heten in de startdienst.

Wie weet mogen we deze zondag ook weer gasten begroeten. Maar ook zonder gast bent u natuurlijk van harte welkom!

De dienst is als alle andere, maar wel met een paar extra accenten. Het thema is ‘een goed gesprek’.

Ds. Tineke Volgenant - Beima

Catechisatie

Dit jaar gaan we door met het behandelen van het Thema: “Mensen zoals jij” van Ds. Peter Hendriks. Met elkaar volgen wij mensen uit de Bijbel waar wij op lijken en van kunnen leren.

Ben jij tussen de 11 en 18 jaar? Welkom vanaf zondagavond 7 oktober van 18:30 - 20:00 uur.

Op www.gereformeerdekerkharskamp.nl staat onder catechisatie nog meer informatie!!!

Hartelijke groeten, de catechisatieleiding
Jellie en Rian

Hallo jongens en meisjes

16 september – Feest tot de ondergang



Koning Belsassar (de zoon van koning Nebukadnessar) heeft voor zijn duizend machthebbers een groot feestmaal georganiseerd met lekker eten en wijn. Toen de koning al een beetje dronken was, liet hij de gouden en zilveren bekers van zijn vader koning Nebukadnessar komen. Dit waren bekers waar je niet zomaar uit mag drinken. Deze bekers had koning Nebukadnessar uit de tempel van Jeruzalem gehaald. Toch liet koning Belsassar

iedereen eruit drinken. En terwijl ze dat deden loofden de mensen hun goden. Plotseling verschenen er vingers van een hand op een muur. De vingers schreven iets op de muur. De koning trekt bleek weg en roept zijn magiërs: 'Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat er staat, zal in purper gekleed worden, een gouden keten om zijn hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren.' Alle wijzen keken naar de letters, maar konden niet zeggen wat er stond. De koningin hoorde het geschreeuw van de koning en ging kijken wat er aan de hand was. Ze zei: 'Je moet Daniël hebben. Hij weet veel, want hij heeft je vader ook geholpen om een raadsel op te lossen.' Daniël werd er bijgehaald. 'Ik zal u vertellen wat er staat geschreven net zoals ik dat bij u vader heb gedaan. Maar hoewel u wist van het verhaal van u vader heeft u de bekers op laten halen en uw goden aanboden in plaats van de God van Israël. Daarom heeft God die hand iets laten opschrijven op de muur. Dit is wat er geschreven staat: Mene, mene, tekel ufarsin. En dit is wat het betekent: God heeft de dagen van uw koningschap geteld en een einde aan gemaakt. Uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de Perzen gegeven.' Koning Belsassar is blij dat het raadsel is opgelost en gaat verder met feesten. De boodschap doet hem niets en dezelfde nacht word Belsassar gedood. Want God zwijgt niet en doet wat Hij zegt.

23 september – Daniël in de leeuwenkuil



De nieuwe koning Darius maakt Daniël tot één van de rijksbestuurders. Hij deed het zo goed dat de koning eraan dacht om Daniël een nog hoge functie te geven. Daar waren de andere rijksbestuurders niet zo blij mee. Ze probeerden iets te vinden waarvoor ze hem konden aanklagen, maar Daniël deed zijn werk zo goed dat ze niks konden vinden. Toch was er één ding waar ze hem op konden pakken. Daniël heeft een andere God dan zij.

De mannen gingen naar de koning en deden een voorstel voor een wet voor dertig dagen. 'Wie de komende dagen een andere God of mens eert in plaats van de koning wordt in de leeuwenkuil gegoooid.' De koning was het er mee eens en schreef de wet. Dezelfde avond ging Daniël naar zijn huis en bad tot God zoals hij driemaal per dag deed. Maar toen drongen de mannen naar binnen en zagen Daniël bidden tot God. Dit mocht natuurlijk niet volgens hen en ze gingen naar de koning. Ze wezen de koning op zijn wet en vertelden wat Daniël deed. Hier schrok de koning van, want nu moest hij Daniël in de leeuwenkuil gooien terwijl hij dat eigenlijk helemaal niet wilde. Maar zijn wet kan niet gewijzigd worden ook al is hij de koning. De koning stelde het uit, maar de mannen bleven aandringen. Toen zei de koning tegen Daniël: 'Uw God zal u redden!' Daniël werd in de leeuwenkuil gegoooid. Die nacht kon de koning niet slapen en toen het ochtend was ging de koning gelijk naar de leeuwenkuil. 'Daniël, heeft uw God u van de leeuwen kunnen redden?' Daniël antwoordde: 'Ja, God heeft een engel gestuurd die de monden van de leeuwen sloten.' Daar was de koning blij mee en liet Daniël uit de leeuwenkuil halen. Geloven kan je iets kosten: aanzien, geld, carrière, in sommige landen zelfs je leven. Maar Jezus geeft ons de opdracht om te bidden: bidden moet doen (bovendien heb je het gesprek met God ook nodig). Bidden doe je gewoon, hoe mensen daar ook over denken of op reageren. Want wat is erger: los van God of voor de leeuwen?

30 september – Visioen van de vier dieren



Daniël heeft een droom. Hij ziet vier dieren. De eerste leek op een leeuw met adelaarsvleugels. De tweede leek op een beer. Daarna zag hij een panter met vier vogelvleugels op zijn rug en het had ook vier koppen. En als laatste zag hij een dier dat angstaanjagend, afschrikwekkend en sterk was met grote ijzeren tanden. Het was heel anders dan de andere dieren en had tien horens. 'Toen ik naar de horens keek', zei Daniël, 'zag ik hoe een kleine, nieuwe horen tussen de andere

groeide. Drie van de oude horens vielen er af om plaats te maken voor de nieuwe. In die horen bevonden zich ogen en een mond. Er werden tronen neergezet en een oude wijze nam er plaats. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar leek wel wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen. Duizenden deden alles voor hem, maar ik zag ook hoe het dier werd gedood vanwege zijn grote macht. De andere dieren werden wel minder machtig maar mochten nog in leven blijven. Toen kwam er iemand uit de hemel die eruitzag als een mens. Hij ging naar de oude wijze. De mens kreeg de macht, eer en het koningschap, van alle volken. Welke taal zij ook spraken. Zijn macht zou nooit overgaan.' Daniël heeft wel een gekke droom van supersterke gekke dieren. Dit zijn eigenlijk allemaal koningen die geen rekening houden met God. Levensgevaarlijk, slim en snel. Die wijze oude man is God. Hij verslaat de dieren. Hij stuurt uit de hemel een mens die wel goed voor de wereld zorgt. Dat is Jezus. Hij krijgt van God de macht voor eeuwig. Koning over alle dieren!

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas en kindernevendienst:

16-09 Elly en Marike
23-09 Nicoline en Anouska
30-09 Lisa en Djoerd
07-10 Erica en Hennie

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK



Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen
De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant

Ds. T. P. de Jong Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede,
tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Johan Huizinga Edendreef 61 tel 638832
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, 6713 JJ Ede, tel. 62 47 84
e-mail: j.hordijk4@kpnplanet.nl
Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, 6717 JS Ede, tel. 63 43 38
e-mail: breusemans@hetnet.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas
Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

Omzien naar elkaar

Op dit moment verblijft Hennie Peelen in Oranje Nassau's Oord in Wageningen. Zij herstelt hier van meerdere botbreuken en zit daardoor grotendeels in het gips. Na haar herstel zal ze hier ook nog moeten revalideren. We wensen haar heel veel sterkte.

Spannend voor de familie Westerhof was de hartoperatie van Klara Westerhof. Zij is dankbaar dat dit goed is verlopen en dat zij nu gewoon thuis kan zijn om aan te sterken.

Ook Hilly Bruil is thuis nog volop bezig met haar herstelproces. Dit verloopt gestaag. Het is bewonderenswaardig hoe zij steeds weer de kracht weet te vinden om dit vol te houden, om zo weer op de been geraken.

Ten slotte is het fijn te kunnen melden dat na alle verhuizingen eerder dit jaar ook Edie Gijsbertsen nu een mooie plek heeft gekregen in de nieuwe locatie van De Klinkenberg aan de Concordiahof.

Netta Hakkenberg
Pastoraal werker

Vanaf Proosda Beatitudinum

De afgelopen twee dagen moest Maarten naar Leipzig. Het zou maar een flitsbezoek aan de universiteit daar zijn, maar ik besloot solidair te zijn en mee te gaan. Mede uit milieu-overwegingen, maar ook wel vanwege de financiën besloten we voor de trein te kiezen. De laptop zou mee, dus ondertussen kon er in de trein ook gewerkt worden. En vooruit, laten we dan ook niet al te zuinig doen, laten we dan eens 1e klas reizen. Het werd een drama. Zes keer overstappen, en zes keer vertraging waardoor we aansluiting misten. Het middagje 'cultuur snuiven' in Leipzig zagen we bij elke voor onze neus weggrijpende trein in rook opgaan, en ruim vijf uur later dan gepland ploften onze koffers neer in het hotel in Leipzig.

De volgende dag, toen we na de afspraak op de universiteit weer terugliepen richting het prachtige station, vroegen we ons lacherig zenuwachtig af of het nu dan wél goed zou gaan. Maar ach, deze reis zouden er maar twee overstapmomenten zijn, dus wat kon er fout gaan? U raad het. Na een hete reis in een jaren '60 compartimentje van de eerste klas waarvan de airconditioning defect was (de airco in de tweede klas werkte overigens wel...) kwamen we met vertraging aan in Duisburg. We zagen nog net de achterlichten van de laatste trein die dag naar Arnhem...

Dit soort dagen bieden uitgelezen kansen om te oefenen in geduld, relativiseringsvermogen, driftbeheersing en wat niet al... Terwijl Maarten met allerlei bureaus van de NS en de Deutsche Bahn belde (om deze tijd was het 'Reizecentrum' natuurlijk allang gesloten) en wij moesten beslissen of met de vergoeding een hotel zouden boeken of een taxi nemen voor die laatste 110 kilometer naar huis raakte ik onder de indruk van zijn Duits en realiseerde ik me vermoeid dat ik die dag daarna opnieuw 5 uur zou treinreizen.

Die dag is vandaag. Na een nachtje in een sfeerloos hotel naast het station kwamen we vanmorgen thuis uit Duisburg en had ik aan de Proosdij een half uurtje om mijn spullen te pakken en weer naar het station te gaan. Vandaag wordt mijn zwager gehuldigd met een officieel lintje, omdat hij al 25 jaar vrijwilliger bij de Brandweer is. Hij weet van nog van niets – maar ik heb mijn zus al weken geleden beloofd er bij te zijn, niet wetend dat ik hiermee in drie dagen tijd ongeveer 23 uur zou treinreizen. Het kan verke-

ren. Al met al geeft het me veel tijd om in Eric Metaxas' fascinerende biografie van Dietrich Bonhoeffer te lezen. En ook om mijn leer-

vragen voor mijn opleiding die volgende week begint nog eens goed voor te bereiden. Achter mijn laptopje staat op de stoel met een stift geschreven: 'John. 3:16'. Ben erg benieuwd wie dat geschreven heeft. 'k Zou hem of haar graag eens spreken over de methoden waarmee je het evangelie kunt verder dragen...

Daarover gesproken; op 16 september is de startdienst in de Beatrixkerk. We beginnen met het jaarthema 'aan tafel' – en doen dat uiteraard ook door samen het Avondmaal te vieren. De tweede helft van de dienst (na de koffie met gebak) zal een 'try-out' van een nieuw type dienst zijn. Daarna bent u of jij van harte uitgenodigd om mee te denken over deze nieuwe diensten... Wees erbij!

Het nieuwe seizoen zal die week daarna feestelijk verder gaan met een dienst waaraan de cantorij meewerkt, en die maand daarop een bevestigingsdienst van nieuwe ambtsdragers op 7 oktober, een bijzondere doopdienst op 14 oktober met 5 dopelingen en nog meer. Veel zaken waar we dankbaar voor zijn. Ik hoop van harte dat u of jij wilt meebidden om zegen in dit nieuwe seizoen. Bidden wij ook om kracht voor hen voor wie dit moeilijke tijden zijn. Temidden van alle blijdschap zijn we ook geroepen 'bedroefd te zijn met hen die bedroefd zijn'...

God zegene u en jou op de plaats waar je leeft met wijsheid, volharding, geloof, vrede, hoop en liefde,

ds. Theo Pieter de Jong

P.S. Na de startzondag beginnen de catecheses weer. Van harte welkom op 19 september. We starten gezamenlijk. Je mag gelijk je talent laten zien in een Escape-Room... Zelf ben ik het afgelopen jaar eindelijk voor het eerst een paar keer in zo'n Escape-Room geweest en nu al verkocht... Zó leuk... ! Be there!

P.S. Op 26 september start de Belijdeniscatechese om 20.10 uur in de kerk. Ooit over gedacht om belijdenis te doen? Wat houdt dat in? Hoe sterk moet je geloof zijn? Hoe oud (of jong?) moet je zijn? Een seizoen lang gaan we ons voorbereiden op dat moment in de Paasnacht waarop nieuwe leden door de doop ingelijfd worden in de kerk/Christus' lichaam, of hun 'ja' daarop uitspreken. De belijdenisgroepen zijn vaak niet al te groot – waardoor er mooie, diepe gesprekken mogelijk zijn en alle vragen gesteld kunnen (en mogen!) worden. Ik zie uit op een mooi seizoen. Wil je er eerst nog eens over praten of meer weten? Bel me gerust! 0318 30 9191

P.S. Neem vooral een kijkje in de hal van de kerk waar een boekenkast staat. De kast zal, ook door-de-weeks zoveel mogelijk open zijn. Maar mocht u eens in de kerk zijn en de kast per ongeluk op slot vinden, vraag dan gerust aan de koster of die even open mag. Er staat veel 'toerustends en opbouwends' in. Met dank aan de Taakgroep Gemeenteopbouw en Toerusting.

P.S. Kerk op Schoot begint weer op 23 september, om 11.30. Opa's en oma's met kleinkinderen zijn natuurlijk ook welkom. In de kerk liggen de flyers met data voor het nieuwe seizoen. "Hallo, hallo, hallo, welkom bij Kerk op Schoot! Hallo, hallo, hallo, wie ben jij?" Welkom!

P.S. Op 15 oktober is de halfjaarlijkse avond voor geïnteresseerde gasten en nieuwe gemeenteleden. Allen die in de afgelopen tijd lid zijn geworden of binnen de grenzen van onze wijk komen wonen worden van harte uitgenodigd. Maar misschien spreekt u of jij ook wel eens gasten na de dienst? Wijs hen dan vooral op deze avond waarop meer informatie over de Beatrixkerk gegeven wordt. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ans Verhage (tel. 0318 618674)

P.S. Graag onderstreep ik van harte de oproep die vanuit het Alpha-Team komt. Dringend worden er nog één of twee mensen gezocht die vanuit onze wijk mee willen werken aan de gezamenlijke Alpha-Cursus met de Nieuwe Kerk, Bethel-Kerk en Kleopas-gemeente. De cursus start in januari. Voor meer informatie kun je terecht bij Bram Bakker en Aly Batterink. (0318 613867)

Leeskring

Op donderdag 27 september a.s., 20.00 uur is er weer een bijeenkomst van de leeskring. We bespreken dan het boek "Het einde van de eenzaamheid" van Benedict Wells. Wilt u meepraten over dit boek? U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Gré van der Pol-Rademaker

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Scriba:

Scriba: B. Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029

Pastoraat

De pastorale zorg voor gemeenteleden wordt via een hulpdienst ondersteund door: ds. Hans Breunese. Voor pastorale zorg kunt u desgewenst contact opnemen met hem en natuurlijk via uw wijkouderling.

Wijkindeling:

Predikant: ds. Hans Breunese T 06-18700102, bereikbaar op dins- en donderdag van 12.30-13.00 uur,
hans.breunese@gmail.com

Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden

Ouderling: VACATURE. Aanspreekpunt tijdens de vacature: mw. Nel de Vries, T0318-631259, nelwentzel@yahoo.com

Dalen en de wijk Klaphek

Ouderling: mw. Hennie Timmerman T 0318-633552;
htimmerman@che.nl

Kernhem en Lunteren

Ouderling: dhr. John van den Berg T 0318-635045;
john.vandenberg@xs4all.nl

Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen

Ouderling: VACATURE

Ede-overig en Bennekom

Ouderling: dhr. Herman Slijper T 0318-692226;
herman.slijper@gmail.com

Bij ernstige ziekte en overlijden:

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,
0318-591029 of 06-15686248, scriba@openhof-ede.nl

In memoriam Thea van de Krol

Op 18 augustus jl. overleed ons gemeentelid Wouter van de Krol – de Boer op 74 jarige leeftijd. Ze overleed in “Het Bakken”, waar ze revalideerde na een hersenoperatie. Na vele gelukkige jaren met haar man Dik en haar kinderen en kleinkinderen, was het afgelopen half jaar heel zwaar. In het voorjaar leek er eerst sprake van een beginnende dementie, maar naar later bleek was er toen al sprake van een vergevorderd stadium van kanker. Een slopend halfjaar waar de tegenvallende berichten elkaar in snel tempo opvolgden.

Op 25 augustus jl. vond onder grote belangstelling de dankdienst voor haar leven plaats in de Open Hof met een vervolg in het crematorium Slingerbos. We gedenken Thea als iemand met een groot hart voor mensen. Bijvoorbeeld in haar vele vrijwilligerswerk. Zo was ze onder andere maar liefst 30 jaar actief in de voormalige Halderhof, een voorloper van “Het Bakken”. Heel bijzonder dat ze juist in “het Bakken” is overleden. Maar ook voor de kinderen was ze een moeder die er altijd voor hen was en die hen ook stimuleerde bij het volwassen worden.

In de dankdienst stonden we stil bij de trouwtekst, die Thea en Dik meekregen bij hun huwelijk: “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.”(Matteüs 6:33). Een tekst die onder andere invulling kreeg door de manier waarop Thea als moeder haar kinderen leerde zelf keuzen te maken en daar dan ook voor staan en gaan.

Leerde om verantwoordelijkheid te nemen, ook in de diepe zin van het woord, je verantwoordelijk weten tegenover anderen, God en ook jezelf. Bij alle verdriet over haar heengaan, mag er ook dankbaarheid zijn voor wie zij voor Dik, haar kinderen en kleinkinderen en zoveel anderen is geweest.

Hans Breunese

**Werkgroep Zorgzame Kerk, protestantse wijkgemeente “De Open Hof”**

Oproep vrijwilligers ‘leren spreken Nederlandse taal’

Vindt u het leuk om iets voor anderen te betekenen? Dan is de taalondersteuning in de Open Hof misschien wel wat voor u!

De taalondersteuning wordt gegeven door zo'n 15 vrijwilligers die actief zijn bij de 2 protestantse wijkgemeenten de Open Hof en de Ark.

De deelnemers zijn statushouders of mensen die al langer in Nederland wonen maar de taal graag beter willen leren spreken en begrijpen. Communicatie tijdens de taalondersteuning vindt plaats in het Nederlands. Het gaat om het oefenen in de praktijk met het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal. Dit kan via conversatie, het doen van diverse taalactiviteiten en het herhalen van huiswerkopdrachten, zodat op een speelse manier de taal geoefend kan worden. Invulling vindt plaats in overleg tussen de deelnemer en vrijwilliger.

Affiniteit met mensen met een andere culturele achtergrond is een pré! Flexibel zijn is een must, want het is een open inloop. Dit betekent dat het aantal deelnemers per keer wisselt en daarmee ook de samenstelling van het groepje waarin geoefend wordt. Het streven is om deelnemers van hetzelfde taalniveau met de vrijwilliger te laten oefenen.

Behalve het spreken van de Nederlandse taal, is er ook plaats voor ontmoeting van elkaar tijdens de pauzes. Via het Taalhuis Ede wordt een cursus aangeboden, waarin u als vrijwilliger handvatten en tips krijgt aangeboden voor het aanleren van taal.

Vanaf 28 augustus 2018 wordt het traject vervolgd, en is het wekelijks (met uitzondering van schoolvakanties) op dinsdagmiddag van 13.30 - 16.30 en dinsdagavond van 19.00 - 21.00.

We kunnen u bij beide momenten goed gebruiken, maar vindt u het leuk om of alleen op de middag of de avond te komen, dan is dit ook mogelijk!

Mocht u vragen hebben of u willen opgeven als vrijwilliger dan kunt u terecht bij:

Sijtze Roosjen, s.roosjen@chello.nl, tel. 0629383916.

Startzondag 23 september

Op zondag 23 september is de aftrap van het nieuwe kerkelijk seizoen van de Open Hofgemeente.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om met deze aftrap mee te doen, ook als je niet van voetbal houdt.

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf 9.30 uur een ontmoetingsmoment voor alle gemeenteleden in De Open Hof met koffie/thee en iets lekkers.

Rond de klok van 10 uur begint de viering met extra muzikale inbreng.

Vanaf 11 uur een aanbod van verschillende activiteiten, zoals een puzzel-fietstocht door de wijk (duurt maximaal een uur), spelletjes voor alle leeftijden, muziek workshop onder leiding van Albert Brink en Arjen Threels, bijbelquiz, bezoek brengen aan de huiskamer van het Toon Hermanshuis of even nablijven om koffie te drinken zoals anders, allemaal in De Open Hof.



Is je gezicht nog niet vastgelegd op de gevoelige plaat voor ons Wie-is-Wie fotoboek van de Open Hofwebsite? Dan is er op de startzondag weer een mogelijkheid om dat te laten doen. Allemaal bedoeld om elkaar beter te leren kennen en te herkennen.

De activiteiten stoppen omstreeks

12.15 uur en om 12.30 uursluiten we ons samenzijn af met een lunch.

Vraag

Wil ieder gemeentelid voor één ander gemeentelid brood met beleg meenemen? We delen het eten dat iedereen zelf van huis meeneemt. Voor drinken wordt tijdens deze broodmaaltijd gezorgd. Het eten wordt aan het begin van de viering op tafels in de hal verzameld. Handig en mooi zou het zijn als je je vast opgeeft op intekenlijsten (met eventueel erbij aan welke activiteit je wilt mee gaan doen en wel of niet mee eet) die met ingang van aanstaande zondag in de hal liggen. Voor meer informatie of opgave per email: Els Möller- emailadres: els.moller@live.nl

De voorbereidingsgroep

Jonge zorgers

Malkander Mantelzorgondersteuning

Mantelzorg lijkt soms wel eens te gaan over oude mensen die hulp nodig hebben van familie. Niets is minder waar. 1 op de 4 jongeren groeit op met zorg thuis. Voor een broertje of zusje, voor hun ouder(s) en soms een ander familielid. Daar zitten twee kanten aan. Je leert dat je niet alles in het leven in de hand hebt. Je wordt eerder zelfstandig, hebt meer levenswijsheid en begrip. Ook leer je praktische vaardigheden.

Daar staat tegenover dat kinderen en jongeren zich flink zorgen kunnen maken over zaken, waar ze weinig tot geen invloed op hebben. Ze voelen zich te verantwoordelijk, raken vermoeid, krijgen moeite zich te concentreren (op school). Ook hebben ze minder ruimte en tijd om vriendschappen op te bouwen, te ontdekken wie ze zijn, school of studie aandacht geven en aan hobby of sport te doen.

Ontdekking

Ik ontdekte een paar jaar geleden dat ik zelf ook jonge mantelzorger ben geweest na het overlijden van mijn moeder toen ik nog klein was. Ik heb ervaren hoe belangrijk het is dat volwassen om me heen vertelden dat niet alles normaal was, zoals het bij ons thuis ging. Dat er mensen waren die meedachten en hielpen aan oplossingen (zoals een kookschema opzetten of praten met mijn vader). Zo voelde ik me minder verantwoordelijk en kwam er ruimte voor mijn eigen ontwikkeling.

Bowlen voor jonge zorgers

Malkander organiseert vrijdag 28 september een leuke activiteit voor jonge zorgers uit Ede. Kent u situaties waar mensen lang ziek, gehandicapt of (psychisch) beperkt zijn, waarbij kinderen/jongeren aanwezig zijn? Nodig ze uit. Ze mogen met vriend of vriendin komen, om gratis te bowlen en een patatje te eten bij Groeneveld. Er zijn 2 jongerenwerkers van Malkander aanwezig.

16.00-18.00 uur (groep 6-8 van de basisschool)
18.00-20.00 uur (middelbare school)

Aanmelden kan via www.malkander-ede.nl of bij Gerrie Kelderman: gkelderman@malkander-ede.nl of WhatsApp: 06-23 89 46 82 onder vermelding van naam, adres, leeftijd en e-mailadres.

Wandelen? Weet je welkom!

We hebben weer 4 wandelingen geselecteerd. Met andere Open Hoffers 1 tot 1 ½ uur samen op pad.

Opgeven is niet nodig. Voor wie wil en kan meelopen een hartelijk welkom.

Hier vast de data voor in de agenda:

Donderdag 27 september om 9.30 uur Veldhuizerbos.

Start en route Nel de Vries, Laathof 19. Tel. 0318-631259

Donderdag 25 oktober om 9.30 uur Wereldwandeling :-), in Lunteren.

Start vanaf parkeerplaats "De Werelt". Westhofflaan 2 Lunteren.

Contactpersonen Dora en Truus

Donderdag 22 november om 9.30 uur Zuid-Ginkel,

Startpunt: parkeerplaats bij de schaapskooi tegenover Juffrouw Tok. Wijde Veldweg. Contactpersonen Wim en Gerda.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Gerda Hiddink tel. 0621908209 of 618618, Wim Pluimers tel. 0621988729 of 591029, Truus van Otterloo tel. 06 33754367 of 621059 en Dora vd Velde tel. 0318-482269 of 06 30965515.

December: afwijkende dag/tijd: door anderen georganiseerde midwinterwandeling vanaf Doesburgermolen. Dag is nog niet bekend.

**KERKELIJK CENTRUM EMMAÛS
SAMENWERKENDE KERKEN**

Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl

Pastores:

Ds. J.P. Prenger, tel. 306943

J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55

Ds. A.J. van Zanden, tel. 0317-843395

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-ede.nl

Gedachtenis Els Reijmerink-Schipper

Oud-Beijerland, 31 oktober 1937

Ede, 17 augustus 2018

Elizabeth Nijnsina Petronella Schipper werd geboren op de dag van de Kerkhervorming. Sedert 21 augustus 1959 was ze gehuwd met Ad Reijmerink. Vanaf 1997 woonden ze met veel plezier op een riant appartement aan De Gaullesingel 97. Els was een charmante vrouw met veel uitstraling. Ze was opgeleid als particulier kinderverzorgster. Toen de kinderen Hanneke en Mieke geboren werden, moest ze hiermee stoppen. Maar ze was zo graag zorgzaam met mensen bezig. Vanaf 1975 tot en met 1995 was ze hoofd personeel huishouding in 'De Halderhof'. Samen met Ad regelde ze ook de kerkdiensten in de kapel. Zoals boven de rouwkaart stond: 'Een leven vol liefde en zorgzaamheid.' Het leven was zo mooi samen ook met kinderen en kleinkinderen. Totdat Els vanaf 2001 gaat tobben met haar gezondheid. De diagnose van de arts is zorgwekkend: vasculaire dementie. De gevolgen ervan zijn tia's en uitvalsverschijnselen; ook verlies van het kortetermijngeheugen. Daar heeft ze het erg moeilijk mee gehad. Ze wil er graag goed uitzien en de regie houden. Haar dochter Hanneke schetste deze teruggang van haar moeder ontroerend tijdens de herinneringssamenkomst. Ze citeerde een gedicht van Toon Hermans.

Sterven doe je niet ineens, maar elke dag een beetje. En alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je. Vanaf 2016 wordt Ad steeds meer haar mantelzorger. Totdat hij zelf gezondheidsproblemen krijgt. Na een kort verblijf in het verpleeghuis Pieter Pauw, Wageningen, verhuist Els naar de Nieuwe Klinkenberg te Ede. In mei jl. krijgt dit zorgcentrum een nieuwe locatie op Concordiahof 1. Hier wordt Els afhankelijker; ze moet steeds verder terug. Wat ze heel erg vindt is het decorumverlies. Maar op een bepaald moment komt dit niet meer bij haar binnen. Ze wordt een kleine kwetsbare vogel. Daar ging de meditatie over. Met de woorden van psalm 61: Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen, waar Gij uw vleuglen om mij slaat.

Haar geloof kende tijdens haar aardse leven déze eenvoud: 'Ik geloof dat God voor mij zorgt en verder weet ik het niet.' ... Els plaatst zich hiermee in een zinvol verband. God: Eeuwige Onuitsprekelijke. De NAAM die geschiedenis maakt. Het Verhaal gaat dat Zijn Zoon op aarde is gekomen...als een Herder en tegelijk een Lam: vol liefde en vrede. Het Lam Gods (Agnus Dei), dat wegdraagt de zonden van de wereld. Dit hoorden we in de muziek van Andrew Lloyd Webber. Haar man Ad kan het gemis nog niet bevatten. Zijn laatste boeket voor haar: 58 rode en 2 witte rozen. Zo namen we afscheid van deze unieke persoonlijkheid in een herinneringsbijeenkomst op die 24e augustus. Er waren velen voor haar gekomen in de aula van het Yarden Huis aan de Slingerboslaan 15. We gaven haar lichaam uit handen en vertrouwden haar toe aan de levende God bij wie de herinnering is aan haar naam. Ze heeft de verlangde (Requiem) rust ontvangen. Door haar geliefden in familie- en vriendenkring, kunnen kostbare herinneringen worden gekoesterd. Moge haar gedachtenis ons allen tot zegen zijn!

ds. K. Santing

Uit de CoRavergadering van 2 juli

Tijdens de vergadering van 2 juli is onder andere het volgende aan de orde geweest.

Evaluatie kerkTV

Uit de reacties die zijn binnengekomen over de eerste maanden KerkTV is gebleken dat de Emmaüsgangers die regelmatig thuis de viering meemaken, blij zijn met de uitzending van beelden van de viering. Wel wil iedereen graag meer variatie in de uitgezonden beelden en meer mensen in beeld zien. Daardoor voelen de kijkers zich nog meer verbonden met de viering. De CoRa heeft daarom in overleg met de beheerscommissie besloten om de uitzending met een wachtwoord te beveiligen en zodra dit is geregeld alle camera's te gaan gebruiken. Het wachtwoord wordt te

zijn tijd verspreid via de mailinglijst, bij de verzending van de liturgie en aan de mensen die gereageerd hebben op de vraag om reacties.

Rondje langs de teams

Ineke Boogaart gaat vanaf september/oktober meedraaien in het team Vieringen.

Op de startzondag zal het vernieuwde informatieboekje klaar zijn en starten we met het verzamelen van alle informatie voor een overzicht van alle Emmaüsgangers.

Tijdens een workshop van de landelijke PKN heeft Geke ter Velde gehoord over kerkgemeenschappen die op de dag van Allerzielen een stilleruimte openen. Hierover zijn we enthousiast. Geke gaat een aantal mensen zoeken om dit te organiseren voor komende Allerzielen.

Kunst in de kerk

De CoRa gaat akkoord met het voorstel van de werkgroep voor een nieuwe expositie in september en oktober. Het ziet er weer mooi uit!

Begroting 2019

Er is een vacature voor penningmeester van de CoRa. We willen deze op korte termijn invullen, zodat de nieuwe penningmeester bij kan dragen aan het opstellen van de nieuwe begroting. We gaan hiervoor enkele mensen benaderen.

Voor de Passie zal een bedrag van 150 euro op de begroting worden opgenomen.

Afscheid vertrekkende CoRaleden

De CoRa neemt met woorden van dank en waardering afscheid van Maarten van der Dussen (als coördinator van de beheercommissie) en Dorine Donkers (als penningmeester).

Uit de CoRavergadering van 27 augustus

In de vergadering van 27 augustus is onder andere het volgende aan de orde geweest:

We nemen afscheid van Annie Benjamin als coördinator van de vieringen. Annie heeft enorm veel werk verzet in de afgelopen jaren en voor Emmaüs belangrijke ontwikkelingen als de Roze Viering, de Gave Vieringen en Bewust naar Pasen geïnitieerd.

De Vrijzinnige Gemeente Ede wordt per 1 juli 2019 opgeheven. De gemeente is te klein geworden om alle zaken goed georganiseerd te kunnen krijgen. Per 1 juli 2019 eindigt voor de vrijzinnige geloofsgemeenschap Ede dus ook het convenant met de Samenwerkende Kerken in de Rietkampen. Al bekend was dat voorganger Loes van Laar op 1 september stopt met haar werk voor de Vrijzinnige gemeente. De Cora gaat in gesprek met het bestuur om te zien wat we als Emmaüs voor de gemeenteleden kunnen betekenen.

Het beleidsplan is weer een slag verder gebracht. De Kernwaarden, Verbonden, Vrij, Open en Zoekend staan nog altijd overeind, maar vanuit de input uit de gemeentebijeenkomst en de huiskamergesprekken concludeert de Cora dat voor de komende periode de kernwaarde Verbondenheid centraal zal worden gesteld. Aan alle werkgroepen zal binnenkort de vraag worden gesteld hoe zij dit thema in hun activiteiten vormgeven of in de komende periode vorm en inhoud zouden willen

Geboren

Op 17 augustus is Nikola Dirk geboren, zoon van Jorian Keij en Paula Vos, broertje van Manu (Sijsseltselaan 12, 6711 JE, Ede).

Boven het kaartje stond:

Neem maar de tijd

om te groeien,

te stralen.

Om tijdens het ontdekken

soms te verdwalen.

Te beleven, verwonderen

met jouw blik en hart open.

En weet dat wij altijd

met jou mee zullen lopen.

Van harte gefeliciteerd met elkaar!

We wensen hem en jullie en liefdevol leven vol van vrede toe!~

Bij de diensten

Allereerst de startdienst: op zondag 16 september beginnen we het nieuwe seizoen met een startdienst (10.30 uur). Als thema hebben we gekozen voor: 'Een goed gesprek'. We sluiten hiermee aan bij het landelijk thema van de PKN. We hebben hiervoor gekozen omdat het ons een mooi idee leek om opnieuw (of voor de eerste keer...) met elkaar in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen. We beginnen met koffie/thee/limonade, waarna

we met z'n allen in de kerk verder gaan. Vervolgens gaan we in verschillende groepen uit elkaar en zijn er allerlei workshops. Zo kun je in gesprek gaan met je lichaam, met elkaar een lied instuderen, in gesprek gaan over een goed gesprek dat je hebt gehad (voor deze workshop zou het mooi zijn als je een foto meeneemt van een goed gesprek), er wordt een lunch gemaakt, je kunt bloemschikken, er is iets speciaals voor de kinderen, vervolgens een workshop rond de nieuwe kunst-in-de-kerk, en tot slot een over-de-streep-gesprek. Na de workshops gaan we weer naar de kerkzaal en uiteindelijk sluiten we af met een lunch. De morgen zal om 13.00/13.30 uur afgelopen zijn.

Van harte welkom!

Zondag 23 september gaat Hans Lucassen voor. Hij was nog te bewonderen tijdens de Heideweekviering, maar deze zondag mogen wij ons weer verheugen in zijn komst! Susan Bonnecroy speelt piano.

Zondag 30 september staat Marcus 9: 38-50 op het rooster, met een intrigerende uitspraak van Jezus: 'Wie niet tegen ons is, is voor ons', en vervolgens de oproep om van alles af te hakken wat je op de verkeerde weg zou kunnen brengen. Pianiste is deze zondag Nellie Schol.

Jongerenreis

Vlak voor de zomervakantie hadden we een eerste informatie bijeenkomst, waar zo'n 10 jongeren aanwezig waren. Het kan zijn dat je moe was, het vergeten was of er om wat voor reden dan ook, niet kon zijn, maar toch geïnteresseerd bent: de volgende bijeenkomst is nog niet gepland, maar zal z.s.m. plaatsvinden. Laat even weten of je ook wilt komen, of mail/bel/app: 0613848477 en houd de website/facebookpagina van Emmaüs in de gaten.

Jan-Peter Prenger

ALGEMEEN

In twaalf avonden de Bijbel door: Cursus 'De Bijbel voor iedereen'

De Bijbel is hét geloofsboek voor christenen, maar niet altijd eenvoudig te begrijpen. Wil je meer thuis raken in de Bijbel? Artios Bijbelschool organiseert in samenwerking met Jeugd met een Opdracht Heidebeek een cursus op basis van het boek De Bijbel voor iedereen van Age Romkes en Pieter Siebesma. De schrijvers zijn ook de docenten van de cursus, samen met Johannes Woudstra en Neeltje Bremmer.

In twaalf avonden gaan we de hele Bijbel door. Waar gaan de verschillende boeken over, in welke tijd spelen ze en hoe moet je ze lezen? Hoe ga je bijvoorbeeld om met profetische teksten en hoe leg je een gelijkenis uit? Naast veel informatie van de docenten wordt er ook elke avond geïnteresserd met bijbellezen, om niet alleen veel kennis op te doen maar ook beter toegerust te worden voor het lezen in de praktijk.

Wat? Twaalf avonden verdiepend onderwijs en praktische toerusting voor het lezen van de Bijbel onder leiding van drs. Age Romkes, dr. Pieter A. Siebesma, Johannes Woudstra BA en Neeltje Bremmer BA.

Voor wie? Voor iedereen die al wel enigszins vertrouwd is met de Bijbel maar er graag beter in thuis wil raken.

Wanneer? Twaalf donderdagavonden plus een gratis introductieavond van oktober 2018 t/m april 2019.

Data: 4 oktober (introductieavond), 18 oktober, 1, 15 en 29 november en 13 december 2018; 17 en 31 januari, 14 februari, 7 en 21 maart en 4 en 18 april 2019.

De avonden beginnen om kwart voor acht (inloop half acht) en eindigen uiterlijk om tien uur.

Waar? 'De Wissel', Bettekamp 99, 6712 EJ Ede

Prijs? Er zijn verschillende mogelijkheden:

€ 175 Hele cursus

€ 87,50 Zes avonden over het Oude Testament (18 oktober t/m 17 januari)

€ 87,50 Zes avonden over het Nieuwe Testament (31 januari t/m 18 april)

Wie intekent voor de hele cursus ontvangt het boek De Bijbel voor iedereen ter waarde van € 19,99 gratis.

Studenten en anderen met een minimuminkomen betalen de helft.

Aanmelden? Mail naar cursus@artios.nl of bel 0318-624229.



KERKVENSTER

EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond:

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.

Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: 'kerkvenster': informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.

Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban.

Herhaling: zondag 12.00 – 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein

Herhaling: zondag 21.00 uur.

PROGRAMMA 'kerkvenster' september / oktober 2018

17 september 2018 In de rubriek 'In 't Vizier' praten redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: 'Loof de Heer, want Hij is goed (NLB227)'. Column: Wim Schellens. Actuele berichten. Muzikale intermezzo's.

24 september 2018 Gesprek met Esther Blokker over het werk van Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede. Lied van de Week: 'Gezegend zijt Gij, eeuwige God.' (NLB229). Boekbespreking door Arie Romein. Actuele berichten. Muzikale intermezzo's.

1 oktober 2018

Interview met Dr. Harmen van Wijnen over De christelijke identiteit van scholen en vorming. Lied van de Week: 'De zon daalt in de zee' (NLB253). Column: Jan de Kluijver. Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek.

Druk druk druk, maar wel graag betrokken

In veel gemeenten zijn twintigers en dertigers maar nauwelijks zichtbaar. Hoe komt dat? En is er iets aan te doen? Sharon van Veen (21) uit de Ichthuskerk uit Zoetermeer deed onderzoek naar deze leeftijdsgroep in haar gemeente en publiceerde onlangs haar conclusies en aanbevelingen.

Sharon, kun je allereerst iets vertellen over de aanleiding van je onderzoek?

"Er leefde bij de kerkenraad al een tijdje de behoefte om de twintigers en dertigers van onze kerk beter in beeld te brengen. Hoewel er best wat leden in die leeftijdscategorie zijn, komen zij maar heel weinig naar kerkelijke activiteiten. De kerkenraad wilde graag beter weten hoe deze groep in elkaar zat. Dus toen ik aangaf dat ik voor mijn studie graag een onderzoek wilde uitvoeren in onze kerk, waren ze daar erg blij mee. En mij leek het onderwerp ook erg interessant."

Je onderzoek is inmiddels afgerond. Wat valt op, als je naar de conclusies kijkt?

"Een van de belangrijkste conclusies is dat de kerk voor een groot gedeelte van de twintigers en dertigers echt wel betekenis heeft, maar dat veel van hen zo'n drukke agenda hebben dat ze weinig tijd hebben om naar kerkelijke activiteiten te komen. Dat geldt zeker voor mensen met kinderen en een fulltime baan. Vaak zijn veel van hun vrienden niet gelovig, dus veel sociale contacten gaan buiten de kerk om. En dan willen ze ook nog graag tijd vrijmaken om te sporten. Een deel van de mensen geeft daarom aan dat het niet zozeer de kerk is die meer moet doen, maar dat hun beperkte betrokkenheid vooral ligt aan hun eigen prioriteiten."

Kan de kerk iets met dat signaal?

"Ik heb in diepte-interviews met mensen doorgesproken over dit onderwerp. Iemand opperde toen het idee om activiteiten voor kinderen en ouders te combineren. Als er nu voor een musical wordt geoefend, komen ouders hun kinderen brengen en ze een uur later weer ophalen. In dat uur kun je eigenlijk best een gespreksgroep voor ouders organiseren, over onderwerpen die voor hen relevant zijn: opvoeding, een scheiding, carrière... We hebben in maart proefgedraaid met zo'n avond, en er kwamen behoorlijk wat ouders op af. Zij ervoeren het als heel positief! Dus dat idee heb ik nu opgenomen bij de aanbevelingen."

Ik kan me voorstellen dat zo'n aanbeveling ook voor andere gemeenten interessant kan zijn. Kwam er nog meer uit je onderzoek waar andere gemeenten hun voordeel mee kunnen doen?

"In onze gemeente wordt elke zondag in de kerk de Zondagsbrief uitgedeeld, op papier. Daarin staan activiteiten aangekondigd en lees je het nieuws uit de gemeente. Mensen die weinig in de kerk komen, ontvangen de Zondagsbrief echter niet, dus die horen alleen van de kerk via de Kerkbalans-brieven. 'De kerk mag ook wel eens contact zoeken als er géén geld nodig is', hoorde ik een aantal keer. Eén van mijn aanbevelingen is dan ook om het e-mailadressenbestand van de gemeente beter op orde te krijgen. Dan kunnen mensen via e-mails op de hoogte gehouden worden van de activiteiten die georganiseerd worden. Want veel twintigers en dertigers geven aan dat ze het leuk vinden om via e-mail of sociale media uitgenodigd te worden."

Ook zeggen mensen best eens een berichtje van de dominee te willen krijgen: 'Hé, hoe gaat het met je studie?' Maar ze begrijpen tegelijkertijd ook wel dat dat niet zo snel gebeurt als ze zelf weinig in de kerk zijn."

Iets dat regelmatig terugkomt in je onderzoeksrapport, zijn de zogeheten Chagallvieringen in jullie kerk. Die worden als erg positief ervaren. Waar ligt dat aan, denk je?

Mijn indruk is dat die diensten voor veel mensen beter aansluiten bij hun voorkeuren. De Chagallvieringen beginnen altijd om 12.00 uur, zijn relatief kort, en gaan over actuele onderwerpen zoals liefde, opleiding en carrière. Tijdens de dienst is er voor iedereen ruimte om vragen te stellen of iets te zeggen. Bovendien worden er verschillende soorten liederen gezongen, ook poplieders. Niet iedereen heeft overigens dezelfde voorkeuren. Zelf houd ik toch vooral van de traditionele diensten. En 63% van degenen die de enquête hebben ingevuld, geeft aan 10.00 uur eigenlijk een prima tijdstip te vinden."

Wat hoop je dat de komende tijd gerealiseerd gaat worden, op basis van je rapport?

"Ik zit zelf in de werkgroep 'Jeugd', en ik wil me gaan inzetten voor meer activiteiten voor ouders tijdens de activiteiten van hun kinderen - het idee dat ik eerder noemde. En daarnaast zou ik het heel tof vinden als het lukt om de website aan te passen. Het zou echt een verbetering zijn als mensen zich makkelijk met hun e-mailadres aan kunnen melden om op de hoogte te blijven."

Bungeejumpen vanaf de schouders van de traditie

"Pionieren met doop en avondmaal. Voor de één klinkt dit waarschijnlijk als muziek in de oren. Voor de ander als vloeken in de kerk." Anneke van der Velde vertelt over de cursus 'doop en avondmaal met pioniers'.

Ik begrijp goed dat pionieren met doop en avondmaal een spannend thema is. Juist daarom geef ik een cursus hierover voor pioniers. Een cursus van drie ochtenden waarmee pioniers worden toegerust op hun plek de sacramenten contextueel vorm en inhoud te geven. Dat kan niet zonder kennis te nemen van de eeuwenoude theologische doordenking van de sacramenten.

Het raakte me hoe de pioniers zich bewust zijn van de traditie en die recht willen doen. Tegelijk was er het verlangen terug te gaan naar de oorsprong van de sacramenten en 'slechts' de Bijbel als uitgangspunt te nemen. Een bungeejump vanaf de schouders van de traditie.

Doop en avondmaal door pioniers

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft in april 2014 besloten dat er vanwege de bijzondere missionaire situatie van pioniersplekken voor pioniers ruimte is doop en avondmaal te vieren. Pioniers mogen de ambtswerkzaamheden van een predikant vervullen, zolang dat gebeurt in verbinding met een specifieke pioniersplek. Elke pionier kan gebruik maken van deze ruimte, ook als hij of zij geen theologische opleiding heeft genoten. De basis hiervoor is ordinantie 2, artikel 6 uit de kerkorde. Om van deze ruimte gebruik te kunnen maken, is er een procedure. Na een stappenplan van negen stappen wordt de pionier bevoegd verklaard de sacramenten te bedienen. Onderdeel van deze procedure is een cursus 'doop en avondmaal'. De cursus beslaat drie dagdelen en er wordt afgerond met een werkstuk over de sacramenten. Pioniers van verschillende opleidingen, contexten en geloofsachtergronden doen eraan mee. Meer info via www.lerenpionieren.nl/doop-en-avondmaal.

Even slikken

In de voorbereiding op de cursus 'doop en avondmaal' heb ik wel even moeten slikken. Want ik ben historicus en theoloog. En ik heb

grote waardering en respect voor de dogmatiek, de traditie en de kerkgeschiedenis. Juist in deze tijd, waarbij ook in de kerk oppervlakkige en snelle informatie uitwisseling aan de orde van de dag lijken te zijn, vind ik het belangrijk te pleiten voor een grondige theologische doordenking. Ik zie onze voorouders in de theologie soms letterlijk voor me; mensen die hun hele leven hebben gewijd aan het onderzoeken, doordenken en expliciteren van Bijbelse en theologische noties. Ik vond dan ook dat de pioniers stevig kennis zouden moeten nemen van de dogmatiek.

Ik had echter onderschat hoe dat bewustzijn van het staan in de traditie en de eerbied ervoor al aanwezig waren bij de pioniers die naar de cursus kwamen. Natuurlijk, bij pioniers gaat het vaak om 'jonge honden' die enthousiast en gedreven staan te popelen om het heil dat zij hebben ontdekt te delen. Daarbij hebben ze haast, en willen ze zich niet laten afleiden door zaken die er niet toe doen en de dingen naar hun mening onnodig ingewikkeld maken. Ze willen zich bepalen tot de kern van het heil en die ontdoen van alle stoffigheid die er naar hun mening door de eeuwen heen op is komen te liggen. Maar ik merkte ook de behoefte aan zorgvuldigheid, liefde voor de traditie en de kerkgeschiedenis, een op waarde schatten van wat er zoal aan dogmatiek rondom doop en avondmaal is geformuleerd. En ik zag bij de cursisten ook de moed, om voor zichzelf en hun pioniersplek te onderscheiden wat waardevol is in die traditie en wat ballast is. Om uiteindelijk vanuit de Bijbel nieuwe vorm en inhoud aan de sacramenten te geven. Dat is durven: de traditie op waarde schatten, je ervan losmaken, en een nieuwe weg inslaan. Omdat je ervan overtuigd bent dat een nieuwe context een nieuwe vertaling van het heil nodig maakt.

Onderdeel van de cursus was dat de pioniers aan elkaar een concrete liturgie van een doop- of avondmaalsviering presenteerden. Dit gaf een prachtige oogst aan nieuwe woorden, onverwachte vormen en toepassingen. Het was boeiend om te zien dat sommige pioniers de oude inhoud laten staan, maar een vernieuwing zoeken in de vorm van de sacramenten. En anderen laten de oude vorm in stand, maar zoeken vernieuwing in de betekenis ervan.

In een vijver

Als voorbeeld van het eerste (oude betekenis, nieuwe vorm) vertelde een pionier over het voornemen om te dopen in de vijver naast hun woongemeenschap. De betekenis van die doop zal waarschijnlijk exact hetzelfde zijn als wat zijn voorouders er door de eeuwen heen aan beleefden. De woorden die gesproken zullen worden zijn vergelijkbaar. Er zullen teksten klinken over de opname in het verbond, de overgang van de dood naar de gemeenschap van Christus, het schoonwassen van zonde en het begin van een leven onder Gods heilsbelofte. De vorm zal wezenlijk anders zijn: er zal ondergedompeld worden op een alledaagse plek. Een plek die echter van grote betekenis is voor de dopeling. Een plek waar de dopeling in het wonen en leven met anderen het heil heeft ervaren. De vorm van het sacrament wordt aangepast aan de context waarbinnen het geloof wordt beleefd.

Een voorbeeld van een sacrament in 'oude vorm, nieuwe betekenis' werd gegeven door een wat meer vrijzinnige pionier die een kind 'traditioneel' ging dopen, en waarbij de betekenis vooral zou zijn dat het kind welkom werd geheten in het leven en de familie. De baby zou worden gedoopt met drie keer een besprenkeling, in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. In de inleiding op de doop zou vooral het welkom heten in het leven en de familie worden benadrukt. Niet de opname in het verbond, niet het sterfen en opstaan in Christus, niet het schoonwassen van zonde zou centraal staan, maar het vieren van het leven. Het oude sacrament dat als vorm gebruikt wordt voor een eigentijds geboortefeest.

Het elastiek

Natuurlijk valt er over beide varianten vanuit de dogmatiek en kerkgeschiedenis veel te zeggen. Ook in mij komen bedenkingen op, beren op de weg, de behoefte om op het scherpst van de snede een theologische discussie te gaan voeren over de vorm en betekenis van de sacramenten. Maar mij heeft ook de moed en durf geraakt die de pioniers lieten zien. Zij weten dat ze staan op de schouders van de traditie, maar dat verlamt ze niet. Ze durven te springen. Omdat ze zien dat deze tijd en de context waarin ze pionieren andere wegen vraagt om het door hen ervaren heil te bemiddelen. Een bungeejump vanaf de schouders van de traditie.

Auteur:
Anneke van der Velde,
missionair specialist Protestantse Kerk

Nieuwe 'Samenleesbijbel Junior' uitgebracht

Voor ouders met jonge kinderen is er vanaf deze week de Samenleesbijbel Junior, een bijbel om samen met kinderen van 5-7 jaar in te lezen. Deze kinderbijbel met 30 bijbelverhalen is een initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.

De Samenleesbijbel Junior is een vervolg op de Samenleesbijbel uit 2015, waarvoor grote belangstelling bestaat. Deze bijbel nodigt (groot)ouders uit om met hun (klein)kinderen van 8-12 jaar in gesprek te raken over de Bijbel met behulp van gespreksvragen, doe-opdrachten en drie leesroutes. 'Van ouders kregen we de vraag of we ook voor jongere kinderen zo'n bijbel konden maken', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'Met deze junior-uitgave kun je al vroeg met kinderen in gesprek gaan om samen te ontdekken wat die oude, soms moeilijke maar altijd inspirerende bijbelverhalen te zeggen hebben.'

Ontdekkingsreis

De Samenleesbijbel Junior blijft dicht bij de Bijbel en sluit aan bij de verschillende leervoorkeuren van kinderen. Ouders en kinderen maken in 30 stappen een ontdekkingsreis door de Bijbel. Elke stap is een bijbelverhaal, bekend (het begin van de wereld, Noach, Pasen) of minder bekend (een psalm, Jesaja, een brief van Paulus). Bij elke stap staat een stukje van het bijbelverhaal afgedrukt uit de Bijbel in Gewone Taal. Verder is er een hervertelling – met een passage die kinderen vanaf 6 jaar zelf kunnen lezen – een weetje of een lied, een gespreksvraag en een doe-opdracht.

De Samenleesbijbel Junior is onder andere te verkrijgen bij de christelijke boekhandel en in de webshop van de NGB.

Financiën en adressen

Redactie

Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur via kopijkerkblad@hotmail.com

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad bij het

Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36
Open op woensdagochtend tussen 9 en 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ed.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ed.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,

betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à € 0,50 = € 10 (rose), à 0,75 = € 15 (wit) en à € 1,25 = € 25 (oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen.

Collectebonnen kunnen ook besteld worden via het Digitaal Portaal van de Protestantse Gemeente Ede (www.skgcollect.nl/136) of via de Kerkgeld app.

Diaconie

Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.
Diakonie Protestantse Gemeente Ede



Koehoorn
Begrafnisverzorging

Stilteaan bij verdriet,
vanuit een christelijk
levensovertuiging.

dag en nacht te bereiken onder nummer:
0342 - 49 28 28

Hugo de Grootlaan 2, 3771 HL Barneveld
www.koehoorn-begrafnis.nl

GEBORTEKAARTJES

TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

UITNODIGINGEN

ROUWKAARTEN

**KAARTEN VOOR
ELKE GELEGENHEID!**

Drukkerij
VAN EDEN
www.vanedendruk.nl

Telefoonweg 68
6713 AL Ede
T (0318) 650 250
E info@vanedendruk.nl



Lieneke van der Kolk
Uitvaartzorg

Bel voor het melden van een overlijden of het
bespreken van uw persoonlijke uitvaartwensen:
06 - 1995 7922



Een goed afscheid is het
persoonlijkheid van het
overleden. Samen met het gezin
in overleg.

Uitvaartzorg in de regio Ede, Wageningen, Veendam, Barneveld en Voerthuisen.
email: info@uitvaartzorg.nl
website: www.uitvaartzorg.nl

Ede, Oranjelaan 11
Tel. 0318 - 632 856

Amersfoort, De Sluwdam 27
Tel. 033 - 494 11 62

gas | water | aansluit
lood en zink | dakbedekking
energiebesparing | sanitaironderhoud
ACV en VCA gecertificeerd

LOEBOJETERS
BEUMER
CV BEDRIJF

INFO@BEUMER-EDE.NL



Eigenraam Mannen Mode

Brinkstraat 7, Bennekom Tel. (0318) 41 80 22

Samen met u maakt
Eigenraam de ideale combinatie




POL & ZN.
S T E E N H O U W E R I J

Einsteinstraat 37 3902 HN Veenendaal
Telefoon 0318 - 51 20 51

**Gespecialiseerd in grafmonumenten,
onderhoud en reparaties**

Openingstijden toonzaal:
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.
's Avonds en zaterdag op afspraak.
Voor inlichtingen zijn wij graag bereid u
ook aan huis te bezoeken.



Roseboom
INSTALLATIETECHNIEK

Roseboom Installatietechniek is al meer dan 25 jaar een begrip in de regio. U kunt bij ons terecht voor al uw installaties, zowel woningbouw als utiliteit. Voor ons is elke klus een uitdaging. Vanaf ontwerp tot oplevering staan we voor u klaar, maar ook hierna voor service en onderhoud.

Verwarming

Luchtbehandeling

Sanitair

Elektra

Dakbedekking en goten

Service en onderhoud

Faradaystraat 12
6718 XT Ede
telefoon: 0318-527725
fax: 0318-561271

e-mail: info@roseboom.nl
website: www.roseboom.nl
storingsnummer: 06 10907910