

Niet één, twee, drie...

Op weg naar Pasen, véertig dagen lang. Een volle periode. Natuurlijk, het getal veertig staat voor volheid. De diepte echt in durven gaan. Daar moeite voor nemen. We zien dat 40 dagen of 40 jaren vooral een overgangstijd is, bedoeld als voorbereiding op een nieuw bestaan. Daarom heeft zo'n periode ook vaak het karakter van een proeftijd of een leertijd. De 40 jaren van Israël in de woestijn zijn bij uitstek een leerschool. Het volk moet leren volgens Gods aanwijzingen te leven. En bij leren hoort ook dat je kunt zakken of slagen. Als je zakt volgt een nieuw leerproces, een nieuwe poging om met God en elkaar en jezelf in goede verstandhouding te leven.

Ja, volheid... Iedereen is er druk mee. Het is wel een tijd van bezinning... maar zelfs daar kun je druk mee zijn. Niet in het minst omdat er zoveel vragen op je afkomen. En hóór maar eens om je heen:

Ineens is het alwéér maandag, moet je kind het huiswerk af hebben en goéd ook, wil het slagen in dit bestaan. Vrienden vragen wanneer jullie nou eindelijk eens komen (nee sorry, agenda is vól! ...de komende maanden bezet), moet je hoognodig naar je vader die alleen is (en wat een druk geeft het zoeken naar een oplossing waar hij het beste kan wonen). Je werk lijkt aardig te lopen, maar ineens word je geprest om die nieuwe cursus er volgende week wel even naast je normale dingen bij te doen (anders vol doet je werkgever weer niet aan wat vereist is).

En zit je in de trein, ook dan hoor je van anderen om je heen over ook nog een ander soort druk, één die je van binnen vol met zorg en onrust maakt. Eén waar je ook thuis als je ouder bent geworden vatbaar voor blijkt. Hoor maar weer om je heen: Peter en Esmée liggen in een vechtscheiding; zielig voor hun kinderen, jôh, die nemen dat hun leven lang met zich mee... Mijn dochter moet tentamens halen, anders kan ze niet verder met de opleiding. Dan faalt ze als mens. Zelfs in de kerk heeft iedereen het druk: ja, ik doe maar weer mee, al zeggen ze dat het steeds dezelfde zijn die het doen.

En zo kun je wel even doorgaan over druk en drukte in je volle bestaan...

Onlangs las ik dat zelfs op drukke dagen de druktemeter niet meer ingezet kan worden. Omdat dan het hele mobiele netwerk overbelast raakt. De druktemeter is bedoeld om op te meten hoe druk het zal worden bij festivals, concerten etc. .

Wat zou er eigenlijk boven water komen als we op ons eigen leven en hart een druktemeter zouden inzetten? De uitspraak van Jezus tegen Marta: 'Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk' uit Lucas 10:41 geeft mij altijd wel te denken. Soms is het echt de hoogste tijd om weer eens stil te staan bij wat echt belangrijk is. Ik denk dat Jezus daartoe oproept om de ondertoon van rust die er in je leven kan zijn niet kwijt te raken.

Stilte en rust zijn niet makkelijk te vinden. Wie zet er niet liever een radio aan als het stil is; of wie lukt het om in alle rust eens na te denken over zichzelf of wat er allemaal op je afkomt. Veel te confronterend misschien.

Maar aan de andere kant: wie botst er niet eens tegen de leefwereld om ons heen op, omdat er zo weinig tijd is voor wat die leefwereld ontstijgt? Het kan echt helpen om innerlijk de tijd te nemen zaken in onszelf en in onze maatschappij eens onder de loep te nemen en antwoorden te vinden voor de problemen waar we voor staan. Worden je kinderen gelukkiger van een rugzak met 2 i-Phones? Ben je zelf gelukkig met alleen altijd maar de beste

moeten zijn op elk vlak?

Mensen nemen de moeite wel. Om te leren. En te leren vragen. Hoor maar om je heen. Pas nog was ik bij het festival voor filosofie, met de veelzeggende naam: School of life. Bij die leerschool waren ongelooflijk veel mensen. Van alle leeftijden, maar ook opmerkelijk veel jongeren. De les met de titel Focking druk was druk bezocht... de hoofdvraag was: zorg jij wel goed voor jezelf? Alleen dan kun je anderen helpen. Wat is het voor jou: fight of flight? Wegvluchten voor vragen of de strijd met ze aangaan.

Zelfs hier werd gezegd: de antwoorden hebben we niet, hoor. Wel wat aandachtspunten. En, zei een spreker, wil je echt wat horen dan moet je naar het theater gaan. Daar hebben mensen behoefte aan, houvast. Is dat zo voor ons? Ik voelde me toch even met al mijn vezels verbonden met de kerk...

Wat me opviel is dat veel thema's bij het festival een link hadden naar thema's en levenslessen uit de bijbel. Dat je om te kunnen leven niet het lijden uit de weg moet gaan. Dat tijd opofferen voor anderen zinvol blijkt. Dat je als mens een misluktingskunstenaar kunt zijn (link met zonde). Kijk elkaar eens één minuut echt aan..., dat kan voelen als veertig uur...

Nee, pasklare antwoorden op de school van het leven zijn er niet. Het is geen kwestie van 1,2,3, maar van 40....Ineens geeft mij dat ook een stuk ruimte van binnen. Grote vragen zijn vol zin; juist in het klein beginnen we ze goed te oefenen....

"Joepie, hoef je niet weg vanavond", zei één van de kinderen pas.... We deden een spelletje, waarbij een beroep werd gedaan op fantasie en verbeeldingskracht. Mijn enige zorg was heel even hoe ik het spreekwoord "iemand aan het hart drukken" moest uitbeelden...

"Wat was het gezellig, mam..."

Zou er zo, op weg naar Pasen, niet elke dag veel te omarmen zijn?

Caroline Oosterveen

SCHRIFTLÉZEN

Zondag 17 maart, de tweede zondag van de veertigdagentijd, Reminiscere (Gedenk uw barmhartigheden, Psalm 25: 6).

Lucas 9: 28-36 staat bekend als 'de verheerlijking op de berg'. Biddend op de berg zien Petrus, Johannes en Jakobus dat Jezus' gedaante verandert en dat Mozes en Elia met hem stonden te praten. Petrus stelt voor om de tenten hier op te slaan. Is dat omdat hij deze topervaring wil vasthouden? Als ik dit schrijf heeft Ajax net gewonnen van Real Madrid. Welke supporter wil niet in de euforie van deze wedstrijd blijven hangen? Maar dat is niet de echte wereld: die gaat morgen gewoon weer verder. Met alles wat er dan gedaan moet worden.

24 maart, de derde zondag van de veertigdagentijd, Oculi (uit Psalm 25 vers 15: Mijn ogen zijn gericht op de Heer).

We lezen Lucas 13: 1-9, waarin onder andere de gelijkenis van de vijgenboom staat. De vijgenboom die maar geen vruchten wil

Bijbelrooster

Maart

zo	17	Psalm 52	Ontmaskering
ma	18	Leviticus 1:1-9	Offerregels
di	19	Leviticus 1:10-17	Geurige gave?
wo	20	Leviticus 2:1-10	Recept voor offers
don	21	Leviticus 2:11-16	Zout
vri	22	Leviticus 3:1-5	Vet voor de HEER
za	23	Leviticus 3:6-11	Geef iets waardevols
zo	24	Leviticus 3:12-17	Bloed-serieus
ma	25	2 Timoteüs 2:14-26	Houd de waarheid voor ogen
di	26	2 Timoteüs 3:1-9	Zware dagen
wo	27	2 Timoteüs 3:10-17	Inspiratie

do	28	2 Timoteüs 4:1-8	Waarheid en niets dan de waarheid
vri	29	2 Timoteüs 4:9-22	Concrete opdrachten
za	3	Leviticus 4:1-12	Schuld(on)bewust

zo	31	Leviticus 4:13-21	Groepsverantwoordelijkheid
----	----	-------------------	----------------------------

April

ma	1	Leviticus 4:22-26	Leiders staan niet boven de wet
di	2	Leviticus 4:27-35	Vergeving is niet goedkoop
wo	3	Leviticus 5:1-13	Wegkijken is strafbaar
do	4	Leviticus 5:14-26	Boetebeleid
vri	5	Leviticus 6:1-6	Het vuur blijft branden
za	6	Leviticus 6:7-11	Voedsel voor priesters

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.	Inleverdatum	Voor de zondagen
5	29 maart	7, 14, 21 en 28 april
6	26 april	5, 12 en 19 mei

N.B. kerkblad 5 is voor vier weken!

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur. De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

dragen en die nog één jaar de tijd krijgt. As er dan nog steeds geen vijg groeit, mag hij omgehakt worden. Het klinkt hard, maar waarom zou je iets in stand willen houden als er geen vruchten groeien? Ok, nog één jaar met volle energie proberen en als er dan nog steeds geen belangstelling, geen vrijwilliger, geen geld is, ook al is het in potentie een goed plan, dan rest ons niets anders dan deze dappere poging om te hakken.

31 maart, de vierde zondag van de veertigdagentijd, Laetare (Verheug U, Jesaja 66: 10).

Lucas 15: 11-32 staat op het rooster: het verhaal over de twee zonen, waarvan één thuis blijft om zijn vader te helpen en de ander de hort op gaat en zijn voorschot op de erfenis er binnen no time doorheen jaagt. Het verhaal staat bekend als De verloren zoon. Maar het is ieder jaar weer een terugkerende vraag: wie is er nou echt de verloren zoon? Door die vraag te stellen wordt het meteen een vraag voor jezelf.

ds. J.P. Prenger

ALGEMEEN PLAATSELIJK

ZWO-COLLECTE 17 MAART 2019 VEERTIGDAGENTIJD CAMPAGNE "EEN NIEUW BEGIN"



Op de tweede zondag van de veertigdagentijd staat hulp aan gevangenen, die vrij komen, centraal. In elf Exodushuizen in Nederland kunnen mensen na hun detentie verblijven om zo de draad van het gewone leven in de samenleving weer op te kunnen pakken. Dit is werkelijk een nieuw begin. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt echter moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt sinds 1982 een woon- en werkprogramma aan, dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Dit gebeurt via een structurele aanpak, waarbij alle aspecten van het leven van (ex)gedetineerden aan bod komen. In Exodustermen zijn dat de vier "sleutels": wonen, werken, relaties en zingeving. Een voorbeeld is het "Ouders, Kinderen en Detentieproject" (OKD), dat oorspronkelijk is opgezet door de reclassering, daarna wegbezuinigd en vervolgens opgepakt door Exodus. Het OKD project maakt het mogelijk dat kinderen hun gedetineerde vader of moeder kunnen bezoeken, zonder dat de partner van de gedetineerde daar bij aanwezig is. Dat is belangrijk, want als de partner van de gedetineerde er

wel bij is, gaat alle aandacht van de partners naar elkaar uit en is er weinig contact met de kinderen. Ruim honderd vrijwilligers brengen de kinderen naar hun gedetineerde vader of moeder toe, halen ze weer op, drinken soms nog ergens een glaasje limonade en brengen de kinderen vervolgens weer naar huis.

ZWO-COLLECTE 24 MAART 2019 VEERTIGDAGENTIJD CAMPAGNE "EEN NIEUW BEGIN"

Op de derde zondag van de veertigdagentijd staat hulp aan kindslaven in India centraal. In het droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar nauwelijks rondkomen. In dit district in de Indiase deelstaat Telangana moeten ruim 12.500 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs. Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders bewust worden van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn. En als leraren niet verzuimen en goed onderwijs bieden en de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. Het begint eigenlijk al met het feit, dat veel ouders het belang van onderwijs niet inzien. Zij hebben dat zelf immers ook niet nodig voor het werk dat ze doen. Voor dochters, die later voor hun gezin en de huishouding moeten zorgen en bij de familie van de man gaan wonen, geldt dit nog sterker. Meisjes worden jong uitgehuwelijkt of moeten al vroeg meewerken in de huishouding. Zij zijn de eersten die afhaken op school. De organisatie Sadhana steekt er veel energie in om hier een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen. Een regio vrij krijgen van kinderarbeid is geen makkelijke opdracht. Dat is een kwestie van een lange adem. Geduldig door blijven gaan en zoveel mogelijk mensen mee krijgen om wat vroeger gewoon was blijvend te veranderen.

ZWO-COLLECTE 31 MAART 2019 VEERTIGDAGENTIJD CAMPAGNE "EEN NIEUW BEGIN"

Op de vierde zondag van de veertigdagentijd staat hulp aan nieuwe vormen van kerkzijn in Nederland centraal. Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken en pioniersplekken. Een kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn, waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. De Protestantse Kerk steunt nieuwe pioniersplekken en kliederkerken, waar mensen de waarde van het christelijk geloof en de kerk kunnen (her)ontdekken. In Rotterdam is in de vergrijzende wijk Slinge een christelijke multiculturele gemeenschap Slinge gestart. Sinds de start in 2013 is een levendig wijkcentrum ontstaan. Uit de vele tientallen bezoekers is een christelijke multiculturele gemeenschap gegroeid, die op zondag

Kerkdiensten

ZONDAG 17 MAART

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. P. Hoogstrate, Ermelo

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. T.P. de Jong

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. G.H. Westra

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. A. Gilles

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur ds. J.P. Prenger

Harskamp:
10.00 uur ds. K. Dijk, Duiven

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:
10.00 uur ds. R. Reiling
14.30 uur Ina Oosterhof,
zangviering

De Gelderhorst:
10.30 uur mevr. A. van Engeland
- RKK-dienst - met tolk

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. M. Wielhouwer

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 16 maart
19.30 uur ds. G. Biesbroek

ZONDAG 24 MAART

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. C. Oosterveen,
mmv het koor Voice uit Zeewolde

15.30 uur Preek-van-de-leek,
Gerrie Poelert, directeur van Cultura

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. T.P. de Jong
17.00 uur ds. L. van Zanden,
Evensong

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. J. Doolaard, Zeist

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. H. Breunese,
afscheidsdienst

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur dhr. M. Tax

Harskamp:
10.00 uur ds. H.K. Wolters, Barneveld,
Heilig Avondmaal

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. A.J. van Zanden,
Heilig Avondmaal

Hartenberg:
10.00 uur ds. W.J. Bakker
14.30 uur Gert Sleuwenhoek,
vertelviering

De Gelderhorst:
10.30 uur ds. M. Visser

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. A.M. Verbaan -
van den Heuvel

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 23 maart
19.30 uur ds. A. Romein

ZONDAG 17 FEBRUARI

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. H.J. Oortgiesen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. T.P. de Jong,
Heilig Avondmaal

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. G.H. Westra,
Heilig Avondmaal

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. J. Meijer, Bennekom

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur ds. J.P. Prenger

Harskamp:
10.00 uur ds. T. Volgenant-Beima

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur dr. C.F.G.E. Hallewas

Hartenberg:
10.00 uur ds. P. 't Hoen
14.30 uur José Fredrikze,
zangviering

De Gelderhorst:
10.30 uur dhr. J.A. Jongeneel
- met tolk

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. G. F. Dekker

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 30 maart
19.30 uur ds. J. v.d. Kolk

bij elkaar komt voor een Celebration of bijbelstudie. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners, zoals kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop.

Namens de ZWO bestemmingscommissie,
Breus Versteeg

In de begroting van de kerk is rekening gehouden met een bijdrage van € 497.500,-. Dat bedrag zullen we zeker gaan halen. Het toezeggingsbedrag van € 528.500,- is - vergeleken met vorig jaar - een stijging van € 39.400,- (8,0%). Hiermee is de dalende trend van de afgelopen jaren (vorig jaar nog -2,7%), ondanks teruglopend ledental door overlijden, verhuizing en onttrekking uit de kerk, doorbroken.

Resultaten per wijk

RESULTAAT ACTIE KERKBALANS 2019



Het afgelopen jaar heeft het College van Kerkrentmeesters u uitgebreid geïnformeerd over de zorgelijke financiële positie van de Protestantse Gemeente Ede. We hebben aangegeven dat de komende jaren een forse daling van de inkomsten vanuit de financiële bijdragen zou ontstaan door vergrijzing van de gemeente en vertrek van leden naar elders. Om die

daling te compenseren zou de financiële bijdrage de komende 10 jaren met 2% per jaar moeten stijgen.

Het is verheugend om te kunnen constateren dat onze gemeentelieden goed gehoor hebben gegeven aan onze oproep voor verhoging van de financiële bijdrage. De toezeggingen tot heden geven een totaal bedrag aan van € 528.500,-.

	Toezegging Kerkbalans 2018 per 31-12-2018	Toezegging Kerkbalans 2019 per 28-2-2019	Verschil	In %
Noord	63.700	71.600	7.900	12,4%
Tabor	43.100	43.200	100	0,2%
Beatrix	136.300	156.800	20.500	15,0%
Harskamp	28.200	29.600	1.400	5,0%
Open Hof	145.600	151.000	5.400	3,7%
Emmaüs	72.200	76.300	4.100	5,7%
Totaal	€ 489.100 *1)	€ 528.500 *2)	€ 39.400	8,0%

*1) De toezeggingen bij Kerkbalans 2018 per eind februari 2018 gaven een bedrag te zien van € 511.300,-. Dat bedrag is in het afgelopen jaar als gevolg van overlijden en vertrek gedaald naar € 489.100,-.

*2) Als gevolg van overlijden of vertrek kan dit toezeggingsbedrag in de loop van dit jaar lager uitvallen. Het werkelijke resultaat, de echt ontvangen bijdragen, zullen we pas weten aan het eind van het jaar.

Zijn we er nu?

Ook al is het resultaat van deze actie verheugend te noemen, we zijn er nog lang niet. De komende jaren zullen in het teken staan van grote veranderingen binnen onze kerk. Daarbij zullen we blijvend een beroep moeten doen op uw vrijgevigheid.

Dank

Alle gemeenteleden die hebben toegezegd en bijgedragen en nog zullen bijdragen, hartelijk dank daarvoor. Uw bijdrage is van vitaal belang voor onze kerkelijke gemeente. Wees er van overtuigd dat wij uw reactie als een hart onder de riem beschouwen voor onze inspanningen om de financiën van de kerk gezond te maken en te houden.

*Met een hartelijke groet van
College van Kerkrentmeesters PGE*

**BESPREEK
HET SAMEN**

WWW.BESPREEKHETSAMEN-EDE.NL

De volgende activiteiten vinden binnenkort plaats. Wanneer u ook nog wilt deelnemen, meldt u dan aan via de website. U bent van harte uitgenodigd!

Op *donderdag 14 maart 2019* om 20:00 uur in de Kerkelijk centrum Emmaüs door Willy van Leeuwen: **Boekbespreking 'De Bekeerlinge'**

De roman verhaalt over een Normandisch christelijk meisje uit de 11e eeuw die zich uit liefde voor een jonge rabijn bekeert tot het jodendom. Haar leven krijgt een dramatische wending als door pogroms en kruistochten duizenden mensen op drift raken.

Op *zondag 17 maart 2019* om 14:30 uur door Mar van der Velden: **Liederen voor onderweg: een tikkie eigen-wijs.**

In 2019 bestaat basissamenleving Exodus Ede 40 jaar. In een zangworkshop leren we liederen, geschreven door Mar van der Velden. Veertig jaar op doortocht, met Woord en Muziek.

Op *maandag 18, 25 maart & 1 april 2019* om 19:30 uur in de Ericakerk door Loes van Laar: **Spelen met verhalen.**

Het spelen van verhalen is een manier om anders met Bijbelverhalen, mythes, sagen ed. om te gaan. Er een andere blik op te werpen en te ontdekken wat oude verhalen anno 2019 ons nog te zeggen hebben.

Op *woensdag 20 & 27 maart 2019* om 20:00 uur in de Zijzaal Taborkerk door ds. Gerben Westra: **Paulus.**

Door de een als grondlegger van de kerk beschouwd, door anderen als grote scheurmaker, verantwoordelijk voor het schisma tussen Synagoge en Ecclesia.

Op *donderdag 21 maart 2019* om 20:00 uur in de Kerkelijk Centrum Emmaüs door Tjirk van der Ziel: **De wereld op je bord, over de waarden van voedsel.**

Over voedselbanken, maar ook over voedselverspilling. Over obesitas, maar ook over schrijnende tekorten aan etenswaren. Over supermarkten die tegen elkaar opbieden, maar ook over boeren die het hoofd nauwelijks boven water weten te houden.

Op *maandag 25 maart 2019* om 10:30 uur in de Ericakerk door Live Poets Society: **Muzikale zoektocht.**

Toetsenist/fluitist Peter Holen en zanger/gitarist JeeWee Donkers nemen de luisteraar mee op hun muzikale zoektocht naar de beste sfeer om hun verhalen en bespiegelingen over te kunnen brengen.

Op *zaterdag 30 maart 2019 om 20:00 uur en zondag 31 maart om 14:30* in de Beatrixkerk door projectkoor & orkest.: **Passieconcert Stabat Mater van Dvo ák**

De muziek – die bezingt hoe Maria rouwt om de dood van haar zoon – ademt verdriet om dit immense verlies. Toch spreekt er vooral troost uit Dvo áks Stabat Mater, en juist dat maakt het tot zo'n zeldzaam ontroerend meesterwerk. Laat u inspireren door de mooie muziek.

Het Bespreek het Samen team



PREEK-VAN-DE-LEEK DIENST

Vorig jaar hebben wij voor het eerst een Preek-In een Preek-van-de-Leek dienst krijgen niet-predikanten, leken, het woord. Op zondagmiddag 24 maart wordt in de Noorderkerk zo'n dienst gehouden. De leek is Gerry Poelert, directeur van Cultura. Vanuit de opdracht die Cultura zich zelf stelt, cultuur voor iedereen, zet Gerry zich in voor een gastvrij onthaal voor alle

Edenaren, juist ook voor kwetsbare doelgroepen die nu nog niet altijd bereikt worden. In de preek zal zij op dit thema ingaan aan de hand van een zelf gekozen Bijbelgedeelte.

De Preek-van-de-Leek-diensten zijn in 2008 in Amsterdam voor het eerst georganiseerd. Er werd niet alleen gepreekt, maar ook gezongen, gelezen, gebeden en gecollecteerd. De bezoekers varieerden van studenten die voor het eerst een kerk binnenliepen, mensen die na jaren weer eens langs kwamen, tot vaste kerkangers. In de daarop volgende jaren vonden dit soort diensten op meerder plekken in ons land plaats. En sinds vorig jaar dus ook in Ede.

Gerry zal laten zien dat preken toch iets anders is dan een toespraak houden en dat een kerk een plek is die vraagt om bezinning.

Behalve de woorden van Gerry is er ook muziek op de vleugel te horen. De pianist deze zondag is Erik Onnink. Er is een collecte die bestemd is voor het Toon Hermans Huis.

De plek van samenkomst op zondag 24 maart is de Noorderkerk, Amsterdamseweg 9, Ede. Aanvang 15.30 uur, de kerk is open om 15.00 uur.

BACH'S MATTHÄUS PASSION WEER TERUG IN EDE

Het Lunterse koor COV Sursum Corda brengt op zaterdag 6 april dit bijzondere werk op een sfeervolle locatie, de Oude Kerk in Ede, ten gehore. Het begeleidende professionele barokorkest, Concerto Barocco, gebruikt oude instrumenten (of kopieën ervan) om de beleving van barokke en klassieke muziekstukken krachtig en toegankelijk te maken. Het gebruik van deze instrumenten levert een klank op die uitermate goed past bij de barokke passiemuziek van Bach en die sterk afwijkt van dat van het moderne symfonieorkest.

COV Sursum Corda, dat repeteert in Lunteren, maar leden heeft uit de gehele regio, durfde in de afgelopen jaren steeds vaker moeilijke koorwerken op het programma te zetten, zoals de Hohe Messe van Bach en het Ave Verum van Byrd. Met de Matthäus Passion in deze authentieke vormgeving hoopt het koor wederom een mooi concert in de Oude Kerk neer te mogen zetten.

Solisten zijn Claudia Couwenbergh (sopraan), Rob Meijers (altus), Seil Kim (Evangelist), Berend Eijkhout (Christus), Gerben Houba (tenoraria's) en Timotheus Maas (basaria's).

Het geheel staat onder leiding van dirigent Gert Jan van der Pol. Zaterdag 6 april, aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur, Oude Kerk, Grotestraat 58, Ede

Kaartverkoop: www.covsursumcorda.nl, via secretariaat (0318-413518) en Boekhandel Het Paard van Troje Ede.

GROOT LETTER BIJBEL



Veel oudere mensen kampen met slechter wordende ogen. De lettertjes in een 'gewone' Bijbel zijn te klein geworden voor hen. Daardoor gaat het lezen steeds moeilijker of het lukt zelfs helemaal niet meer. Vooral als het de Bijbel betreft wordt dat vaak als een groot gemis ervaren. De oplossing lijkt simpel: dan koopt zo iemand toch een Groot Letter Bijbel?! Maar zo simpel is het niet! Groot Letter Bijbels

zijn nauwelijks nog te koop. Hier en daar is hooguit nog aan een gebruikt exemplaar te komen. Overigens waren de nieuwe exemplaren destijds ook enorm prijzig. En dat voor mensen die door hun handicap vaak toch al te maken hebben met veel extra kosten! Vandaar dat de Bijbelvereniging het initiatief heeft genomen om de Groot Letter Bijbel opnieuw te laten drukken. En evenals alle andere uitgaven van deze vereniging wordt ook deze 5-delige serie (4 delen Oude Testament en 1 deel Nieuwe Testament) gratis ter beschikking gesteld. Het enige dat wordt gevraagd is een bijdrage in de verzendkosten van € 9,50. Via de website www.bij-

belvereniging.nl kan de Bijbel gratis worden aangevraagd. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen via info@bijbelvereniging.nl

INLOOP- OPEN KERK



Op donderdag 21 maart is er weer de wekelijkse inloopochtend in "Ons Huis" bij de Taborkerk. Deze morgen komt de heer Ed van Seters. Hij spreekt over: "de militaire geschiedenis van Ede in vogelvlucht". Op donderdag 28 maart is er handenarbeid en spel. Op donderdag 4 april komt de heer Han van der Berg met het onderwerp: "Het reewild". Vanaf 9.30 zijn de deuren open. Iedereen is van harte welkom.

Werkgroep Kerk en Buurt

BEDDENRIJDERS GEZOCHT!



Voor onze kerkdiensten in Ziekenhuis Gelderse Vallei zoeken wij vrijwilligers die eens in de maand op zondagochtend beddenrijder willen zijn: vóór de kerkdienst de patiënten ophalen en na afloop weer terugbrengen naar de afdeling; patiënten met bed en al, in een rolstoel of lopende patiënten.

Wilt u ons team versterken? Neem dan contact op met het secretariaat van de Geestelijke Verzorging. U kunt mailen naar Lyska van der Elst, elstl@zgv.nl of bellen; 0318 - 433875 van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 14.00 uur.

VRIJWILLIGERSWERK BIJ HET MAANDERZAND

Wilt u wat betekenen voor een ander? Bij woonzorgcentrum Het Maanderzand bent u van harte welkom als vrijwilliger!

Wij zijn onder andere op zoek naar:

Vrijwilligers Zondagviering

Iedere laatste zondag van de maand wordt in Het Maanderzand een zondagsviering gehouden, van 15.30-16.15. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen met het halen en brengen van bewoners, en het verzorgen van de koffie / thee. Vrijwilligers zijn vanaf 14.45 aanwezig i.v.m. de voorbereidingen.

Het is mogelijk om maandelijks te helpen, maar eens in de 2 maanden kan natuurlijk ook!

Is dit iets voor u? Onze coördinator vrijwilligers (Marieke Rodenburg) vertelt u graag meer over deze vrijwilligersfunctie, maar ook over andere mogelijkheden!

mariekerodenburg@maanderzand.nl 0318-685318 (maandag en donderdag).

UIT DE CLASSICALE VERGADERING VELUWE

Op 10 januari kwam de CV Veluwe voor een extra vergadering bijeen: dit met het oog op de benoeming van de voorzitter van het Classicale College voor de Visitatie Veluwe (CCVV). De CV stemde van harte in met de voordracht van het CCVV om ds. J.F. (Erik) Schuitemaker, predikant in de hervormde gemeente Elburg, te benoemen in de nieuwe functie van voorzitter. Op 21 januari is namens de CV Veluwe het beroep op hem uitgebracht, als predikant in algemene dienst voor 25% van een volledige formatieplaats (hij blijft voor de overige werktijd verbonden aan de hervormde gemeente Elburg). Op 29 januari heeft ds. Schuitemaker het beroep aangenomen. Hij treedt op 1 maart aan als voorzitter van het CCVV. Hij neemt dan de plaats in van dr. Kees van Sliedregt die tot die datum het voorzitterschap heeft waargenomen. We zijn hem dankbaar dat hij dit werk bijna een jaar heeft willen doen. Op zondag 17 maart zal ds. Schuitemaker tijdens een dienst in de Grote Kerk te Elburg door classispredikant ds. Wilbert van Iperen worden verbonden aan de CV Veluwe.

Op 12 februari was de agenda van de reguliere vergadering van de CV gevuld met een groot aantal praktische onderwerpen. Er werd o.a. informatie gegeven door de classicale commissie Bijdragen Advies Gelderland. Deze commissie stelt jaarlijks een overzicht op van diaconale doelen die voldoen aan bepaalde criteria. Dit overzicht wordt beschikbaar gesteld aan de diaconieën binnen de classes Gelderland Zuid & Oost en Veluwe. Het is een goed hulpmiddel voor diaconieën bij het samenstellen van het collecterooster. Het is echter gebleken dat het niet overal bekend is. Op de website van de CV Veluwe (www.pknclassisveluwe.nl) is meer informatie te vinden.

Het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken

(CCBB) Gelderland informeerde de CV over de werkwijze van dit college. Het CCBB heeft tot taak om toe te zien op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeenten, de diaconieën en de classes binnen zijn rechtsgebied. Daartoe beoordeelt het o.a. de begrotingen en jaarrekeningen van de gemeenten. Helaas werd geconstateerd dat er gemeenten zijn die nalatig zijn in het toezenden van deze stukken. Dit kan gevolgen hebben voor de ANBI-status van een gemeente. Het CCBB en het breed moderamen hebben ook een belangrijke rol bij het beroepingswerk. Het CCBB beoordeelt of de gemeente de predikant kan betalen. Het breed moderamen beoordeelt in hoeverre een vacante gemeente zoekt naar samenwerking met andere (wijk) gemeenten. Pas na het afgeven van de solvabiliteitsverklaring door het CCBB en de toestemming van het breed moderamen kan een gemeente starten met beroepingswerk.

De CV boog zich ook over een aantal wijzigingen in de classicale regeling, o.a. de samenstelling van het Breed Moderamen (BM). Er is nu vastgelegd dat er vanuit elke ring een afgevaardigde zitting heeft in het BM. Het streven is dat alle ambten vertegenwoordigd zijn. Nu ontbreekt een ouderling-kerkrentmeester.

Classispredikant ds. Wilbert van Iperen deelde mee dat hij inmiddels is begonnen met bezoeken aan kerkenraden en aan de daaraan verbonden predikanten en kerkelijk werkers.

Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR



Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79

Wikkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

AVONDMUZIEK ZATERDAG 16 MAART, 19.30 UUR

Het laatste concert in dit seizoen van de Avondmuziek wordt gegeven door de ons welbekende Margret Spelt (orgel) en Diane Combee (hobo en oboe d'amore).

De toegang is zoals altijd gratis. Na afloop een glas goede wijn én een collecte.

Het programma:

Orgel en Hobo: Sonate in g-moll - BWV 1020, J. S. Bach (1685-1750), Allegro-Adagio-Allegro

Orgel: Preludium en Fuga in C-dur - BWV 545, J.S. Bach

Herzlich tut mich verlangen' - BWV 727, J..S. Bach

Orgel en Oboe d'amore: Trio in A-dur - TWV 4: A9, G.Ph. Tele-

mann (1681-1767), Vivace-Largo-Allegro

Orgel: Fuga in c-moll - HWV 610, G.F. Händel (1685-1759)

,O Mensch, bewein' dein' Sünde groß'; J.S. Bach

Orgel en Hobo:

Sonate in c-moll – HWV 366, G.F. Händel (1685-1759) Largo-Allegro-Adagio-Bourrée anglaise - Allegro

Aan de invulling van het volgende seizoen wordt gewerkt. De concerten in het nu bijna afgelopen seizoen werden goed tot zeer goed bezocht. En, wat belangrijker is: hogelijk geprezen en gewaardeerd.

31 MAART: 'KOFFIE PLUS (+)'

Na de dienst op 31 maart is er weer een 'koffie +' de gelegenheid om elkaar bij te praten over wat ons bezighoudt op het kerkelijk erf. In die dienst wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd.

TABOR: ROEPING EN MISSIE

In de koffiehoeke ligt een folder, waarin onze roeping en missie onder woorden worden gebracht én toegelicht. Neem gerust mee en kom eventueel met aanvullingen!

NOTEER ALVAST:

14 april, Palmzondag.

In de dienst op Palmzondag doen Hidde, Jesse en Tijmen v.d. Broek 'Belijdenis des Geloofs.'

Het is al weer een tijdje geleden dat er (jonge) mensen belijdenis deden (al is natuurlijk iedere zondagse dienst eigenlijk een belijdenisdienst), in onze toch ietwat grijze/vergrijzende gemeente. Een heugelijk moment voor de drie jongelingen in kwestie én voor de gemeente!

We hebben de afgelopen maanden een aantal goede gesprekken gevoerd, overigens van heel andere aard dan de 'belijdenis-catechisatie' van 'vroeger'. Daarin stond, in mijn herinnering, toch vooral de dogmatiek centraal, lees er het oude Formulier nog maar eens op na.

Nu stonden de Schriften in het middelpunt, ging het om de Bijbel(-se theologie) en ook over liturgie. Boeiender, denk ik én vruchtbaarder, existentiëler dan die gesprekken van ooit, die toch meer bedoeld waren als voorbereiding op een streng gesprek met de Kerke(n)raad, die daarin je leerstellige deugdelijkheid wilde toetsen.

*Met goede groet,
Gerben H. Westra*

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
<http://ede.protestantsekerk.net>

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepada 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

UIT DE WIJK

Op 24 maart is het gezellig in de kerk. Er is veel te beleven! Om 10 uur is het thema in de morgendienst: Je bent niet alleen. Mozes kon het niet alleen, geloven en dat doorgeven aan anderen. God wees hem op Aäron. Wie staan wij terzijde en wie staat ons terzijde? Ook de songs van het koor geven ons hierover te denken! Te gast is nl. het koor Voice uit Zeewolde o.l.v. Tim Breeel. Zij kamperen in de buurt en vinden het bijzonder om met ons samen de dienst vorm te geven. Een kadootje.

Dan om 15.30 uur de preek van de leek (zie ook voorin het kerkblad!). Zeer speciaal dat Gerrie Poelert, directeur van Cultura, hierin voorgaat. Neem gerust iemand mee! Het is toch wel heel uniek om een betrokken en opmerkelijk iemand uit Ede in deze context te kunnen beluisteren! Van harte welkom!

Ons weblog met de eigen 40dagenkalender is inmiddels van start gegaan! Meld u aan als u hem wilt ontvangen: <https://noorderkerkede.wordpress.com/>

Op weg naar Pasen voor u het Lied van de Troost:

*Voel maar en weet:
Ik ga de weg die jij gaat,
en Ik vang je op als je struikelt.*

*Ken je de kracht van de liefde nog?
Weet je nog dat liefde alles overwint,
zelfs de dood?
Weet je dat wie zich aan de liefde toevertrouwt,
n wezen onkwetsbaar is?
Hul jezelf dan in de kracht van de liefde.*

*Pantser je hart niet.
Sluit jezelf niet op in bitterheid
of een hardheid die uit
zelfbescherming voortkomt.
Laat de zachte krachten van je hart
het steeds weer mogen winnen
van je angst en zorg.
Want niet wie zichzelf beschermt, zal leven.
Alleen wie zwak en kwetsbaar durft te zijn,
ontvangt uit Mijn handen een nieuwe toekomst.*

*Ga dan in vrede en vol vertrouwen je weg.
Spreek tegen Mij uit wat leeft in jouw hart.
En zegen Mijn naam, zoals Ik jou zegen.*

Hans Stolp

*Vrede en alle goeds,
Caroline Oosterveen*

ONTVANGEN

Via mw. Antje Mollema- Smid, €15,00 euro
voor het bloemenbusje.

Namens de commissie hartelijk dank.

HARSKAMP GEREFORMEERD



Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl
Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 (na 18.00 uur)
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

WIJK

Inmiddels is de lijdenstijd / 40-dagentijd al weer begonnen en leven we toe naar Goede Vrijdag en naar Pasen. Evenals vorig jaar is besloten dat er ook nu geen kinderproject zal zijn.

Zondag 24 maart mogen we samen het Heilig Avondmaal vieren, in deze dienst zal dominee Wolters voorgaan. Zondag 31 maart is de dienst met de catechisanten zoals u kunt lezen in de uitnodiging van de catechisanten en de leiding, in deze dienst zal dominee Volgenant voorgaan.

Veel zorg en spanning is er momenteel bij Gerard en Reinie van Essen en hun gezin vanwege de gezondheidsproblemen van Gerard. Wij bidden voor jullie en vragen onze Heer of Hij jullie nabij wil zijn. Zo gedenken wij in onze gebeden allen die het moeilijk hebben door ziekte, zorg en verdriet.

Elders in dit kerkblad kunt u de uitslagen lezen van de Actie Kerkbalans 2019, dit overzicht laat een heel mooi resultaat zien, ook voor onze wijk. De toezegging van onze wijk is € 29.600,- dit is 5 % hoger dan vorig jaar, u allen hartelijk dank hiervoor.

Zoals ik afgelopen herfst al schreef is de familie Ploeg gestopt met het inzamelen van oud papier voor onze kerk. Er zat nog een grote voorraad in een oude stacaravan. Met enkele leden van onze wijk hebben we een paar weken geleden een grote container van papierhandel Van Dijk uit Barneveld vol gesjouwd maar het paste er allemaal niet in. Daarom de week erna de rest in de paardentrailer van Joop en Margreet naar Van Dijk gebracht. Gisteren zag ik dat het mooie bedrag van € 301,- was bijgeschreven op de rekening van de wijkkas, een prachtig resultaat!! Inmiddels hebben we Erres en Wiena Ploeg bedankt voor hun jarenlange noeste inzamelwerk met een mooie bos bloemen.

Zet u ook alvast de volgende datum op de kalender, vrijdag 12 april paasviering met brunch voor alle senioren in onze wijk.

*Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef*

UITNODIGING VOOR DE CATECHESEDIENST

De catechisanten nodigen u/jou van harte uit voor de catechesedienst op zondag 31 maart om 10:00 uur. Voorganger is dominee Volgenant. Het thema van de dienst is: "Op reis" en er zal worden gebeamerd.

Na de dienst drinken we met elkaar een kop koffie/thee/fris met zelfgebakken lekkers, gemaakt door de catechisanten.

Met een hartelijke groet van de catechisanten en de leiding

HALLO JONGENS EN MEISJES

17 maart – Jezus gevangen genomen in Getsemane

Jezus gaat naar de olijfberg en zijn leerlingen volgen hem. Op de berg zegt hij: 'Bid dat jullie niet in verleiding komen.' Jezus loopt een stukje bij hen vandaan en knielt neer om te bidden. Jezus is bang, maar toch zegt hij: 'Vader, laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.' Daarna loopt Jezus terug naar zijn leerlingen. Hij zag dat ze in

slaap waren gevallen en hij zei: 'Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in verleiding komen.' Op datzelfde moment komt er een grote groep mensen met zwaarden en knuppels aanlopen. Judas loopt voorop. Hij is één van de twaalf leerlingen van Jezus. Judas komt naar Jezus toe om hem een kus te geven, want dit was het teken dat ze hadden afgesproken. Zo weten de soldaten wie ze moeten oppakken. Maar Jezus zegt tegen hem: 'Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus?' De leerlingen

zien dit gebeuren en willen Jezus helpen: 'Heer, zullen we er met het zwaard op los slaan?' En één van de leerlingen begint al te zwaaien met een zwaard. Maar Jezus zegt: 'Houd daarmee op. Zo is het genoeg!' Hij kijkt de hogepriesters en tempelwachters aan en zegt: 'U doet net of ik een misdadiger bent met uw zwaarden en knuppels. Ik kom gewoon met u mee. Dagelijks was ik bij u in de tempel, en toen hebt u niets gedaan. Maar dit is het uur dat het moet gebeuren.' De mannen grijpen Jezus vast en nemen hem mee. Jezus verzet zich niet, maar gaat vrijwillig mee. Dat heeft Hij zijn vader beloofd.



24 maart – Petrus wil Jezus niet meer kennen

De mannen nemen Jezus mee naar het huis van de hogepriesters en Petrus volgt hen. Ze steken een vuur aan midden op de binnenplaats en gaan eromheen zitten. Petrus gaat er ook bij zitten, want hij wil Jezus niet alleen laten. Een dienstmeisje ziet Petrus zitten en vraagt: Jij hoort toch ook bij hem?

Maar Petrus ontkent: 'Ik ken hem niet eens!' Even later ziet iemand anders Petrus zitten en zegt: Jij bent ook een van hen! Maar Petrus antwoordt: 'Welnee man, helemaal niet.' Ongeveer een uur later zegt iemand: 'Jazeker, jij was ook in zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.' 'Ik weet niet waar je het over hebt,' zegt Petrus. Op dat moment begint er een haan te kraaien. Jezus draait zich om en kijkt Petrus aan. Ineens herinnert Petrus zich de woorden van Jezus: 'Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal verraden.' Petrus loopt huilend weg. Heeft een vriend of vriendin jou wel eens teleurgesteld? Doordat hij iets vervelends over je zei? Of doordat ze niet deed wat ze je beloofd had? Dat geeft een verdrietig, misschien wel boos gevoel. Is dat nu een vriend? Wat zal Jezus hebben gedacht over zijn discipelen? Zijn dat nu vrienden of niet? Judas heeft Jezus verraden. En Petrus zegt tot drie keer toe, dat hij niet bij Jezus hoort. Hij zal wel bang geweest zijn, maar toch.... Dan ben je geen echte vriend. Hoe moet Jezus zich gevoeld hebben toen hij hoorde dat Petrus tot drie keer toe zegt dat hij Hem niet kent. Hij draait zich om naar Petrus. Petrus begrijpt als hij de haan hoort, direct: ik zit helemaal fout. Hij huilt en vlucht weg.



31 maart – Pilatus en Herodes

Jezus wordt naar Pilatus gebracht die uitspraak moet doen of Jezus schuldig is. 'We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen en dat hij van zichzelf zegt de messiaanse koning te zijn.' Pilatus vraagt aan Jezus: 'Bent u de koning van de Joden?' 'U zegt het,' zei Jezus.

'Ik vind niets waaraan deze man schuldig is,' zei Pilatus. Maar de mensen bleven volhouden en roepen dat Jezus gestraft moet worden. Toen besefte Pilatus dat Jezus uit Galilea komt en dat dit onder het gezag van Herodes valt. En dus stuurde hij de mensen met Jezus naar Herodes. Herodes was blij Jezus te zien, want hij had veel over hem gehoord en wilde het nu zelf met eigen ogen zien, maar op alle vragen die hij stelde gaf Jezus geen antwoord. Hier kon Herodes niets mee en hij stuurde hem weer terug naar Pilatus. Pilatus probeert de mensen te overtuigen dat hij niets kan vinden waarom Jezus de doodstraf verdient. Dus zegt hij: 'Ik weet niet waarvoor ik hem moet veroordelen dus ik laat hem daarom vrij.' Maar de mensen waren het er niet mee eens. Ze schreeuwde: 'Weg met hem! Laat Barabbas vrij!' Want hij was verplicht om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten. Pilatus wilde dit helemaal niet. Hij mocht Jezus wel, maar de mensen bleven schreeuwen: 'Kruisig hem, kruisig hem!' Pilatus probeert het nog eens. 'Wat voor kwaad heeft die man dan gedaan?' Maar de mensen blijven roepen dat Jezus gekruisigd moet worden. Uiteindelijk besluit Pilatus naar de mensen te luisteren en laat Barabbas, die vast zat voor moord, vrij en Jezus, die alleen maar goede dingen heeft gedaan, wordt meenomen om te worden gekruisigd. Wat oneerlijk!

Groetjes, Mirjam Rap

ROOSTER OPPAS EN KINDERNEVENDIENST:

17-03 Erica en Hennie
 24-03 Gonnie en Anne
 31-03 Elly en Mark
 07-04 Alice en Marike

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen

De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant

Ds. T. P. de Jong
 Proosdijweg 33 6714AK Ede
 Telnr 309191
 e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede,
 tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Johan Huizinga Edendreef 61 tel 638832 e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Breus Versteeg 0318 - 63 43 38
 Janny Westmaas 0318 - 62 52 68 06-30301174
 Het centrale emailadres is: pastoraat@beatrixkerk.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
 e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
 e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

IN MEMORIAM

In de vroege ochtend van 28 februari overleed Martiena Pieterdiena van der Heul. Tante Mat, zoals zij door haar familie werd genoemd, was 89 jaar. Lange tijd woonde zij in het centrum van Ede waar veel mensen haar kenden, want ze maakte hier iedere dag haar vaste ommetjes.

Omdat haar zus in Ede woonde is mevrouw van der Heul destijds hier naar toe verhuisd. Toen haar zus overleed namen een in Ede wonende zoon en zijn vrouw de zorg voor tante over. En zij bleven haar trouw ook in de jaren dat tante Mat in De Pleinen verbleef. Tot slechts een paar weken geleden kwam mevrouw van der Heul nog altijd met de autodienst naar de kerk. Haar neef en zijn vrouw vertelden dat het wekelijkse kerkbezoek een hoogtepunt voor haar was. En ondersteund, aan de arm van de koster, liep ze hier naar het liturgisch centrum om mee te kunnen doen aan het avondmaal, dat heel belangrijk voor haar was.

Dinsdag 5 maart is mevrouw van der Heul in besloten kring begraven, bij haar ouders in Hilversum.

Netta Hakkenberg

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

Hoflaan 2,
www.openhof-edel.nl

Predikant:

Ds. Agnès Gilles
 Wilhelminalaan 9, 6721 ER BENNEKOM
 Tel. 06-41866969 E-mail: ds.gilles@openhof-edel.nl

Scriba:

B. Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
 email: scriba@openhof-edel.nl tel.: 591029

Wijkkas De Open Hof

Giften kunnen worden overgemaakt naar:
 Protestantse Gemeente Ede
 t.n.v. Wijkkas De Open Hof
 NL62 RABO 0162 3002 12
 Wijkpenningmeester J. Hiddink e-mail: jenghiddink@hetnet.nl

DE DOMINEE EN BELIJDENIS

De brievenbus doet het! In het vorige kerkblad nodigde ik u uit om als u iets met mij wil delen vooral niet te schromen. U mag mailen, appen, bellen of een briefje in mijn brievenbus deponeren, die in De Open Hof hangt. En het doet mij deugd: ik ben de afgelopen weken gemaild, geappt en er zat post in de brievenbus.

Sommigen deelden iets persoonlijks, de meesten vroegen aandacht voor een goede vriendin of buur en anderen wilden iets vragen. Eén van die vragen was een bijzondere: 'Ik wil graag belijgend lid worden van De Open Hof'. De reden dat ik dit met u deel is dat er al een vraag lag van een gemeentelid die graag belijdenis van haar geloof zou willen afleggen. En dus zijn het er ineens zomaar twee!

En dat brengt mij bij de vraag of er misschien nog meer mensen zijn die nog geen belijdenis hebben gedaan, maar daar wel eens over gedacht hebben. Misschien is dit een aanleiding om er eens serieus over te denken. In overleg met de andere twee hebben we afgesproken in ieder geval twee avonden bij elkaar te komen om met elkaar over de kern van ons geloof te spreken. Als u/jij er oren naar hebt om mee te doen? Laat het mij weten. Dan gaan we met behulp van een datumprikker 2 geschikte avonden plannen. Pinkstermorgen (zondag 9 juni) is het dan de dag waarop de belijdenisdienst zal plaatsvinden. Enne..... leeftijd maakt niet uit! Zo komen er vanzelf allerlei dingen op mijn pad om te gaan doen. En hoeveel andere ideeën ik ook al niet gehoord heb, waar behoefte aan is. Woensdag 27 maart is er een gemeenteavond waarop ik u daarover meer mag vertellen. Ik deel graag in uw enthousiasme!

De 40-dagentijd is begonnen. Voor de één een tijd van vasten. Voor de ander een tijd om wat bewuster stil te staan bij God en geloof. In de kerk staat de 40-dagentijd dit jaar in het teken van 'een nieuw begin'. Daar werken we als het ware naar toe. Want opnieuw beginnen klinkt heel hoopvol, maar wie er naar verlangt weet dat het niet vanzelf gaat. Sterker nog, het kan – hoewel je er intens naar verlangt - heel moeilijk zijn om opnieuw te beginnen. Het vraagt om de kunst van het loslaten, om lef, om doorzettingsvermogen, om..... In de kerk staat elke zondag een vaardigheid centraal die nodig is voor een nieuw begin.

'God roept de mens op weg te gaan, zijn leven is een reis:

'Verlaat wat gij bezit en ga naar 't land dat Ik u wijs.'

Het volk van God was veertig jaar – een mensenleven lang – op weg naar het beloofde land, het land van Kanaän. (NLB 542)

'De weg gaan', daar gaat het in eerste instantie om. Gewoon gaan!

Dan komt het nieuwe begin 'vanzelf'. Als een geschenk van God. Op weg naar Pasen. Gaat u mee?

*Met een hartelijke groet voor u en jullie allemaal,
ds. Agnès Gilles*

VANUIT DE WIJKKERKENRAAD

Maandag 4 maart jl. was er weer een vergadering van de wijkkerkenraad.

Na het lezen van een gedeelte uit psalm 118 en gebed kwamen er diverse onderwerpen aan de orde. Er is goed nieuws; de vacature voor de jeugdouderling is opgelost. Na een lange tijd zonder jeugdouderling is dit voor de diverse geledingen binnen de jeugd en ons allemaal goed nieuws. Wanneer de bevestiging plaats vindt, hoort u op een later tijdstip.

Daarnaast is de jaarrekening 2018 van de Wijkkas van De Open Hof, na de goedgekeurde 'kascontrole' door Gerard van Koesveld en Theo Harkema jr., besproken en hebben we onze penningmeester, Johan Hiddink, bedankt en decharge verleend voor 2018. Allen veel dank! De gemeenteavond van 27 maart a.s. is uitgebreid besproken. Er zijn drie agendapunten voor die avond, te weten:

1. Agnès geeft een terugkoppeling over de kennismakingsavonden;

2. Eigenheid en sfeer van De Open Hof gemeente. Via een PowerPointpresentatie krijgt u de uitwerking van de gemeenteavond van 25 juni jl. en hoe nu verder.;

3. De diaconie vraagt uw aandacht voor diverse collectedoelen en wijkkas. Wellicht hebt u als gemeentelid hierover ook uw ideeën. Per slot kunnen we als wijkgemeente vanaf dit jaar ook een aantal collectes aan door de gemeente vastgestelde 'eigen' doelen toekennen. De vrijwilligersavond gaat op 14 juni NIET door. Dit in verband met de laatste avond van de avondvierdaagse in Ede. Er wordt, een en ander in overleg met de diverse werkgroepen binnen de gemeente, gezocht naar een andere datum. Wij houden u op de hoogte. Het wordt in ieder geval na de zomer! Albert Brink blijft voorlopig de afgevaardigde vanuit de Werkgroep Vieringen. De landelijke pastorale dag is op zaterdag 6 april a.s. in het Kalsbeek College (locatie Bredius) te Woerden. John van den Berg gaat hier als afgevaardigde vanuit De Open Hof in ieder geval naar toe. Tussen de werkgroep vieringen en de diaconie vindt overleg plaats over de organisatorische gang van zaken rondom de collecte tijdens de dienst. Verder is de jaarrekening van de PGE besproken. En 'last but not least' nemen we afscheid van onze hulpdienstpredikant ds. Hans Breunese op zondag 24 maart a.s. Gelukkig doet Hans nog wel een paar keer dienst als gastpredikant later dit jaar. Het was een avond met veel ideeën en initiatieven. Na het gezamenlijk bidden van Het Onze Vader wordt de vergadering rond 22.30 uur gesloten.

KENNISMAKEN MET ONZE NIEUWE PREDIKANT

Er zijn negen ochtenden/avonden geweest om kennis te maken met ds. Agnès Gilles. Ongeveer 160 gemeenteleden hebben hieraan meegedaan. En het waren gezellige, waardevolle avonden, zowel voor Agnès als voor degenen die hier zijn geweest. Op de gemeenteavond van 27 maart krijgt u van Agnès een terugkoppeling.

GEMEENTEAVOND 27 MAART 2019

U/jij bent van harte welkom om 20.00 uur in De Open Hof. Inloop vanaf 19.30 uur met een kopje koffie of thee.

Zoals u bij het verslag 'Vanuit de wijkkerkenraad' heeft kunnen lezen, komen er drie onderwerpen aan de orde die avond. U mist wellicht de eerder geplande evaluatie van de Maaltijd van de Heer. Omdat de gemeenteavond van 5 november jl. helemaal in het teken stond over de te beroepen predikant is deze evaluatie toen niet behandeld. Voor de gemeenteavond van 27 maart a.s. hebben we als wijkkerkenraad gemeend deze ook niet te agenderen. Op 24 februari jl. was het de eerste keer dat Agnès de Maaltijd van de Heer met onze gemeente mocht vieren. We willen Agnès eerst de gelegenheid bieden om ook haar eigen gedachten hierover te laten gaan.

VERANTWOORDING

Voor de wijkkas is een gift ontvangen van € 250,- en een maandelijks gift dit jaar van € 7,50

Beide gulle gevers hartelijk bedankt!

Betty Plumers, scriba



PALM-PASEN

Hallo jongens en meisjes van de kindernevendienst, Zondag 14 april is het Palmpasen! Natuurlijk gaan we weer een palmpasestok maken. Mocht je nou nog zo'n stok thuis hebben van vorig jaar, wil je die dan zo snel mogelijk terug brengen naar de kerk?

Heb je een allergie, mag je iets absoluut niet eten, wil je dat dan nog even doorgeven aan de leiding van de kindernevendienst?

We hopen jullie allemaal te zien met Palmpasen! Tot dan!

Groetjes van de paascommissie van de kindernevendienst

EEN NIEUW BEGIN

Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor doen. In de weken voor Pasen gaan we met de kinderen oefenen: we doen dingen die nodig zijn om een nieuw begin te kunnen maken. De vaardigheden (kiezen, wakker worden, geduld, vergeven, teruggeven, juichen en hulp krijgen) zijn tegelijk de thema's van de verschillende zondagen. Kom je ook oefenen aan een nieuw begin vanaf 10 maart?

Groetjes van de paascommissie van de kindernevendienst.

KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-edede.nl

Pastores:

Ds. J.P. Prenger, tel. 306943

J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede, donkers@emmaus-edede.nl

BIJ DE DIENSTEN

De viering op zondag 17 maart staat helemaal in het teken van onze projecten in Zambia. De jongeren en begeleiders die volgend jaar op reis gaan werken aan deze dienst mee. Met muziek, liederen en verhalen uit Zambia. En natuurlijk veel info en de vraag wat wij van de mensen dáár en hun projecten kunnen leren. Erik begeleidt ons op de piano.

Zondag 24 maart verwelkomen we Hans Lucassen, met Tanja als pianiste.

Zondag 31 maart lezen we het verhaal van de twee zonen, waarvan er ééntje zich nogal druk maakt om een feest dat voor zijn niet-deugende-broer is, terwijl hijzelf altijd trouw zijn werk deed en dus de beste zoon was. De piano wordt bespeeld door Nellie.

Jan-Peter Prenger

CORAVERGADERING 4 MAART 2019

Tijdens de vergadering zijn onder meer de volgende punten besproken.

Jan-Peter heeft in gesprek met enkele gemeenteleden zijn eerste anderhalf jaar bij Emmaüs geëvalueerd. Eén van de punten die aan de orde is gekomen is hoe te zorgen dat Jan-Peter zijn aandacht voldoende kan verdelen, niet te veel oppakt en kan (blijven) delegeren. Vooral de vacature coördinator Bezoekwerk betekent voor Jan-Peter extra werk. Het is van groot belang voor Emmaüs dat iemand deze taak gaat oppakken.

Er zijn vijf huiskamerbijeenkomsten gepland. We hopen op goede en inspirerende gesprekken tussen diverse Emmaüsgangers.

We willen dit jaar deelnemen aan de Tafel van Hoop, een actie van Kerk in Actie rondom Wereldvluchtelingendag. Vanuit de CoRa pakken we dit op.

Henny Posthuma heeft gemeld dat ze met ingang van het nieuwe seizoen daadwerkelijk zal stoppen met het organiseren van de inloopochtenden. Omdat het een mooie activiteit is, en er nog steeds onderwerpen zijn om te laten zien of bespreken, hopen we (of twee) Emmaüsgangers te vinden die op dezelfde of een andere manier deze activiteit kunnen voortzetten.

We hangen de panelen voor de ronde ramen terug, mede om de zoninval te beperken.

Aan (het besloten deel van) de website wordt gewerkt en deze oogt steeds levendiger nu we foto's en gegevens van Emmaüsgangers hebben gekregen. Dit bevordert onderlinge bekendheid. Er is een geactualiseerd informatieboekje op de website geplaatst, met uitsluitend wijzigingen in bezetting en gecorrigeerde adressen. In de nieuwe papieren versie die in september uitkomt, zullen we ook weer inhoudelijke wijzigingen en uitbreidingen doorvoeren.

Dienst aan de Wereld heeft de mogelijkheden voor het aanvragen van diaconale hulp opnieuw onder de aandacht gebracht.

ALGEMEEN

DE ZEGEN VAN WATER

'Alle zegen komt van boven' komt bij mij op wanneer het regent en alles wordt nat vooral na een periode van droogte. Het afgelopen jaar was het extreem droog in ons land. Tot op heden is het grondwaterpeil nog steeds niet op niveau. Iedereen is bekend met het waterpeil en de lage stand van het grondwater. Hierover hebben wij met onze provinciale en nationale overheden hoofdbreken. Hoe fixen wij dit?

Een manier om mee te werken aan waterbeheersing is dat wij zuiniger met water omgaan. Dat moet je leren en erin geloven dat het kan. Voorbeelden te over uit het ver verleden worden vermeld in de bijbel. Oude lessen worden nieuw. Hierbij willen wij met elkaar en onze overheden in de bidstond stil staan. Wij willen danken voor alle zegen van boven en bidden voor goed bestuur en waterbeheer.

Wij zijn zelfs bereid om anderen bij te staan en hulp te bieden waar de zegen van water uit blijft. Hier kan ons waterschap Vallei en Veluwe het voortouw in nemen via de Unie van Waterschappen. Wij zijn betrokken niet alleen in Ede en Europa, maar ook in droge gebieden ver weg waar mens en dier snakken naar water.

Wanneer wij betrokken raken, kunnen wij God betrekken zoals Jezus met water tot zegen is geweest.

Daarom bidstond voor de verkiezing met als motto 'De zegen van water'.

Op dinsdagavond 19 maart is er een bidstond vooraf aan de verkiezing van de leden van Provinciale Staten en Waterschap Vallei en Veluwe op woensdag 20 maart.

De bidstond is in de Ontmoetingskerk, Zuilenstein 1 in Ede en begint om 19.30 uur.

Iedereen is uitgenodigd om als burger of overheidsdienaar aanwezig te zijn.

De bijeenkomst wordt door mensen uit verschillende kerken voorbereid.

Wij luisteren naar Psalm 104, zingen en bidden met elkaar

In het verleden zijn er bidstonden geweest op de avonden voorafgaande de landelijke, Europese en de gemeenteraadsverkiezingen.

De overdenking wordt verzorgd door ds. Henk van Hemmen met als thema: 'De zegen van water'. Hoe gaan wij duurzaam met water om?

WOONRUIMTE GEZOCHT

Ik (26 jr.) zoek zelfstandige woonruimte (appartement/huisje/o.i.d.) in Ede. Huurbedrag max. €650 incl.

Voor meer informatie of reacties graag mailen naar hanneke_92@live.nl.

Vriendelijke groet,
Hanneke Horst



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond:

- 18.30 uur: *ORGELUUR*, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.
Herhaling: zondag 8.30 uur.
- 19.00 uur: *KERKVENSTER*: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.
Redactie: Ds. Arie Romein, Cock Walraven, Dr. Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban. Herhaling: zondag 11.00 – 12.00 en 22.00 - 23.00 uur.
- 20.00 uur: *ZINGEND GELOVEN*. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein.
Herhaling: zondag 10.00 en 21.00 uur.

PROGRAMMA 'KERKVENSTER' MAART 2019

- 18 MAART 2019 In de rubriek 'In 't Vizioer' praten drie redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: 'Jezus diep in de woestijn.' (NLB539). Boekbespreking door Daan Laban van het boek door Thomas Rueb: 'Laura H., het kalifaatmeisje.' Actuele berichten. Muzikale intermezzo's.
- 25 MAART 2019 Gesprek over Kerk in Harskamp. Lied van de Week: 'Gij zijt in glans verschenen.' (NLB543). Column: Jolanda Nootboom. Actuele berichten. Muzikale fragmenten.

DE KERK KAN EENZAAMHEID VERLICHTEN

Denk als kerk niet direct in oplossingen als het gaat om eenzaamheid, maar help om het uit te houden. Dat is in het kort de boodschap van pastor Marinus van den Berg. Op de landelijke pastorale dag op 6 april geeft hij een workshop.

Van den Berg, die veertig jaar als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg werkte, vindt eenzaamheid maar een abstract begrip. "Door hoe we het woord invullen, roept het bij mij wat weerstand op. We hebben het over strijden tegen eenzaamheid, alsof het een soort oorlog is. Het woord roept ook verwarring op. Eenzaam zijn is niet hetzelfde als alleen zijn. Bovendien kun je je in een groep soms eenzamer voelen dan wanneer je alleen bent. Waar hebben we het dus over?"

De pijn zit in de niet-gekozen eenzaamheid, meent Van den Berg. "Ik noem dat liever isolement. Dat treedt op als er geen verbinding is met anderen."

Vragen stellen

De ervaring van Van den Berg is dat pastoraal werkenden in de

kerk het nogal eens moeilijk vinden om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Begin maar gewoon met een open vraag, zegt hij. "Aan mensen die alleen wonen, kun je bijvoorbeeld vragen: hoe is het om alleen te leven? Aan mensen die zeggen dat ze tegen het weekend opzien, kun je vragen: hoe voelt dat voor u? Daarmee maak je een gesprek mogelijk, mensen kunnen hun verhaal delen."

Van den Berg ziet een belangrijke taak voor de kerk in het creëren van contactmomenten. Zoals het koffiedrinken na afloop van de kerkdienst. Eenzaamheid oplossen kan de kerk niet. "Dat is te pretentief. Maar de kerk kan signaleren en daardoor misschien eenzaamheid voorkómen. En de kerk kan eenzaamheid verlichten."

In de workshop op de pastorale dag gaat Van den Berg met de deelnemers in gesprek over hoe je eenzaamheid tegen kunt komen in het bezoekwerk en hoe je zo in gesprek komt dat mensen met hun verhaal komen. Een beetje training kan helpen, vindt hij. "Ook als bezoeker kun je je soms eenzaam voelen: doe ik het wel goed?"

Actief opzoeken

Dat je als kerk niet direct met oplossingen hoeft te komen, is ook de ervaring van Bart Starreveld, wijkpastor in de wijken Ommoord en Lombardijen in Rotterdam. "Wijken met veel problemen: armoede en vereenzaming, in die volgorde." Om eenzame mensen in deze wijken te bereiken, is het wijkpastoraat opgezet. Wijkpastoraat is een go, zegt Starreveld, niet een come. "Eenzame mensen trekken zich meestal terug. Je moet hen bezoeken, ze komen niet binnenlopen. Ga de wijk in, spreek mensen aan. Dat is niet moeilijk, vraag eenvoudig hoe het met hem of haar gaat. Dat contact is belangrijk. Je hoeft niet gelijk met oplossingen te komen, je hoeft er alleen maar te zijn."

Als wijkpastor spreekt Starreveld mensen op straat, maar hij komt ook bij mensen achter de voordeur. "En ik kijk ook weleens in de koelkast. Die zegt vaak genoeg. Er zijn gezinnen met kinderen die maar net rond kunnen komen. Er hoeft maar één ding mis te gaan, en het is foute boel." Armoede is een belangrijke oorzaak van eenzaamheid, weet Starreveld. "Je loopt er niet mee te koop, je trekt je vaak terug binnen de muren van je eigen woning."

Armoede en eenzaamheid zouden we in een moderne samenleving niet moeten accepteren, vindt hij. "De overheid predikt zelfredzaamheid, maar dat is niet voor iedereen weggelegd, zeker niet als er sprake is van schuldenproblematiek. Instanties verwijzen vaak naar de website. Iemand spreken is er bijna niet meer bij."

Een hand toesteken

De kerk heeft hier een rol, vindt Starreveld. "Ga de wijk in, zorg dat je als kerk een gezicht krijgt, en geef het kerkgebouw nadrukkelijk een nieuwe functie, namelijk die van gastvrije plek. Schenk er bijvoorbeeld koffie 'met gesprek' en houd er spreekuur. Maar zoek de mensen dus eerst op. De drempel naar de kerk als gastvrije plek moet nog wel genomen worden."

Niet alleen als kerk kun je wat doen aan eenzaamheid, ook als medemens. "Eenzame mensen kun je herkennen. En soms voel je gewoon dat iemand eenzaam is. Laat je eens storen door iemand anders, zet je agenda even opzij. De momenten waarop je een ander een hand toesteeft, daar krijg je nooit spijt van."

Huisbezoek

Dat armoede kan leiden tot eenzaamheid is wel bekend, maar kan andersom ook? Eenzaamheid die mensen de armoede in drijft? Veel ervaringen met dak- en thuislozen wijzen wel in die richting, zegt Peter van Helden. Als predikant in Rotterdam-Kralingen was deze emeritus-predikant al erg betrokken op het wel en wee van stad en buurt. Later in Den Bosch had hij als predikant specifieke aandacht voor dak- en thuislozen. "Ik leerde daar dat je in vijf stappen dakloos kunt zijn, en dat het in alle lagen van de bevolking voorkomt, ook bij hoogopgeleiden. Wat kun je doen in het stadium voordat het misgaat? Daar is volgens mij een rol voor de kerk weggelegd."

Om te weten te komen waar en wanneer het mis kan gaan, is het van belang dat je de mensen kent en opzoekt. Van Helden

betreurt het dat kerken vandaag de dag amper meer aan huisbezoek doen. "Juist dat aanbellen is zo belangrijk. Je kunt dat doen als je iemand al een tijdje mist, of als je ziet dat vitrages ergens altijd dicht zitten. Als kerk kun je zonder agenda op iemand afstappen. Gewoon om te vragen hoe het is, meer niet."

Zeven jaar geleden combineerde de Protestantse Gemeente Den Bosch het huisbezoek met de actie Kerkbalans. "Met de boodschap 'we willen weten hoe het met je gaat' in plaats van de envelop met de vraag om geld hebben we voor alle adressen een mooi boek gemaakt waarin de gemeente gepresenteerd werd als open gemeenschap met aandacht voor anderen. De vrijwilligers - die we voor die keer ook onder pastorale wijkteams geworven hadden - waren enthousiast; met zo'n mooi boek wilden ze wel op pad. Het leverde kwalitatief goede gesprekken op, en het boek bleef bij mensen achter. De kerk had zich hiermee van een andere kant laten zien. En de gemeenteleden, ook zij die niet in de kerk komen, wisten weer dat ze bij de kerk terecht kunnen."

LEREN VAN DE JOODS-CHRISTELIJKE DIALOOG, EEN UITDAGING!

De Protestantse Raad voor Kerk en Israël legt de lat hoog met Leren van de Joods-christelijke dialoog – een uitdaging! een uitdagend experiment. In samenwerking met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk is een begin gemaakt met een online toolbox.

De eerste bijdrage aan de toolbox of dialoogdoos heet 'De Uitdaging'. Het is namelijk in veel opzichten een uitdaging om te leren van de Joods-christelijke dialoog.

Bijna klaar

'De Uitdaging' is inmiddels gereed. Het project bevat een grote hoeveelheid informatief materiaal dat zowel individueel als in groepsverband gebruikt kan worden. Dit is er onder meer te vinden:

- geïllustreerd lees- en studiemateriaal,
- tien interviews met deskundigen,
- vier interviewvideo's,
- stof voor geloofsgesprekken en
- links naar de bronnen van dat alles.

Financiën en adressen

Redactie

Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur via kopijkerkblad@hotmail.com

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad bij het

Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36

Open op woensdagochtend tussen 9 en 12 uur

e-mail: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-edel.nl

webpagina: www.protestantsegemeente-edel.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen, betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:

NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à € 0,50 = € 10 (rose), à € 0,75 = € 15 (wit) en à € 1,25 = € 25 (oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen. Collectebonnen kunnen ook besteld worden via het Digitaal Portaal van de Protestantse Gemeente Ede (www.skgcollect.nl/136) of via de Kerkgeld app.

Diaconie

Voor giften: NL21 RABO 0307 0772 33

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ede

Elk hoofdstuk eindigt met een uitnodiging om feedback te geven. De gebruikers maken het project helemaal 'af'.

Waarom een uitdaging?

Tien stellingen vormen de basis van het project. Na een eerste, inleidende stelling over het belang van de dialoog met het Jodendom, volgen steeds drie stellingen. Achtereenvolgens over Jezus, over Paulus en over ons.

Met hulp van christelijke en Joodse gesprekspartners die we in de dialoog hebben leren kennen, proberen we én Jezus én Paulus te begrijpen vanuit het Jodendom van hun tijd.

Langzamerhand wisten we al dat Jezus volop deel uitmaakte van zijn Joodse wereld. Maar wat is dan het specifieke van zijn optreden? Pas in de afgelopen jaren hebben we in de dialoog met Joden geleerd hoe ook Paulus past in het Jodendom van zijn tijd. En zo leren Joden en christenen dat Jodendom en christendom niet twee van elkaar vreemde en onveranderlijke grootheden zijn. Bovenal leren christenen vanuit die vroege verwantschap het Jo-

dendom te accepteren en in zijn eigenheid te bevestigen. Als dat geen uitdaging is na tweeduizend jaar christendom!

Leren met het hart

In de dialoog leren we niet alleen met het hoofd, we leren vooral met het hart. Want wat betekent het voor ons geloof wanneer we nieuw zicht krijgen op Jezus en zijn radicale boodschap over verzoening en vergeving? En wat betekent het wanneer we Paulus' bedoelingen weer leren kennen? Bijvoorbeeld over de rechtvaardiging door het geloof. Daarover gaan de vier geloofsgesprekken van 'De Uitdaging'. De dialoog met het levende Jodendom is een uitdaging die ons geloof verrijkt.

joods-christelijke-dialoog.nl/deuitdaging

Dit artikel verscheen in het maartnummer van Kerk & Israël Onderweg.

advertenties



Lieneke van der Kolk
Uitvaartzorg

Bel voor het melden van een overlijden of het bespreken van uw persoonlijke uitvaartwensen:
06 - 1995 7922

Een goed afscheid en een passende uitvaart geven troost en kracht om het gemis te dragen.

Uitvaartzorg in de regio Ede, Wageningen, Veenendaal, Barneveld en Voorthuizen.
email: info@uitvaartzorgede.nl
website: www.uitvaartzorgede.nl



Eigenraam Mannen Mode

Brinkstraat 7, Bennekom Tel. (0318) 41 80 22



POL & ZN.
S T E E N H O U W E R I J

Einsteinstraat 37 3902 HN Veenendaal
Telefoon 0318 - 51 20 51

Gespecialiseerd in grafmonumenten, onderhoud en reparaties

Openingstijden toonzaal:
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.
's Avonds en zaterdags op afspraak.
Voor inlichtingen zijn wij graag bereid u ook aan huis te bezoeken.

Ook u kan hier adverteren!



GEBORTEKAARTJES

TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

UITNODIGINGEN

ROUWKAARTEN

KAARTEN VOOR ELKE GELEGENHEID!

DRUKKERIJ
VAN EDEN
www.vanedendruk.nl

Telefoonweg 68
6713 AL Ede
T (0318) 650 250
E info@vanedendruk.nl



Roseboom
INSTALLATIETECHNIEK

Roseboom Installatietechniek is al meer dan 25 jaar een begrip in de regio. U kunt bij ons terecht voor al uw installaties, zowel woningbouw als utiliteit. Voor ons is elke klus een uitdaging. Vanaf ontwerp tot oplevering staan we voor u klaar, maar ook hierna voor service en onderhoud.

Verwarming

Luchtbehandeling

Sanitair

Elektra

Dakbedekking en goten

Service en onderhoud

Faradaystraat 12
6718 XT Ede
telefoon: 0318-527725
fax: 0318-561271

e-mail: info@roseboom.nl
website: www.roseboom.nl
storningsnummer: 06 10907910



Koehoorn
Begrafenisverzorging

Stilstaan bij verdriet, vanuit een christelijke levensovertuiging.

dag en nacht te bereiken onder nummer:
0342 - 49 28 28

Hugo de Grootlaan 2, 3771 HL Barneveld
www.koehoorn-begrafenis.nl



Ede, Oranjelaan 11
Tel. 0318 - 632 856

Amersfoort, De Stuwdam 27
Tel. 033 - 494 11 62

LOODGIETERS
BEUMER
CV BEDRIJF

gas | water | sanitair
lood en zink | dakbedekking
centrale verwarming | luchtbehandeling
SCIOS en VCA gecertificeerd

INFO@BEUMER-EDE.NL