

Kom mee naar buiten

Wat een heerlijke Paasdagen hebben wij genoten. Een helderblauwe hemel. De zon die uitbundig scheen. De tuin die nog zo lekker fris groen kleurde. Als ik in het voorjaar in de eerste zon door de straten fiets, dan komt er altijd een liedje in mijn hoofd op, waarvan ik eigenlijk niet weet waar ik het ooit geleerd heb.

*'Kom mee naar buiten allemaal
Dan zoeken wij de wielewaal
En horen wij die muzikant
Dan is zomer weer in 't land
Jubeljo, klinkt zijn lied
Jubeljo, klinkt zijn lied
Jubeljo, en anders niet'*

Elk jaar is dat bij mij hetzelfde liedje. Dan gonst het vrolijk in mijn hoofd: Kom mee naar buiten allemaal! Jubeljo! Dat laatste blijkt trouwens niet te kloppen als ik het lied op internet op zoek. Officieel hoort het 'Dudeljo' te klinken. Het zal wel te maken hebben met een zekere beroepsdeformatie. Eigenlijk klonken op Paasmorgen diezelfde woorden, net even anders: *'Kom uit het graf dat jou omsluit, kom uit en wordt geboren!'*

Ik vond voor de Pasen een soort van reclamefolder in de brievenbus, waarin kerkgenootschappen de Paasdienst aankondigden. Het werd ingeleid met een verhaal over de klimaatverandering waarover veel mensen zich meer en meer zorgen maken. Maar, zei de schrijver: 'De klimaatverandering heeft niet het laatste woord; het laatste woord is het verlossende woord van God in Jezus Christus'. In mijn oren klinkt dat meteen als 'stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw'. En ergens kan ik daar niet goed tegen, merk ik.

Kom mee naar buiten! Kom uit het graf dat u omsluit. Hier klinken werkwoorden. We moeten wel iets doen. Het gaat niet allemaal vanzelf.

Als je je verdrietig of verloren in een hoekje bent gekropen, zul je een keer moeten opstaan, wil je verder kunnen.

Als je je eenzaam voelt, zul je een keer een stap naar buiten moeten zetten, anders komt er nooit een einde aan de eenzaamheid. Als we ons ergeren aan de rotzooi die overal zomaar op straat wordt gegooid, zullen we – met een vuilniszak in de hand - een stap naar buiten moeten zetten, anders wordt het alleen maar erger.

Dit geldt voor zoveel dingen: stilstand is dodelijk.

Ik moet dan altijd denken aan het verhaal van de profeet Elia. Al zijn collega-priesters en –profeten zijn gedood door koning Achab en koningin Izebel die de God van Israël hebben ingeruild voor de afgod Baäl. En Elia is onder een bremstruik gaan liggen: Wat heeft het allemaal nog voor zin? Laat mij ook maar sterven. Maar een engel raakt Elia aan en zegt: 'Sta op en eet, anders is de reis te zwaar voor je.'

Sta op. Weer zo'n werkwoord. Er wordt toch echt iets van ons gevraagd. Een reis.

En natuurlijk besef ik dat dit niet eenvoudig is. Als verdriet als een loden last op je drukt, waar vind je dan de kracht op te staan? Of als je eenzaam bent, maar door lichamelijke klachten niet in staat bent de deur uit te gaan, wat moet je dan doen? En wij kunnen wel telkens alle rotzooi opruimen, maar een ander gooit het er

achteloos zo weer neer.

Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielewaal. Eerst moeten we opstaan, zegt dit lied ons. En dan gaan zoeken. En dan zullen we de zomer vinden.

Opstaan. Is dat niet: ons hart openen? Wie met een open hart om zich heen kijkt, zal zich altijd kunnen verwonderen. Verwonderen om die bloem die zich zo prachtig ontvouwt; om die vlinder die als een belofte (er is leven na de dood) rond je hoofd vliegt; om die kaart die als een teken van medeleven op de deurmat ploft; om die man die op zijn dagelijkse fietstocht naar huis de rotzooi uit de bosjes vist.

Verwondering is de eerste stap: je staat op. En in de verwondering huist een stille kracht. De stille kracht die je doet beseffen dat je 'naar buiten' moet, Verwondering wil uitgezongen worden. Verwondering zet ons in beweging, Verwondering wil vruchtbaar worden.

En je gaat. Naar buiten – hoe dan ook. Op de manier die bij jou past. Geen vastberaden tred misschien. Veeleer zoekend en tastend, soms struikelend ook. Maar je gaat. En je zoekt. En je zult vinden.

Want wie zoekt, zal vinden. HIJ heeft het zelf beloofd. En als er EEN zijn woord houdt..... dan HIJ!

Ds. Agnès Gilles

SCHRIFTLEZEN

5 mei, Lucas 24: 13-35, vertroebelde blik

Met elkaar sprekend –over alles wat er gebeurd is in je bestaan, over wat er gebeurd is met Pasen - vervolg je je weg. Verlangend naar helder zicht. Want er is zoveel dat dat zicht vertroebelt. Leven kan ondoorzichtig zijn. -door verdriet, zo lezen we. Omdat dood altijd sterker verschijnt dan leven. Daar raak je niet over uitgepraat. Misschien omdat echt zien tijd en liefde vraagt...

-door verhalen van anderen. Omdat zij de hoopvolle kracht van opstanding blijktbaar wel herkend hebben. Maar jij niet....

Troebel.

Tot je, teruglezend, terugdenkend, terugvoelend met Gods verhaal van liefde, ineens beseft: hoop gaat altijd door lijden en weerstand heen. Rijping gaat altijd hand in hand met loutering, tegenslagen en tegenwind. Vroeger, voor Pasen, maar ook nu, na Pasen. Jezus zei het al. En zegt het ook vandaag. Als je daar iets van herkent, als hoop je weg verlicht, herken je God. Ook nu.

12 mei, Johannes 10: 22- 30, vertroebelde oren

Niet alleen je ogen, ook je oren kunnen vertroebeld raken.

"Zeg nog eens dat het waar is..."

Als dat een vraag is uit liefde voor elkaar, wederzijds, klinkt het ontroerend. Je kunt niet vaak genoeg delen dat je geliefd bent. Die stem weerklinkt tot in het diepst van je ziel. Je behoort elkaar toe. Maar onzuiver klinkt dezelfde zin als je oren niet echt geopend zijn voor liefde, als ze niet echt willen geloven, als je alleen je eigen mening bevestigd wilt horen en niet bereid bent om liefde voluit en ontvankelijk alle ruimte te geven.

Bijbelrooster

Mei							
zo	5	Hooglied 2:8-15	Samenkomst	wo	15	Hooglied 7:7-8:4	Genieten van elkaar
ma	6	Hooglied 2:16-3:5	Zoeken	do	16	Hooglied 8:5-14	De kracht van liefde
di	7	Hooglied 3:6-11	Bewondering	vri	17	Psalm 64	Verbaal geweld
wo	8	Hooglied 4:1-11	Lichaamstaal	za	18	Jakobus 1:1-18	Verankerd geloof
don	9	Hooglied 4:12-5:1	Paradijs ...	zo	19	Jakobus 1:19-27	Woorden en daden
vri	10	Hooglied 5:2-8	Aangeraakt	ma	20	Jakobus 2:1-13	Wet op gelijke behandeling
za	11	Hooglied 5:9-6:3	De ware	di	21	Jakobus 2:14-26	Daadwerkelijk geloof
zo	12	Psalm 148	Collectieve lof	wo	22	Jakobus 3:1-12	Houd je tong in toom
ma	13	Hooglied 6:4-12	Stralen	do	23	Jakobus 3:13-18	Wijsheid
di	14	Hooglied 7:1-6	Knap	vri	24	Jakobus 4:1-10	Wie is jouw vriend?
				za	25	Jakobus 4:11-17	Let op je woorden

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.	Inleverdatum	Voor de zondagen
7	17 mei	26 mei, 2 en 9 juni
8	7 juni	16, 23 en 30 juni

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur. De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

19 mei, Johannes 13: 31-35, vertroebelde liefde

Je leven spiegelen aan Gods liefde. Jezus, Gods mensenkind, deed het, zichtbaar, hoorbaar en barmhartig. Ook wij hebben die afspraak met het leven. Hier en nu, met beide voeten op de aarde. Als je roert door de bodem van water wordt water troebel. Als je roert in de stille rust, of het vertrouwen op Gods nabijheid, of twijfelt aan de voedingsbodem van Gods liefde voor ons mensen raakt liefde ook vertroebeld. Is dat niet de hopeloosheid die hier beschreven wordt: als Jezus gaat waar wij niet kunnen komen? Hoe kunnen wij ons dan nog spiegelen aan zijn barmhartigheid.... wordt niet onze liefde troebel?
Op onze zoektocht vraagt Jezus ons toch hetzelfde te doen: aan geen Ander dan aan onze Schepper toevertrouwd, elkaar lief te hebben.

Deze vragen staan centraal in het brede scala cursussen en workshops binnen het vrouwenprogramma. Met uw gift steunt u het werk van Cedepca.

INLOOP- OPEN KERK



Op donderdag 9 mei is er in "Ons Huis" bij de Taborkerk de wekelijkse inloopochtend. Deze morgen is er handenarbeid en spel. Op donderdag 16 mei komt de heer Tjmen Apeldoorn. Hij vertelt over zijn reis naar Bonaire. Op donderdag 23 mei is er weer handenarbeid en spel. Vanaf 9.30 uur zijn de deuren open en is de koffie en de thee klaar. Iedereen is van harte welkom.

Werkgroep Kerk en Buurt

ALGEMEEN PLAATSELIJK

ZWO-collecte zondag 12 mei



Vrouwen in Guatemala hebben vaak dagelijks met discriminatie te maken, zeker als ze tot een inheemse minderheidsgroep behoren.

Na de burgeroorlog, die in 1996 stopte, is er niet veel veranderd in deze situatie. Nu is er een drugsoorlog en extreem veel criminaliteit.

Er is behoefte aan zowel mannelijke als vrouwelijke leiders, die het land kunnen opbouwen en werken aan gelijkheid tussen man en vrouw.

Cedepca is de Spaanse afkorting van Evangelisch Centrum voor Pastorale Studies in Centraal Amerika. Het instituut stimuleert de gelijkheid van vrouwen en het naleven van de rechten van vrouwen binnen en buiten kerken in de regio. Dat doet de organisatie vooral met concrete cursussen en workshops voor vrouwen, maar ook via publicaties.

Het vrouwenprogramma wordt al vanaf dag één door Cedepca geboden aan vrouwen in verdrukking.

Hoe bouw je een goede relatie op met een man?

Hoe benoem je je pijn? En hoe werk je aan een gelijkwaardige man-vrouw-verhouding?

PCOB-AFDELING EDE



Maandag 20 mei a.s. belegt onze afdeling de ledenmiddag "Kloostertuinen". Mevr. drs. Tine Brugge, biologe, is vanmiddag onze inleider bij dit onderwerp. Aan de hand van voorbeelden van kloostertuinen hier en elders in Europa, geeft zij ons inzicht in het ontstaan en het belang van de diverse typen tuinen. Waarin de Bijbel uiteraard een belangrijke functie vervult. Daarnaast vertelt zij over de betekenis van planten, kruiden en bomen in de kloostertuin. Al met al een inspirerende middag waarbij leden en ook belangstellenden hartelijk welkom zijn.

Tijd: maandag 20 mei a.s. van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. Plaats: "Ons Huis," Kerkelijk Centrum bij de Taborkerk, Hovestraat 2 te Ede.

DAGTOCHT BEATRIXKERK VOOR OUDEREN IN EDE

Op woensdag 5 juni sluit de Activiteitengroep Ouderen van de Beatrixkerk het seizoen af met een dagtocht naar de Hanzesteden Hattem en Deventer. Alle ouderen worden van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Om 09.30 uur vertrekken we per touringcar naar Hattem. Daar ligt de boot al in de haven te wachten. We varen onder het genot van koffie en gebak langs één van de mooiste gedeeltes van de Sallandse IJssel met prachtige natuurgebieden en schilderachtige plaatsjes.

Tussen de middag wordt aan boord een koffietafel met kroket aangeboden. Ondertussen vertelt de kapitein alles over de IJssel en de steden waar we langs varen.

In Deventer staat de bus weer te wachten om vervolgens naar Eerbeek te rijden - naar Restaurant De Heideroos. Daar wordt nog een kopje koffie of thee met gebak aangeboden. Ongeveer

Kerkelijk bureau gesloten

Het kerkelijk bureau is gesloten van 6 t/m 10 mei 2019.

Kerkdiensten

ZONDAG 5 MEI

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. K.A.E. de Waard,
Doorwerth

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. E.S.A. van Buuren,
Rheden

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. G.H. Westra

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. J. Dam-Oskam

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur dhr. J. Neerken
Maaltijd van de Heer

Harskamp:
10.00 uur ds. J.P. Koning, Reeuwijk

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. H.J. Oortgiesen, Ede

Hartenberg:
10.00 uur ds. R. Reiling
14.30 uur Gert Sleenwenhoek,
zangviering

De Gelderhorst:
10.30 uur dhr. C. Ippel

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. J. Pleij- Inia

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 4 mei
19.30 uur geen opgave ontvangen

ZONDAG 12 MEI

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. C. Oosterveen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. T.P. de Jong
Viering Heilig Avondmaal

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. G.H. Westra

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. A. Gilles

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur pastor J.A. Lucassen

Harskamp:
10.00 uur ds. D.de Jong, Voorthuizen

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:
10.00 uur ds. M. Kolkman.
14.30 uur José Fredrikze,
vertelviering

De Gelderhorst:
10.30 uur mevr. D.M. Rietveld-Hup

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. J.E. Akihary

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 11 mei
19.30 uur geen opgave ontvangen

ZONDAG 19 MEI

Prot. Wijkgemeente Noord:
10.00 uur ds. H. Breunese, Leersum

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. T.P. de Jong

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur ds. K. Santing

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. H.J. Oortgiesen

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur ds. K.A.E. de Waard,
Doorwerth

Harskamp:
10.00 uur ds. T. Volgenant-Beima

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:
10.00 uur ds. R. Reiling
14.30 uur Ina Oosterhof,
zangviering

De Gelderhorst:
10.30 uur mevr. A. van Engeland,
- RKK-dienst - met tolk

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur dr. F.L.B. Meijboom

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 18 mei
19.30 uur geen opgave ontvangen

een uur later vertrekt de bus weer naar Ede, waar we om ± 16.45 uur hopen aan te komen.

De kosten bedragen € 47,50 per persoon; dit bedrag moet vóór zaterdag 18 mei worden overgemaakt naar rek.nr. NL80ABNA 0569046904 t.n.v. P. J. Westmaas o.v.v. dagtocht en naam deelnemer(s) of contant worden afgerekend op vrijdag 17 mei of 24 mei van 10.00 uur tot 11.00 uur in de Beatrixkerk. Restitutie van de betaalde kosten is vanaf 24 mei niet meer mogelijk!

Aanmelden kan t/m maandag 21 mei bij Janny Westmaas, tel. 625268 of ouderen@beatrixkerk.nl.

Bent u gebonden aan een dieet, laat dat dan weten!

Vervoer nodig? Neem dan contact op met de heer Anne Hendriks, tel. 624416 of 06-33920813

*Namens de Activiteitengroep Ouderen Beatrixkerk,
Janny Westmaas*

DIACONAAL PLATFORM EDE – WAAR MOGELIJK SAMENWERKEN!



Elke kerk heeft zijn eigen structuur en organisatie. Ongeveer elke kerk heeft daarin ook een onderdeel diaconaat. Via de diakenen worden collectes gehouden en aan goede doelen besteed. Meestal hebben diakenen ook tot taak om de hulpvragen uit de gemeente te bespreken. Daarmee is diaconaat misschien wel direct getekend: diakenen hebben te maken met collectes en met geld en hulpvragen. Inmiddels is de

taak van diakenen veel breder geworden. Omdat niet elke kerk alle (nieuwe) taken zelf hoeft te doen, is er jaren geleden een samenwerking tussen diakenen ontstaan in het diaconaal platform. Graag geven we u een kijkje achter de 'DPE-schermen', waar ook uw diaconie bij betrokken is.

24 KERKEN

In het diaconaal platform zijn 24 kerken uit Ede betrokken. Het betreft kerken uit Ede en de buitendorpen. Het is een breed spectrum van kerken, meer traditionele kerken en evangelische gemeenten, grotere kerken en kleinere gemeenschappen. Het is bijzonder om elkaar in de platformbijeenkomst te ontmoeten en van elkaar te leren! Op een platformavond komt een onderwerp aan de orde, waar alle kerken wel mee te maken hebben. In november ging het bijvoorbeeld over "eenzaamheid". In de gesprekken horen diakenen hoe men in de kerken met dit thema omgaat. Naar elkaar luisteren en van elkaar leren, het geeft diakenen nieuwe inspiratie om in de eigen gemeente weer verder te kunnen.

Het diaconaal platform heeft nog twee andere speerpunten.

- 1) In samenspraak met de diaconieën zijn er thema's, die we niet als kerk apart hoeven te organiseren. Dat kunnen we soms beter via het DPE gezamenlijk doen.
- 2) Sinds de WMO is veel sociaal beleid vooral gemeentelijk beleid. Daarover gaat onze gemeenteraad en daarin hebben de wethouders de leiding. Via het DPE kunnen we met de wethouder, maar ook met andere instanties, in gesprek gaan. De reden kan bij nieuwe beleidsplannen adviserend zijn of ook kritisch op hoe het sociaal beleid soms verloopt.

DIENTBAAR VOOR DE SAMENLEVING.

De diakenen werken in het DPE prettig samen. Er zijn inmiddels mooie gezamenlijke projecten ontstaan. Tientallen vrijwilligers en een klein aantal betaalde uren zorgen voor het verloop van de projecten. Hiermee zijn de kerken ook dienstbaar aan de samenleving. Daarmee is uw gemeente ook betrokken bij de zwakkeren van de samenleving en bieden we waar mogelijk hulp. Financieel wordt dit door de kerken (diaconieën) gezamenlijk en met steun van de gemeente Ede mogelijk gemaakt. Wilt u meer weten, op diverse plaatsen is meer informatie te vinden. Wilt u meedoen, via de sites kunt u zich voor één van de projecten opgeven.

En wellicht kan ook de diaconie van uw gemeente u meer vertellen over de DPE-activiteiten.

Jan de Kluijver
diaconaalconsulentede@gmail.com

PROJECTEN

Enkele projecten, die via het Diaconaal Platform worden georganiseerd.



Schuldhulpmaatje. Bij Schuldhulpmaatje worden vrijwilligers (meestal gemeenteleden uit de kerken) na een driedaagse opleiding gecertificeerd Schuldhulpmaatje. Een maatje wordt

daarna gekoppeld aan iemand, die het financieel overzicht kwijt is, achterstanden in betalingen heeft of zelfs schulden heeft. De hulpvrager krijgt voor een jaar een maatje. Samen wordt een overzicht gemaakt van het geld en de administratie. Er wordt gekeken naar afbetalingen op openstaande rekeningen. Het doel is de burger met financiële zorgen te helpen zodat men na verloop van tijd de financiën zelf weer kan overzien. In Ede zijn 40 maatjes actief.

De coördinatie ligt bij Corrinne van Pommeren en Klaaske Mussche - www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/ede

MoneyFit MoneyFit. Als onderdeel van Schuldhulpmaatje bestaat sinds 2018 het project MoneyFit. De website MoneyFit is op jongeren gericht en geeft inzicht in allerlei vragen over geld, geldbestedingen en waar jongeren vanaf 18 jaar aan kunnen denken. Met preventielessen komt MoneyFit op scholen en kunnen ook op andere plaatsen jongerengroepen bereikt worden.

Klaaske Mussche is hiervoor het aanspreekpunt. www.moneyfit.nl



Noodfonds Ede. Mensen in de kerk, die financieel met een probleem zitten, kunnen een beroep doen op de diaconie. Dan wordt meestal eerst gekeken of andere vormen van hulp (bijzondere bijstand e.d.) benut kunnen worden. Zo nodig probeert de diaconie te helpen.

Mensen, die geen binding met een kerk meer hebben, zitten soms ook met (acute) financiële problemen. Via het DPE hebben de kerken samen met de gemeente Ede een Noodfonds gestart. Daarmee kunnen financiële vragen toch beantwoord worden of kan voor bepaalde hulp geld beschikbaar komen. Zo is steun gegeven voor een paar weken geld voor boodschappen, de reparatiekosten van de fiets om je kind weer naar school te brengen of een tweedehands bed omdat er alleen een matras op de grond ligt.

Lisan Verboom is voor het Noodfonds Ede de coördinator.



Hulp in Praktijk. Diakenen zeggen soms: we (onze gemeenteleden) willen graag mensen in hun omgeving helpen, als dat nodig is. Maar hoe weten we waar in de buurt de vragen spelen. Hulp in Praktijk is daarvoor het hulpmiddel. Gemeenteleden melden zich aan via de website. Daarnaast kun je ook gewoon deelnemer van de

hulpdienst van je eigen kerk/gemeente blijven. Mensen, die door beperking in gezondheid en sociaal netwerk kleine klussen zelf niet kunnen doen, melden de vraag bij Hulp in Praktijk. Via een zoekstelsel op postcode wordt de hulpvrager en hulpbieder (uit een van de kerken) aan elkaar gekoppeld. Hulpverleners weten van het HiP aanbod zodat zij -als ze bij mensen deze zorg zien- kunnen helpen de vraag bij HiP aan te melden. En via HiP kunnen christenen beter dienstbaar voor de buurt zijn.

Ella Marchal is de coördinator van HiP-Ede. www.hipede.nl



HiP inlooppreekuur. Niet iedereen snapt brieven of kan goed met de computer overweg. Maar voor toeslagen, bereken uw recht, kwijtscheldingen enzovoorts moet een burger wel het een en ander kunnen. Via het inlooppreekuur zijn vrijwilligers beschikbaar om burgers met dit soort kleine administratieve vragen te helpen. Het spreekuur zit in het DPE kantoor, Posthoornstraat

8. Het is op dinsdag en donderdag van 10-12 uur geopend. Met grote regelmaat is er aanloop. Ouderen, mensen met weinig computervaardigheid of minder taalvaardig, allochtone mensen etc. komen en worden zo goed mogelijk geholpen. En als de vraag te groot is voor het inlooppreekuur, dan is de vraag overhevelen naar Hulp in Praktijk een goed alternatief zodat men toch geholpen wordt.

Teus Hubert is aanspreekpunt voor het inlooppreekuur.

VANUIT DE KERKBANK / VANAF DE ORGELBANK (1)

Het is weer een paar jaar geleden dat ik u verblijdde of misschien wel vermoede met mijn stukjes Vanaf de orgelbank. Zelf had ik er schik in en ik bemerkte dat mensen ze misten. Waarschijnlijk waren er toch mensen die ze lazen?!

Dat doet me goed. U merkt het ik ga over in de tegenwoordige tijd. Ik ga gewoon beginnen en merk wel of u de stukjes al dan niet gaat waarderen. Wel heb ik de titel aangepast. Door werkzaamheden speel ik niet meer elke zondag op een orgel. Alleen het orgel in de Noorderkerk mag zich verheugen in mijn komst. Of beter andersom. Ik verheug me.

Zo ook afgelopen zondag (Laetare, 31 maart). Wat hebben we ons verheugd. En ook de zaterdag daarvoor. Myra van der Jagt heeft weer eens de stoute schoenen aangetrokken en mensen enthousiast gemaakt om te komen zingen. Het Stabat Mater van Dvorak. O, dat ken ik zeiden nogal wat mensen tegen mij. Het Stabat Mater is heel bekend! Ik denk dat men een ander Stabat Mater bedoelt, want dat van Dvorak kende ik tot voor kort nog niet. Een fantastisch, maar ook moeilijk stuk muziek. Tien delen, voor koor, solisten en orkest. Heel afwisselend en heel groots. Waar begint ze aan, dacht ik toen ik mijn vrouw hoorde oefenen. Onbegonnen werk. Maar zaterdag 30 en zondag 31 maart was het zo ver. Het Stabat Mater van Antonin Dvorak uitgevoerd door 4 solisten, het koor van Bespreek het Samen en het orkest van Bespreek het Samen. Wat een fantastisch stuk, maar ook wat een fantastische uitvoering! Zo doorleefd, zo fraai, meeslepend uitgevoerd. Myra had alles onder controle met haar goede slagtechniek. Met de vooroefening nog wat punten op de i gezet en ze wenste iedereen 'plezier!'. Dat hebben we gehoord. Soms klagend, maar veelal grootse vreugdeuitbarstingen. Het koor reageerde op elke aanwijzing. Het orkest op het puntje van hun stoel. De solisten stuk voor stuk fraai van stem. De sopraan en de alt hadden een Slavisch vibrato dat het heel goed deed in dit werk van Tsjechische komaf. Hoe weet ik dit alles? Nou, ik was zelf een radartje in het geheel. In deel 4 zit een ministukje orgel. U kunt bijna alles terughoren en -zien op www.beatrixkerk.nl/kerkdienstgemist. Echter de opname moest waarschijnlijk eten, want de laatste delen staan er helaas niet meer op. Jammer! Ook het fantastische applaus mist u dan, maar het is er écht geweest. Myra, Arjen, solisten, koor en orkest hulde!

14 dagen eerder was er een Avondmuziek in de Taborkerk met Margret Spelt, orgel en Diane Combee, hobo en oboe d'amore. Ook een zaterdagavond om niet snel te vergeten. De Taborkerk zat stampvol, er moesten zelfs stoelen bij gezet worden. En niet voor niets. Margret en Diane waren in bloedvorm. Wat een muzikale eenheid! Een fraai programma met orgel en hobo en orgelsoli. Met allemaal muziek uit de Barok. Dus Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann en Georg Friedrich Händel. Het orgel in de Taborkerk leent zich zeer voor dit werk en vormde met de hobo een stemmig geheel. Goed gekozen registraties, veel variatie. Iedereen is aan zijn trekken gekomen. Dames dank voor het aangename verpozen. En de organisatie die steeds meer interessante musici krijgt aangeboden. Dat dit allemaal mogelijk is in ons mooie dorp met volgens Gerben Westra het mooiste orgel, waarop een weifelend applaus klonk Maar die avond zeker!

Met muzikale groeten van Johan van Markesteijn

50 JAAR RAAD VAN KERKEN IN EDE

Dit jaar bestaat de Raad van Kerken te Ede 50 jaar. We willen dat vieren op zaterdag 28 september 2019 in Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, 6716 JE Ede.

Tijdens een symposium zal de bekende theoloog en publicist Erik Borgman samen met ons op zoek gaan naar een antwoord op de vraag waar de relevantie ligt van de kerk in de huidige samenleving. We sluiten de dag af met een viering, waarin voorgangers uit de lidkerken van de RvK in Ede zullen meewerken. We beginnen de middag om 14.30 uur en sluiten deze rond 19.00 uur af.

Voor meer informatie:

Albert Schol, voorzitter,
voorzitter@raadvankerkenede.nl, 06-20531289
Rita Aelbers, secretaris,
secretariaat@raadvankerkenede.nl, 0318-625188

EUROPEES BURGERSCHAP 23 MEI 2019

Drie grote gaten sieren onze paspoorten die van 24 juni 2013 tot 14 juni 2018 onze geldig legitimatie bewijsstukken waren. Boven het logo met de tekst 'Je Maintiendrai' staat Europese Unie met daaronder Koninkrijk der Nederland. Zo ook onze nieuwe paspoorten. Wanneer wij b.v. in de Verenigde Staten zijn, bij families en vrienden, dan weten zij dat wij Nederlanders zijn en uit 'Holland' komen. 44 jaar gelden zijn wij hiernaartoe verhuisd. Wanneer wij echter anderen in de VS of elders in wereld ontmoeten, vertellen wij dat wij uit Europa komen en uit Amsterdam. Zo maken wij ons bekend en worden wij herkenbaar. Wie in de VS weet iets te vertellen over 'the Netherlands'? Nagenoeg niemand. Zover ik kan overzien, hebben anderen die bij ons in de buurt wonen eenzelfde ervaring.

Europa ligt mij dicht aan het hart en eigenlijk vanaf het begin dat wij in Nederland wonen. Binnenkort krijgen mijn vrouw en ik de stemformulieren voor de Europese verkiezing op 23 mei. De afgelopen maanden lees, zie en hoor ik steeds meer over Europa en vooral het parlement met de vele partijen.

De zender 'Euronews' zet ik regelmatig aan, zo ook de BBC als CNN naast onze eigen nationale zenders; vooral in de nachtelijke uren wanneer ik niet kan slapen. Welke berichten en onderwerpen zijn voor mij hartverwarmend? Een overtuigend antwoord heb ik niet. De grote verhalen over Europa van decennia geleden doen het bij mij wel, maar dat zijn verhalen uit het verleden. Hopelijk hoor en zie ik Europese hedendaagse verhalenvertellers in de komende weken.

Nu ik dit schrijf, lees ik voor de komende zondag 28 april in het laatste hoofdstuk van het evangelie van Lucas de verzen 13-35. Twee leerlingen van Jezus raken in gesprek met hem op weg naar Emmaüs. De Heer vertelt hen over Jezus van Nazareth die een profeet van God was. Jezus geeft uitleg over dat de Messias eerst moest lijden voordat hij koning kon worden. Jezus legde uit aan de hand van de heilige boeken, te beginnen bij de boeken van Mozes en al de profeten. De Heer verscheen onder hen en verdween na de maaltijd bij de twee Emmaüsgangers aan huis. Met dit goede nieuws zijn de twee teruggedaan naar de leerlingen in Jeruzalem en nu ook naar ons.

Afgelopen week hebben velen van ons het lijden, het sterven en de opstanding van onze Heer intensief beleefd door het bijwonen van de opeenvolgende avonddiensten. Wij thuis hebben de 'Passion' via de TV meebeleefd. Ondertussen zocht ik naar aanknopingspunten voor het uitbrengen van mijn Europese stem op 23 mei. De verhalen van Mozes, de profeten met daarbij de psalmen en liederen vormden EEN VERHAAL waardoor ik inzicht heb gekregen waar Europa ook voor kan staan.

Ondertussen lees en raadpleeg ik het boek van E. Schillebeeckx 'Jezus, het verhaal van een levende' over de gesprekken van Jezus met de Emmaüsgangers voor zondag 28 april. Het Verhaal van Jezus is voor mij nu de context van de komende verhalen in de weken vooraf aan onze Europese verkiezing. De kerkdiensten tot aan 23 mei zullen mij hopelijk bevestigen in mijn stem omdat het Verhaal van Jezus actueel, realistisch en hoopvol is. Wat mij aangaat, dus ook voor Europa.

Voor koningsdag zaterdag 27 april heb ik de vlag met wimpel al klaar staan. Over ons huis in Ede-zuid vliegen regelmatig de Chi-

nook helikopters, de transportvliegtuigen van onze krijgsmacht. Soms zo oorverdovend laag en laat in de nacht. Het zijn voor mij tijdens mijn uitzendingen de bekende geluiden, die mij doen beseffen dat wij leven in Europese vrede en veiligheid. Ik stoor mij daar gelukkig niet aan!

Peter 'h Hoen

PKN Krijgsmacht predikant b.d.

UUR VAN GEBED VOOR DE VERKIEZING MET ALS MOTTO 'DE ZIEL VAN EUROPA'

Op woensdagavond 22 mei is er een bidstond vooraf aan de Europese verkiezing op donderdag 23 mei.

De bidstond is in de Beatrixkerk, Beatrixlaan 54 in Ede en begint om 19.30 uur.

Iedereen is uitgenodigd om als burger of overheidsdienaar aanwezig te zijn.

De bijeenkomst wordt door mensen uit verschillende kerken voorbereid. Het initiatief is van de maandelijkse voorgangersbidstond in Ede. In het verleden zijn er bidstonden geweest op de avonden voorafgaande de verkiezingen van de landelijke, de Provinciale & Waterschap, de Europese in 2014 en de gemeenteraad.

God willen wij bij onze verkiezingen betrekken omdat God hierbij betrokken wil zijn en worden. Bij elkaar komen tijdens het uur van gebed geeft de gelegenheid om onze vrijheid en solidariteit af te stemmen op gerechtigheid door het zingen van liederen en het samen bidden voor de wereld, Europa en ons burgerschap. Ons uur van gebed kent geen politieke partijdigheid en ook geen stemadvies. Het is het moment van persoonlijke bezinning vooraf aan het uitbrengen van onze stem waartoe elke burger wordt opgeroepen.

De overdenking heeft als thema: 'De ziel van Europa' te beginnen bij Psalm 67.

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR



Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

TERUGBLIK

In de dienst op Palmzondag deden drie knapen uit een gezin openbare Belijdenis des Geloofs: Hidde, Jesse en Tjimen v.d. Broek: het was een feestelijke dienst, die een ieder lang heugen zal. Ook op deze plaats nog een hartelijke zegenwens!

De diensten in de Stille – of Goede Week hadden zoals altijd ieder

hun eigen karakter. Wat ze gemeen hadden: een sobere, ingetogen vorm, die ons allen heeft goedgegaan!

Er werd aan die diensten, net als aan die op Pasen, door veel mensen met bijzondere inzet en talenten meegewerkt, door muzikanten (orgel, hobo, cello, fluit) en zangeressen. Dank – het was alles 'soli deo gloria'!

KERKBALANS

De kerkrentmeesters leverden op 9 maart een actueel overzicht van de resultaten van 'Kerkbalans'. Door nagekomen toezeggingen stegen de bijdragen binnen de wijk Tabor t.a.v. het voorgaande jaar toch met 3, 7%. Mooi zo!

GEBOORTE

Op 22 maart 2019 werd kleindochter Layla (spreek op z'n Engels uit) Christina geboren, nota bene op de verjaardag van haar broer Samuel. Moeder en kind maken het goed, zoals dat heet. En 'opa' heeft nu vier kleinkinderen.

INGREEPJE

Op het moment van schrijven staat een bescheiden medische ingreep op het punt te gebeuren. Niks ernstigs, gelukkig – maar het kan zomaar zijn dat de 'naweeën' mij een paar dagen wat minder inzetbaar maken: dat u dat weet!

*Met goede groet,
Gerben H. Westra*

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
<http://ede.protestantsekerk.net>

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64
Autodienst:
Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

UIT DE WIJK

Het thema in de dienst van 12 mei is: verweven met God en elkaar Van schaaap tot draad tot geweven stof..... Weven is een kunst: het vervlechten van horizontale en verticale draden. In die wirwar ontstaat langzaam maar zeker een patroon, een kunstwerk. "Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven." Een belijdenis van Gods betrokkenheid bij patronen en mensen in ons bestaan.....



In een dienst met bevestiging van ambtsdragers en het vieren van de Maaltijd laten wij ons bestaan weven met hoop, leven en licht.

Zo noemen we dankbaar de namen van drie mensen die ons in de gemeente willen inzetten:

Henk en Annelies Wildschut als pastoraal ouderling, en Han Kerkhof als diaken.

Na deze dienst zal er een gemeentebijeenkomst zijn (lees elders hierover).

Dank aan de organisatoren van het paasontbeitje (nee, geen schrijffout) Fenno en zijn medewerkers hebben een prachtige insteek: verbondenheid met elkaar, of je nu wel of niet naar de kerk kunt/komt: bijzonder, toch!

Inmiddels zijn er velen die elkaar ontmoeten bij het project: *Een maaltijd voor een maaltijd*. Fijn om te horen dat het zo gezellig en verrassend is om bij elkaar te eten. Voor wie het nog op de agenda staat: veel plezier!

Op 21 mei is er een *speeddate* in onze Noorderkerk. Een ontmoetingsavond voor jongere mensen, om even misschien weer eens een keertje met elkaar in gesprek te zijn over wat je bezighoudt. Of gewoon elkaar eens te ontmoeten. Ongedwongen, bij een hapje en een drankje. Meer informatie komt op de website.

*Dat gezegend is deze tijd
van groei en bloei.
Dat gezegend is deze periode
van minderen en loslaten.*

*Dat uw rennen wandelen
en uw prestatiezucht
genieten wordt.
Dat juist nu uw huis
meer een thuis wordt
en vriendschapsbanden
sterker worden.*

*Neem de tijd om stil te staan
bij hetgeen u draagt.
Leef in verbondenheid met uw ziel
en met respect voor uw lichaam.*

*Geniet van wat mensen u bieden
en van wat de natuur u schenkt.
Heb een goede tijd en ga
met de kracht van de hemel,
het licht van de zon,
de jacht van de wind,
de vastheid van de aarde.*

(Peter Denneman smm)

Vrede en alle goeds, Caroline Oosterveen

OVER HET MELDPUNT

Van 5 mei t/m 23 juni is het meldpunt gesloten. Voor al uw berichten kunt u terecht bij Tijmen Apeldoorn, tel. 618205 en/of bij Dolf Smits, tel. 06 41945544. Eind juni hoop ik u weer terug te zien. Alle goeds en goede moed op uw weg.

Ineke Kerkstra

GEMEENTEBERAAD OP ZONDAG 12 MEI

De Algemene Kerkenraad van de PGE wil graag van de wijkkerkenraden horen hoe zij denken over de toekomst van hun wijkgemeente. Daartoe heeft de AK een aantal vragen opgesteld, zoals: *Waarom is het belangrijk dat uw wijkgemeente bestaat? Wat is haar karakter en wat zijn haar sterke punten? Welke mogelijkheden voor samenwerken met andere wijken ziet u voor uw wijkgemeente? Hoe belangrijk is voor de wijkgemeente het eigen gebouw?*

De kerkenraad is natuurlijk bereid deze vragen te beantwoorden, maar wil deze antwoorden graag bespreken met haar gemeentelieden. Dat willen we doen op een gemeenteberaad na afloop van de dienst op 12 mei.

Van harte uitgenodigd!

Wim den Ouden

DE KERKENRAADSVERGADERING VAN DE NOORDERWIJK VAN 2 APRIL 2019.

Op 2 april kwam de kerkenraad van de Noorderwijk bijeen. Sander van Voorst opent de vergadering met een gedeelte uit het Johannes evangelie.

In het moment van bezinning wordt een ieder gevraagd een reactie te geven op fotobewerkingen van Koen Wessing. Aan de orde komen onder meer: de bemoediging en het drempelgebed in de liturgie; uit de kerkorde het onderwerp "Wie behoren tot de gemeente?"; de vragenlijst van de AK met betrekking tot de toekomstvisie van de Noorderwijk; de geplande special sundays en andere activiteiten voor het komende seizoen, zoals een "Speed-date" avond, de startzondag en de heidewandeling.

De vergadering wordt besloten met een dagoverdenking uit de digitale 40 dagen kalender van Noord.

HARSKAMP GEREFORMEERD



Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl
Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 (na 18.00 uur)
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

GEMEENTEAVOND !!

Op donderdag 9 mei zal er een gemeenteavond worden gehouden. We zullen aan de hand van een aantal vragen samen nadenken over de toekomst van onze gemeente. Een verslag van deze avond zal naar de algemene kerkenraad gestuurd worden en onze visie zal, samen met de visies van andere wijken, mede bepalend zijn voor de toekomst van onze wijkgemeente. Een zeer belangrijke avond dus waarbij uw aanwezigheid echt nodig is want uw kerkenraad kan hierover geen besluiten nemen zonder uw hulp.

Om half 8 staat de koffie klaar. Wij rekenen op uw komst !!

De kerkenraad

WIJK

We mogen terugzien op mooie en inspirerende diensten in de afgelopen weken. 31 maart de dienst met de catechisanten die zij samen met de leiding en met dominee Volgenant zo mooi hadden voorbereid. Eerste Paasdag hadden we ook een blijde dienst waarin we ook veel mooie liederen samen mochten zingen. In beide diensten werden we begeleid door Wieke, Berthilde en Willize, wat mij betreft en ik denk dat ik daarin niet de enige ben, mogen zij dat nog wel eens weer komen doen.

Op zondag 19 mei mogen we in onze dienst weer de zanggroep "Prijs met Johannes de Heer" verwelkomen. Het thema is: "De gebarsten kruik". Na de vele positieve reacties op hun optreden

in de dienst van 27 mei vorig jaar hebben we besloten om hen ook dit jaar weer uit te nodigen. Als u houdt van het zingen van veel mooie en bekende liederen onder hun bezielende leiding dan mag u deze dienst absoluut niet missen. Wij zien er naar uit, u ook? Op eerste Pinksterdag mogen we opnieuw een bijzondere viering in onze kerk hebben waarvoor we heel dankbaar zijn. Op deze dag zullen enkele leden van onze wijk belijden van hun geloof afleggen. In het volgende kerkblad zullen we hun namen noemen. Aan deze dienst zal worden meegewerkt door het interkerkelijk koor Immanuel. Vanzelfsprekend zal dominee Volgenant in deze dienst voorgaan. Op Hemelvaartsdag zal er om 09.00 uur een dienst worden gehouden waarin dominee van Buuren zal voorgaan.

In de komende weken mogen de volgende leden hun verjaardag vieren, 26 april dhr. E. Ploeg, 29 april dhr. P. Rap, 30 april mw. J.C. van de Kamp-van Garderen en 18 mei mw. E.J. le Roux-Pothoven. Wij wensen u allen een goede verjaardag toe en Gods zegen voor uw nieuwe levensjaar

Ik wens u goede weken toe, laten we in onze gebeden hen blijven gedenken die de hulp van onze Heer zo extra hard nodig hebben.

*Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef*

HALLO JONGENS EN MEISJES

5 mei - Abram en Lot gaan uit elkaar



Vorige week hebben we gelezen dat Abram naar Egypte trok en voor de farao had verzwegen dat de dame die met hem mee gekomen was, zijn vrouw was. Dit vond de farao niet leuk en daarom heeft hij Abram en zijn vrouw het land uit gezet. De neef van Abram Lot gaat met hem mee.

Abram en Lot zijn allebei heel rijk en hebben allebei heel veel vee. Die dieren moeten allemaal eten, maar daarvoor wonen ze te dicht op elkaar. De dieren hebben niet genoeg te eten en hierdoor krijgen de herders van Abram en de herders van Lot ruzie. Daarom zegt Abram tegen Lot: 'Waarom zouden we ruzie maken, jij en ik, of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? Het is maar beter als we uiteengaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts en andersom.' Lot keek rond. Koos een land uit dat er mooi uit zag (Sodom) en vertrok in oostelijke richting. En zo gingen Abram en Lot uit elkaar. Abram blijft achter in een moeilijk, dor gebied. Nadat Lot was weggegaan zei de Heer tegen Abram: 'Kijk eens goed om je heen. Al het land dat je ziet geef ik aan jou en je nakomelingen. En ik zal je veel nakomelingen geven. Doorkruis het land dat ik aan je geef.' Toen vertrok Abram en ging ergens anders wonen. Lot kiest voor een mooi land. Maar is dat wel goed? Daar wonen slechte mensen, zal Lot daar wel gelukkig zijn? Kiest Lot wel goed? Denkt hij wel goed na? Voor Abram blijft een minder mooi stuk land over. Maar Abram vertrouwt op God. Die zal voor hem zorgen, want dat heeft Hij beloofd.

12 mei – Abram bevrijdt Lot en ontmoet Melchisedek



Lot ontdekt al snel dat hij beter niet in Sodom had kunnen gaan wonen. Hij en zijn familie raken betrokken bij een oorlog tussen een aantal koningen. Ze worden gevangengenomen. Abram hoort dit en laat zijn neef niet in de steek, ook al leven ze nu verder uit elkaar. Abram verzamelt een leger

en probeert hem te bevrijden. Dat lukt. Lot is weer vrij en heeft al zijn bezittingen en vee terug. Er is weer vrede. Twee koningen komen Abram bedanken. De koning van Sodom wil hem de hele oorlogsbuit schenken, maar Abram weigert. Hij zegt: 'God heeft mij geholpen, zonder Hem had ik dit nooit gekund. De andere koning heet Melchisedek. Hij komt uit Salem en gelooft in God. Hij geeft Abram brood en wijn en ze danken samen God voor de overwinning. Abram geeft veel bezittingen die hij heeft veroverd aan deze koning om er andere mensen mee te helpen. Dat is echte vrede: dat je op God vertrouwt en goed zorgt voor andere mensen.

19 mei – God sluit een verbond met Abram



Abram is verdrietig. Hij is al best oud en nog steeds heeft hij geen zoon gekregen. Hierdoor kan hij wat hij allemaal gekregen heeft niet aan iemand doorgeven. Maar dan belooft God hem dat hij een zoon zal krijgen en dat zo zijn familie groot zal zijn als het aantal sterren in de hemel. Abram

denkt: 'Als God het belooft, dan is het waar. Hij doet wat hij zegt. Daarom wil ik altijd van God blijven houden en Hem gehoorzamen zijn.' Allebei krijgen ze iets en moeten ze iets doen. Ze gaan een verbond aan; een afspraak tussen God en Abram. In die tijd was het gebruikelijk dat als je een belofte met iemand aan ging dat je dan een aantal dieren doormidden sneed en dat je daar dan samen tussendoor gaat. Abram doet dat ook. Hij dood een aantal dieren en snijdt die doormidden. Alleen gaat het nu even anders. Wanneer God Abram in slaap laat vallen laat God een vuur tussen de dieren heen gaan. Daardoor zegt God: 'Ik wil jou een zoon en dit land beloven. Ik hoop dat jij jouw belofte nakomt. Maar zelfs als dat niet altijd lukt, doe ik toch wat ik beloofd heb.' Zoveel houdt God van Abram. God wil onze Vader zijn en voor ons zorgen. Hij vraagt van ons ook van Hem te houden. Gods liefde gaat voor alles. Hij is trouw, ook al zijn wij ontrouw en doen we Hem soms verdriet.

Groetjes, Mirjam Rap

CATECHISATIE TERUGBLIK SEIZOEN 2018-2019



Na een mooie kerkdienst op 31 maart met medewerking van de catechisanten en dominee Volgenant eindigt bijna het seizoen. Op vrijdagavond 12 april kwamen we bij elkaar bij de familie Wilgenburg. We aten patat en speelden samen de JOP Paaschallenges. Moeilijke puzzelopdrachten losten we, met interactieve filmpjes, op rondom de thema's Avondmaal, Getsemane, Golgotha en Donker. Het spel is gemaakt door JOP. Dit is de christelijke jongerenorganisatie van PKN. Wij zijn heel enthousiast om op deze manier bezig te zijn geweest met het Paasverhaal.

In juni hebben we nog een ontspannend uitje en gaan we naar een Escaperoom in

Arnhem.

Wij zijn dankbaar voor het afgelopen seizoen en zien uit naar het nieuwe.

*Hartelijke groeten, namens de leiding,
Jellie Wilgenburg en Rian Seffinga*

SENIORENACTIVITEITEN

Na mooie diapresentaties en de paasviering hebben we dit seizoen nog 2 uitjes in petto voor de senioren.

Op 17 mei willen we naar Voorthuizen gaan. Vertrek om 13.30 vanaf de kerk.

Op 5 juli willen we een tuin gaan bezoeken.

Als u mee wilt kunt u zich opgeven bij Janny en Elly

Dit alles onder voorbehoud, je weet nooit wat er tussen kan komen, al is het maar het weer.

Verdere details volgen nog. Wij zien u graag, om te beginnen op 17 mei.

*Vriendelijke groet,
Janny en Elly*

Rooster oppas en kindernevendienst:

05-05 Gonnien en Anne

12-05 Elly en Mark

19-05 Mariken en Alice

26-05 Nicoline en Anouska

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK



Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen

De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant

Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede,
tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Johan Huizinga Edendreef 61 tel 638832 e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Breus Versteeg 0318 - 63 43 38
Janny Westmaas 0318 - 62 52 68 06-30301174
Het centrale emailadres is: pastoraat@beatrixkerk.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

Geen kopij ontvangen.

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF



Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Predikant:

Ds. Agnès Gilles
Wilhelminalaan 9, 6721 ER BENNEKOM
Tel. 06-41866969 E-mail: ds.gilles@openhof-ede.nl

Scriba:

B. Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029

Wijkkas De Open Hof

Giften kunnen worden overgemaakt naar:

Protestantse Gemeente Ede

t.n.v. Wijkkas De Open Hof

NL62 RABO 0162 3002 12

Wijkpenningmeester J. Hiddink e-mail: jenghiddink@hetnet.nl

In Memoriam Trijntje Koenen-Hansma

Op maandag 8 april 2019 is Trijntje Koenen-Hansma overleden in de leeftijd van 92 jaar. Tiny woonde in de Klinkenberg, waar zij de laatste 5 jaar van haar leven liefdevol werd verzorgd.

Ze kwam uit Sprang-Capelle naar Ede - waar haar zoon Wim woonde - toen het zelfstandig wonen moeilijk werd en er geen zorgplek in de buurt gevonden kon worden.

Toen ik Tiny een aantal weken geleden voor het eerst ontmoette was ze ver weg, in een diepe slaap verzonken. De verpleging had haar de hele morgen al niet kunnen bereiken. Ook ik kon praten wat ik wilde, maar geen enkele reactie.

Ik bedacht dat ik nog één poging kon wagen: ik begon Gezang 14 te zingen – *‘de Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden, naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtken aan wateren der rust.’* Daarna zei ik als een soort gebed tegen haar: ‘Hij gaat ook u voor, mevrouw Koenen’. En ineens gingen haar ogen open en zei ze luid en duidelijk: Ja, dat is zo! En ik vroeg haar een beetje overrompeld: ‘Hebt u dat in uw leven vaker mogen ervaren?’ Ze schudde haar hoofd van ‘nee’. ‘Maar daar vertrouwt u gewoon op?’ vroeg ik weer. En ze zei weer even luid en duidelijk: ‘Ja, natuurlijk!’.

Dat kenmerkte Tiny als gelovige. Opgegroeid in een gereformeerd-bonds-bolwerk kreeg ze het geloof met de paplepel ingegoten. Iedereen ging naar de kerk, zij ook. Iedereen leerde wat je moest geloven, zij ook. En zij voegde zich daar probleemloos naar. Toen de vorming van de PKN een afsplitsing van het Hersteld Verband met zich mee bracht – en haar vrienden en kennissen naar het Hersteld Verband overgingen - ging zij mee. Tiny voegde zich naar hoe het was. Voor haar was het niet zozeer een inhoudelijke keuze, als wel een sociale.

De Heer is mijn herder? Ja, natuurlijk. Hij leidt je naar grazige weiden en wateren der rust? Ja, natuurlijk. Daar moet je op vertrouwen. Dat is geloven.

Gods herderlijke zorg voor ons is een geschenk, maar ook een opdracht. En die opdracht verstond Tiny: Met heel veel liefde heeft zij voor heel veel mensen gezorgd. Allereerst voor haar man en kinderen. Het moest hen goed gaan, daar cijferde zij zichzelf met een hart vol liefde graag voor weg. Maar die zorg alleen al werd een pittige toen haar man Huib ziek werd en hun tuinderij draaiende gehouden moest worden. Daar kwam later de zorg voor zijn en haar ouders bij. En dan nog alle hulp die zij bood aan de mensen om hen heen. Het is ongelooflijk waar zij de kracht en de energie vandaan haalde. De kracht van de liefde?

Zaterdag 13 april hebben wij in Sprang-Capelle afscheid van Tiny genomen, haar toevertrouwd aan de herderlijke zorg van God die door de dood heen gaat en haar begraven.

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen het geloof toe in de Heer die ook hun herder wil zijn.

In memoriam Klaas Neerken

Zaterdag 13 april 2019 is Klaas Neerken overleden in de leeftijd van 89 jaar. Hij woonde net een paar weken in het Maanderzand. Zijn verhuizing ging onverwacht gepaard met een ziekenhuisopname. En het opknappen wilde daarna eigenlijk niet meer vlotten. Wie Klaas kent zal de omschrijving van zijn kinderen onmiddellijk beamen. Zij danken Klaas voor zijn wijsheid, zijn liefdevolle betrokkenheid, zijn ruimte en zijn charme. Klaas ten voeten uit.

Ook in De Open Hof was hij samen met zijn vrouw Mien (met wie hij 63 jaar getrouwd is geweest) graag gezien. Kerk en geloof waren voor hen onmisbaar, maar niet vanzelfsprekend. Het geloof is voor hen altijd een zoektocht geweest naar wie en hoe God is. De laatste decennia lazen ze na het eten moderne, toegankelijke theologische boekjes. Mien las voor en Klaas luisterde met gesloten ogen en gaf commentaar. Zo zochten en geloofden zij. De strenge, beklemmende God die Klaas in zijn jeugd had leren kennen, maakte plaats voor een liefdevolle en genadige God. *‘Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter mij gelaten.’* Dat kostte wel strijd: loslaten wat je in je jeugd geleerd is. ‘U weet het God, ik ben bang voor u, ontwijk u en tegelijkertijd verlang ik naar u.’

In Klaas heeft altijd een diep verlangen naar vrijheid gezeten. Diep in zijn hart verafschuwde Klaas alles wat burgerlijk was en elitair en beklemmend. Klaas hield van alles wat des werelds was en weidheid en vrijheid gaf. Elke woensdagavond ging hij – eerst in Groningen, later in Utrecht – stappen. Met een goede vriend of met zijn dochter Henriette, maar ook gerust alleen. De bekende cafés in om mensen te kijken of onverwacht bijzondere mensen te ontmoeten.

Klaas was een liefdevolle, betrokken man, vader en opa, met wie je over alles kon praten wat je bezig hield. Zelfs om 1 uur in de nacht kon je met een gerust hart bij hem aankloppen. Hij gaf raad en vooral veel vertrouwen. Zo zei hij tegen zijn dochter: ‘je schoolkeuze maakt niet uit, je neemt toch jezelf mee, dus het komt wel goed’.

Na een dankdienst voor zijn leven hebben wij Klaas op donderdag 18 april op natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem begraven.

Houd elkaar en God vast, dat zou Klaas ten afscheid gezegd kunnen hebben. Wij wensen het zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen toe: houd elkaar en God vast in de kracht van de liefde. *‘Want ons rusten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’*

Ds. Agnès Gilles

DE DOMINEE

De Stille Week en Paasmorgen waren voor mij bijzondere diensten. Ik kwam uit een gemeente waarin vijf dominees om beurten de diensten in de Stille Week verzorgden. Dus af en toe had ik één dienst van de vier te vervullen en er waren zelfs jaren dat ik de hele week vrijaf was. Nu denkt u natuurlijk: ‘Dan valt het vast niet mee ineens weer alle vier de diensten zelf te hebben’. Niets is minder waar. Net als in de eerste tien jaren van mijn domineesbestaan vond ik het weer geweldig. Weer een lijn kunnen aanbrenge die doorgaat van Witte Donderdag naar Goede Vrijdag naar de Paasnacht en die eindigt op Paasmorgen. Er één geheel van maken! Eerlijk gezegd heb ik dat de afgelopen jaren altijd gemist. Dus geen medelijden met de dominee, al vind ze het natuurlijk wel heerlijk een weekje vakantie te mogen houden.

Eindexamen kandidaten: SUCCES! Nog een week en dan beginnen de examens! Alle jongeren die nu hard aan het leren zijn en bij wie de spanning waarschijnlijk al een beetje oploopt: goede moed gewenst! En vooral een groot vertrouwen in jezelf! En heel veel SUCCES!

Met een hartelijke groet voor u en jullie allen,

ds. Agnès Gilles

VANUIT DE WIJKKERKENRAAD

Wijkkerkenraad 1 april jl.

Na het lezen uit het dagboek van Henri Nouwen; ‘ontvangen is vaak moeilijker dan geven’, gaat de voorzitter voor in gebed. Twee wijkkerkenraadleden zijn afwezig in verband met vakantie.

De wijkkerkenraad neemt een aantal praktische besluiten.

1. De Open Hof doet dit jaar niet mee met de ‘kerkenraad’.
2. Vanwege het feit dat de stilteruimte zich in een onmogelijke hoek bevindt en er eigenlijk geen gebruik van wordt gemaakt, wordt besloten om deze niet meer te gebruiken. Er wordt nog gezocht naar een andere oplossing. Dit bespreken we de volgende vergadering.
3. Op zondag 25 augustus zal De Open Hof gesloten zijn in verband met de Heideweekdienst in het Openluchttheater. Iedereen is daar van harte welkom. Meer informatie over vervoer e.d. volgt. Die zondag zijn zowel de Taborkerk als de Beatrixkerk wel ‘open’.
4. Het kinderkerstfeest en de kerstavonddienst worden samengevoegd tot een gezinsdienst met ruimte voor iedereen en veel gezang. Dit is ook een mooie manier om kerk naar buiten te zijn, de wijk erbij betrekken.
5. Als er informatie is, die geplaatst wordt in het kerkblad, en niet direct betrekking heeft op onze wijkgemeente, wordt besloten deze niet meer te plaatsen in Kijk op de Wijk. En in algemeenheid worden slechts dringende afkondigingen gedaan vanaf ‘de preekstoel’. Met als voorwaarde dat het in dat geval een mededeling is die belangrijk is en die de wijk De Open hof aangaat. Een en ander naar aanleiding van een ‘algemene’ oproep tot het houden van een bidstond in verband met de Provinciale Statenverkiezingen en het Waterschap.
6. De wijkkerkenraad gaat akkoord met de offerte met betrekking

tot de kerk tv-opnames. Via deze weg heel veel dank aan de diverse mensen die zich hiermee hebben beziggehouden. Omdat er nog een tafel gemaakt moet worden waar alle techniek komt te staan, en het geheel goed getest moet worden is de planning dat alles gereed is op de startzondag (22 september). Vanaf dat moment kunnen alle gemeentelieden die thuis de dienst beluisteren nu ook live meekijken. Wij houden u graag van de vorderingen op de hoogte. Namens ons allen bedanken wij het CvK voor hun financiële bijdrage hierin. Daarnaast maken we voor het overige deel van de kosten, het grootste deel, gebruik van het OPA-Fonds. Met heel veel dank voor allen die zich hier maandelijks voor inzetten, en in het bijzonder Peter Steinforschaap. Heel veel dank!

7. De wijkkerkenraad werkt achter de schermen hard aan een nieuwe website voor De Open Hof, met straks ook een beveiligde omgeving voor ons als gemeentelieden (voor bijvoorbeeld Kijk op de Wijk en 'Wie is wie'). Een en ander in verband met de wet op de privacy. We hebben het voorstel voor de nieuwe lay-out van de website van de werkgroep communicatie overgenomen, die ons verder op de hoogte houdt van de voortgang.

8. Ten aanzien van het inzamelen van de collectezakken wordt samen met een gemeentelid gekeken of de, onderhand versleten, rieten mandjes vervangen kunnen worden door een mooie schaal. Wordt vervolgd.

De wijkkerkenraad kwam daarnaast tot de conclusie met betrekking tot de gemeenteavond van 27 maart jl. dat het handig was geweest als een van de ambtsdragers ten tijde van vragen en opmerkingen met de microfoon rondgelopen was. Leermoment voor de volgende keer!

Ds. Agnès Gilles deelt met de wijkkerkenraad haar bevindingen van de eerste twee maanden van haar werkzaamheden in onze wijkgemeente. De rol van Agnès in de gemeente wordt besproken en er komen aanbevelingen over en weer. Een mooi inhoudelijk gesprek vindt er plaats. Deze aanbevelingen passen in de vragen die vanuit de Algemene Kerkenraad (AK) zijn gesteld over de visie op gemeente zijn binnen de Protestantse Gemeente Ede (PGE). Vragen als: Wat verbindt ons als wijkgemeenten binnen de PGE? Waar kunnen we elkaar versterken en samenwerken? Wat past in de resultaten die wij u enerzijds hebben gepresenteerd tijdens de gemeenteavond. Besloten wordt om dit geheel samen met de brainstormgroep (zie verder gemeenteavond) te bespreken. Na het gezamenlijk bidden van "Het Onze Vader" wordt de vergadering gesloten.

Gemeenteavond

Op woensdagavond 27 maart waren er ongeveer 100 gemeentelieden aanwezig. Dingeman opent de vergadering met het lezen van een gedeelte uit psalm 1 en gaat voor in gebed. Ds. Agnès Gilles geeft een terugblik op haar kennismakingsavonden die zij als heel waardevol heeft ervaren. Agnès noemde enkele belangrijke punten die haar opgevallen zijn en waarom de gemeentelieden de Open Hof waarderen, te weten: ontmoeting, verbinding, gemeenschap, omzien naar elkaar, goed op elkaar letten, respect voor elkaar, pluriforme gemeenschap. Ook in het geloof is onze wijkgemeente een lerende gemeenschap, waar geloof en levensvragen belangrijk zijn. Daarnaast zijn we ook naar buiten gericht een zorgzame kerk in de breedste zin van het woord. Als aandachtspunten werden naast de kinderen, ook de ouderen en de jeugd en de middengroep genoemd, dus eigenlijk de hele Open Hof. De kerk hoeft niet alleen maar leuk te zijn. De kerk moet ook voor waarde zijn voor de jongeren. Een goed geloofsgesprek kun je leren, dan leer je ook door te delen. Agnès is al bij een aantal overleggen geweest binnen de secties, en binnenkort (13 mei) is er een avond over eenzaamheid. Als aandachtspunt voor de zondagse vieringen kreeg Agnès mee het grote gemene delen, samen ons geloof vieren en verdiepen, een preek over levensvragen. Agnès bedankt de gemeente voor de enthousiaste ontvangst sinds haar intrededienst. Gemeentelieden hebben tijdens de kennismakingsavonden een wens voor Agnès opgeschreven, deze zijn gebundeld en worden overhandigd aan Agnès.

Het tweede agendapunt betreft de uitwerking van de gemeenteavond van juni 2018 door middel van een PowerPointpresentatie. Bruggen moeten worden gebouwd, verschillen gekoesterd en vernieuwing gestimuleerd.

Binding en verbinding staan centraal binnen de 'kleurrijke' gemeente "De Open Hof".

De kern is:

Ontmoeten en verbinden, met als accenten:

- Jeugd
- Midden generatie
- Realiseren van activiteiten die contacten tussen jongeren en ouderen bevorderen.

Zorgzame Kerk

- Uitbouwen 'ONE-buurtkringen'

Hoe praktisch vorm te geven?

- Kerk-zijn is altijd drie dimensionaal:
- boven: dienst aan God
- binnen: dienst aan elkaar
- buiten: dienst aan de samenleving.
- Denken vanuit relaties, vanuit het hele menszijn en netwerk van mensen
- Stimuleren tot ontstaan van nieuwe huis/buurtkringen waarin ruimte is voor activiteiten, diaconale en pastorale zorg

Samen met enkele wijkkerkenraadsleden zijn die avond gemeentelieden bereid gevonden om in een brainstormgroep deze thema's verder uit te werken. Hierbij is het voorstel om dan ook de vragen vanuit de AK mee te nemen over de visie op gemeente zijn binnen de PGE, en ook de resultaten van het inhoudelijke gesprek ten tijde van de afgelopen wijkkerkenraadsvergadering. Als u zich nog niet heeft opgegeven voor deze brainstormgroep tijdens de gemeenteavond en u denkt hierover wil ik ook meedenken; van harte welkom! U kunt zich aanmelden via het bekende emailadres: scriba@openhof-ede.nl. Het betreft in eerste instantie 1 tot 2 avonden.

Het derde agendapunt betreft de collectiedoelen. De 1e collecte is 26x voor de wijkkas. Veel kosten die tot 2019 ten laste kwamen van de centrale kas, zijn nu overgeheveld naar de wijken en komen dus nu ten laste van de wijkkas. De andere 26 collectes zijn voor CvD geormerkte diaconale doeleinden.

De 2e collecte (52x) kan vanaf 2019 door de wijk zelf ingevuld worden met eigen doelen, zowel wereldwijd, landelijk, regionaal als plaatselijk. Parallel hieraan kan er eveneens nog gebruikt gemaakt worden van de door de bestemmingscommissie geadviseerde doelen. Onze wijkdiakenen gebruiken 2019 als een soort overgangsjaar. Deels eigen doelen en deels het overnemen van de voorgestelde adviezen. Vanuit de gemeente komen diverse voorstellen om voor te collecteren. De diaconie neemt deze mee en gaat deze na beoordeling zo mogelijk verwerken in het collecterooster. Mocht u aanvullende ideeën hebben, dan zijn die welkom.

Nadat alle vragen zijn beantwoord sluiten we de gemeenteavond met het zingen van het lied: 'de dag door uwe gunst ontvangen', met dank en onder begeleiding van Ina.

Betty Pluimers

WANDELBERICHT SPECIAAL

23 mei: 's middags! Arboretum de Dreyen Wageningen: Deze keer óók voor wie niet ver kan lopen en toch graag eens mee wil. We verzamelen om 13.00 uur bij de Open Hof. Er is genoeg plaats om mee te rijden. Mogelijkheden genoeg: rondkijken in het Depot, een stukje wandelen in het arboretum of een langere wandeling naar/in Arboretum Belmonte. Achteraf drinken we in het restaurant van Het Depot koffie/thee met wat lekkers. Aanmelden is voor deze keer bij uitzondering wél nodig. Dat kan tot uiterlijk 17 mei. Kosten zijn 5 euro per persoon. Info en aanmelden:

Truus van Otterloo tel. 0318-621059;
of mail naar Truusvanotterloo@tiscali.nl

KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl

Pastores:

Ds. J.P. Prenger, tel. 306943
J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede, donkers@emmaus-ede.nl

BIJ DE VIERINGEN

Zondag 5 mei is de leiding in een viering van Schrift en Tafel in handen van Emmaüsganger Jaap Neerken. De vorige viering met Jaap kan ik me nog goed herinneren: over Maria. Het maakte indruk! Erik speelt op de piano. Ben benieuwd naar deze dienst! Zondag 12 mei kunnen we ons weer verheugen in de komst van Hans Lucassen. Een zeer vertrouwd gezicht! Susan begeleidt ons op de piano. Zondag 19 mei verwelkomen we ds. K.A.E. de Waard. De piano wordt bespeeld door Tanja.

Jan-Peter Prenger

CORAVERGADERING 8 APRIL 2019

Omdat de werkgroep Vieringen helaas niet aanwezig kon zijn, hebben we op 8 april een reguliere vergadering gehad. De volgende punten zijn onder meer besproken:

- De PGE heeft een aantal vragen gesteld over de visie van de PGE die ze voor 31 mei graag beantwoord wil zien. De CoRa gaat deze tijdens de vergadering op 6 mei beantwoorden. Arjen Mol komt ons daarbij begeleiden.
- Jan-Peter zal in overleg met de organiserende werkgroep 'Bewust naar Pasen' in 2020 gaan vormgeven. Het is een goedbezochte activiteit die we graag de komende jaren voortzetten.
- We gaan op Koningsdag koffie en thee schenken, ook al is er geen officiële kleedjesmarkt. Voor 2020 zijn er plannen voor een grote activiteit in samenwerking met de sociaal werker in de Rietkampen.
- Jan-Peter heeft zich teruggetrokken als voorganger in de Heide-weekviering, omdat hij zich niet kon vinden in de inhoud van de vieringen en de manier van voorbereiden. Hij gaat de commissie benaderen om in 2020 een viering te kunnen organiseren die wel voldoet aan zijn visie: een vernieuwende oecumenische viering.
- De Vrijzinnige Gemeente Ede wil een deel van haar resterende budget inzetten voor activiteiten in Emmaüs, zowel voor vieringen als voor overige activiteiten zoals de gesprekskring. Dit betekent dat we de komende jaren naast Loes nog een aantal vrijzinnige voorgangers in ons preekrooster kunnen opnemen. We zijn daar heel blij mee!
- We hebben een vraag gekregen over het overnemen van informatie vanuit het kerkblad van de Protestantse Gemeente Ede in het Emmaüsnieuws. Als informatie zeer relevant is, is dit natuurlijk mogelijk. Suggesties kunnen worden aangeleverd bij Jan-Willem Donkers. Een digitale versie van het kerkblad is voor geïnteresseerden te vinden op het besloten deel van onze eigen website en op <http://www.protestantsegemeente-ede.nl/kerkblad>
- Freek Rohn stopt met zijn taak als afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad van de PGE en als CoRalid. Hij wil daarmee de weg vrijmaken voor een andere Emmaüsganger met (meer) bestuurlijke en financieel-economische ervaring die de positie van Emmaüs binnen de PGE wil vormgeven. We hebben respect voor Freeks keuze en gaan op zoek naar vervanging. We zijn hem erkentelijk voor de tijd en energie die hij hier de afgelopen jaren hieraan heeft besteed.



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond:

- 18.30 uur: *ORGELUUR*, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint. Herhaling: zondag 8.30 uur.
- 19.00 uur: *KERKVENSTER*: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a. Redactie: Ds. Arie Romein, Cock Walraven, Dr. Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban. Herhaling: zondag 11.00 – 12.00 en 22.00 - 23.00 uur.
- 20.00 uur: *ZINGEND GELOVEN*. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein. Herhaling: zondag 10.00 en 21.00 uur.

PROGRAMMA 'KERKVENSTER' MEI 2019

6 MEI 2019

Vraaggesprek met Arie van den Andel over *De hervormde gemeente Ede en duurzaamheid*. Lied van de week: 'Jezus leeft en ik met Hem.' (NLB641). Column: Teunis Bunt. Muzikale fragmenten. Actuele berichten.

13 MEI 2019

Interview met Gerard van Winsum over *Education support children Liberia*. Lied van de Week: 'Ik zeg het allen dat Hij leeft' (NLB642). Column: Bram van de Beek. Actueel nieuws. Intermezzo's: muziek en zang.

20 MEI 2019

In de rubriek 'In 't Vizioer' praten drie redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: 'Terwijl wij Hem bewenen.' (NLB644). Column: Trudy Komdeur. Actuele berichten. Zang en muziek..

27 MEI 2019

Gesprek met Elly Croon en Tine Nijenhuis over *Ervaringen in Lourdes*. Lied van de Week: 'Zing ten hemel toe.' (NLB645). Boekbespreking: Arie Romein over het boek 'Breekbaar Halleluja' door J.M. Abrahamse. Actuele berichten. Muzikale intermezzo's.

Financiën en adressen

Redactie

Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur via kopijkerkblad@hotmail.com

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad bij het

Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36

Open op woensdagochtend tussen 9 en 12 uur

e-mail: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ede.nl

webpagina: www.protestantsegemeente-ede.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen, betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:

NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à € 0,50 = € 10 (rose), à € 0,75 = € 15 (wit) en à € 1,25 = € 25 (oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen. Collectebonnen kunnen ook besteld worden via het Digitaal Portaal van de Protestantse Gemeente Ede (www.skgscollect.nl/136) of via de Kerkgeld app.

Diaconie

Voor giften: NL21 RABO 0307 0772 33

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ede

GENERALE SYNODE GUNT NIEUWE KERKPLEKKEN ZELFSTANDIGHEID

Nieuwe kerkplekken die volwassen zijn geworden krijgen de ruimte om zelfstandig binnen de Protestantse Kerk te gaan functioneren. Dat is het principebesluit dat de synode vandaag heeft genomen. Over de uitwerking en randvoorwaarden moet verder gesproken worden. Daarvoor wordt een extra synodevergadering op 22 juni belegd.

Nieuwe kerkplekken gaan bijna altijd van start onder de verantwoordelijkheid van een reguliere gemeente. Als er dan een volwaardige geloofsgemeenschap ontstaat, groeit de behoefte aan een gelijkwaardige relatie met de bestaande gemeente. De synode wil dat mogelijk maken door gebruik te maken van artikel 2-5-2 in de kerkorde, waarmee nieuwe kerkplekken een 'buitengewone gemeente' worden. Deze nieuwe initiatieven worden dan 'kerngemeenten' genoemd.

Trots en dankbaarheid over nieuwe vormen van kerk-zijn
De generale synode sprak over het rapport 'Moziek van kerkplekken'. Dit rapport werd in grote dankbaarheid ontvangen door de leden van de generale synode. Vertegenwoordigers van iedere classis kregen de gelegenheid om op het rapport te reageren. Zo zei ouderling P.B. Peerenboom (classis Gelderland Zuid & Oost): "Onze classis is blij met het rapport. We zijn trots op onze Protestantse Kerk die afgelopen tien jaar een aantal hele positieve ontwikkelingen heeft weten te realiseren op het gebied van nieuwe vormen van kerk-zijn. Maar dat er nu kaders moeten komen, is ook volstrekt helder".

Scriba René de Reuver vat de verschillende reacties van de classis als volgt samen: "Veel dank voor uw reacties. Er spreekt geweldige betrokkenheid op deze zaak uit. We zijn blij met deze ontwikkelingen. We hebben bewust voor deze vernieuwende strategie gekozen. We hebben er voor gebeden. We zijn er dankbaar voor."

Doorpraten over kritische vragen

Naast dankbaarheid waren er ook veel vragen van synodeleden. Er waren meer dan 30 tegenvoorstellen, amendementen en moties ingediend op het oorspronkelijke besluitvoorstel van het moderamen. Naar aanleiding daarvan besloot het moderamen het besluitvoorstel te vereenvoudigen en een extra synodevergadering in te plannen om meer tijd te nemen om over de vragen van synodeleden door te praten.

Zo zijn er bijvoorbeeld vragen over het geestelijk leiderschap in pioniersplekken. Moet dat een predikant zijn? Mag dat ook een kerkelijk werker of pastor zijn? Hoeveel leden moeten er zijn? Ook hechten de synodeleden zeer aan de relatie tussen kerngemeenten en bestaande gemeenten. Over deze onderwerpen worden op 22 juni besluiten genomen door de synode.

Tevens is toegezegd dat er een werkgroep van deskundigen zich gaat bezinnen op het ambt in de Protestantse Kerk en daarover een ambtsvisie te laten schrijven. Over de voortgang zal worden gerapporteerd in de synodevergadering van november 2019.

advertenties

Lieneke van der Kolk
Uitvaartzorg

Bel voor het melden van een overlijden of het bespreken van uw persoonlijke uitvaartwensen:
06 - 1995 7922

Een goed afscheid en een passende uitvaart geven troost en kracht om het gemis te dragen...

Uitvaartzorg in de regio Ede, Wageningen, Veenendaal, Barneveld en Voorthuizen.
email: info@uitvaartzorgede.nl
website: www.uitvaartzorgede.nl

Eigenraam Mannen Mode

Brinkstraat 7, Bennekom Tel. (0318) 41 80 22

POL & ZN.
S T E E N H O U W E R I J

Einsteinstraat 37 3902 HN Veenendaal
Telefoon 0318 - 51 20 51

Gespecialiseerd in grafmonumenten, onderhoud en reparaties

Openingstijden toonzaal:
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.
's Avonds en zaterdags op afspraak.
Voor inlichtingen zijn wij graag bereid u ook aan huis te bezoeken.

Ook u kan hier adverteren!

GEBOORTEKAARTJES

TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

UITNODIGINGEN

ROUWKAARTEN

KAARTEN VOOR ELKE GELEGENHEID!

Drukkerij **VAN EDEN**
www.vanedendruk.nl

Telefoonweg 68
6713 AL Ede
T (0318) 650 250
E info@vanedendruk.nl

Roseboom
INSTALLATIETECHNIEK

Roseboom Installatietechniek is al meer dan 25 jaar een begrip in de regio. U kunt bij ons terecht voor al uw installaties, zowel woningbouw als utiliteit. Voor ons is elke klus een uitdaging. Vanaf ontwerp tot oplevering staan we voor u klaar, maar ook hierna voor service en onderhoud.

Verwarming

Luchtbehandeling

Sanitair

Elektra

Dakbedekking en goten

Service en onderhoud

Faradaystraat 12
6718 XT Ede
e-mail: info@roseboom.nl
telefoon: 0318-527725
website: www.roseboom.nl
fax: 0318-561271
storingnummer: 06 10907910

Koehoorn
Begravenisverzorging

Stilstaan bij verdriet, vanuit een christelijke levensovertuiging.

dag en nacht te bereiken onder nummer:
0342 - 49 28 28

Hugo de Grootlaan 2, 3771 HL Barneveld
www.koehoorn-begravenis.nl

Ede, Oranjelaan 11
Tel. 0318 - 632 856

Amersfoort, De Stuwdam 27
Tel. 033 - 494 11 62

LOODGIETERS
BEUMER
CV BEDRIJF

gas | water | sanitair
lood en zink | dakbedekking
centrale verwarming | luchtbehandeling
SCIOS en VCA gecertificeerd

INFO@BEUMER-EDE.NL